

Als echtgenote van een dierenliefhebber zijn we vandaag met de duivenvereniging aan het schoonmaken van voor mijn gevoel duizenden bakjes.

Allerlei kleuren bakjes waar je vrolijk van wordt, alleen het aantal misschien niet, zakken vol bakjes.

Wanneer we arriveren bij Willem en Anneke staan de zwarte bakken met water voor het schoonmaken en de rekken al klaar voor te laten drogen. Een aantal liefhebbers zijn al bezig en wij voegen ons daarbij.

Even later kunnen we genieten van koffie en koek.

Dan wordt het tijd om met ons negenen weer aan de slag te gaan.

Het zonnetje doet z'n best en onder het werk hoor ik menigeen gezellig kletsen en lachen.

Maar zelf, niet zo een kletser, lekker bezig met de schone bakjes op de rekken te plaatsen, al luisterend naar de gesprekken om mij heen, de gedachten laten gaan, is voor mij genieten.

En wat worden we later beloond met de super kookkunsten van Willem, zo heerlijk gegeten die middag, en wetend dat ik niet de enige ben die zo heeft genoten van het eten.

Voor de verenigingen is dit echt een aanrader, de gezelligheid, de saamhorigheid, en als echtgenote de dierenliefhebbers te leren kennen is voor mij een belangrijk iets.

Al met al een zeer geslaagde dag.

Groetjes Mea.