

Waarom zou God u accepteren?

Door: Justin Johnson

Ik, Justin Johnson, sta op het punt om iets te zeggen dat in het begin extreem moeilijk zal klinken, maar uiteindelijk heel eenvoudig zal zijn.

Stelling:

U kunt God, Jezus Christus als Heer, en de Bijbel als het Woord van God accepteren en niet gered zijn!

--Redding is geen kwestie van het accepteren van het Christendom, Christus, God of de Bijbel.

--Redding wordt gegeven aan diegenen die door God worden geaccepteerd.

Het verschil is enorm!

Opmerking van de vertaler: We hebben allen wel eens gehoord, of misschien zelf gezegd: "Toen en toen heb ik Christus aangenomen als mijn Verlosser en Zaligmaker". De bedoeling is misschien wel goed maar hetgeen wordt gezegd is niet volgens het Woord van God!

(Einde citaat)

Wie moet geaccepteerd worden

U accepteert Christus? Wat heeft dat te maken met uw acceptatie door Hem? U kunt God accepteren, maar waarom zou Hij u accepteren? Hij probeert niet om door u geaccepteerd te worden.

Is het aan u om Christus te beoordelen, samen met al het andere dat u als waardig beschouwt, en beoordeelt, zodat Hij hoopt om door u te worden geaccepteerd?

Natuurlijk niet! Wij zijn degenen die door Christus beoordeeld worden. Het is onjuist om te denken dat wij God moeten accepteren, terwijl we God juist nodig hebben om ons te accepteren!

Het verschil betreft het feit wie de rechter is. Bent u de rechter van alle dingen, of is God dat?

Onze consumentgerichte cultuur heeft God afgeschilderd als een goddelijke politicus die campagne voert voor uw stem. Politieke debatten moedigen ons aan om te beslissen wie we waardig achten voor hoge posities.

Zo gaat het **NIET** bij God. Waarheid is geen democratie.

God kan niet beoordeeld worden. De Heer Jezus Christus is niet herverkiesbaar. De Bijbel is niet het Woord van God bij meerderheid van stemmen.

De Heer probeert niet om door ons geaccepteerd te worden

De Heer probeert niet door iemand geaccepteerd te worden. De Heiland vraagt niet: "Is mijn redding aanvaardbaar voor u?" De rechter wendt zich niet tot de misdadiger en vraagt: "Accepteert u mijn oordeel?". De Waarheid stelt de vraag niet: "Accepteert u dat ik waar ben?"

Jezus Christus is Heer en Verlosser en er is niemand anders naast hem. Alle mensen zijn voorbestemd om te sterven, en we hebben Hem nodig om te leven. We moeten door God worden geaccepteerd. God beschouwt het niet als waardig om door u te worden geaccepteerd.

Nergens in de Bijbel smeekt God mensen om Hem te accepteren, maar het komt vaak voor dat mensen God smeken om hen te accepteren.

Ze weten dat God de Rechter van iedereen is, en Hij moet ze waardig achten als ze willen ontvangen:

--gerechtigheid.

--vergeving.

--leven.

--en de vrede van het gered zijn.

God is niet uit op herverkiezing, wij wel. God is niet de politicus; wij zijn de tollenaars die om genade smeken (Lukas 18:13). Wij hebben dit sterfelijke leven gekregen en onze termijn loopt spoedig af.

Zijn wij acceptabel voor God?

Dus op welke basis accepteert God ons?

Als het op basis van ons rechtschapen gedrag, verstandige keuzes of liefde jegens anderen is, wie van ons zou dan waardig kunnen zijn? NIEMAND! We mogen worden gewaardeerd door de mensen, maar zouden we onszelf kunnen handhaven in de ogen van God die al onze geheimen kent? Zeer zeker niet.

De Bijbel veroordeelt alle eigengerechtigheid.

"Rom. 3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;

"Rom. 3:20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

"Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Wij moeten goed begrijpen dat we totaal onaanvaardbaar zijn voor God.

We zijn allen zondaars en onwaardig om te worden geaccepteerd door een volkomen rechtvaardige God.

Zelfs als u Hem accepteert. Kan Hij u niet accepteren.

Hoe kan God ons accepteren?

Waarom zou God barmhartig en genadig zijn voor zondaars? Hoe kan hij barmhartig zijn voor zondaars?

Het antwoord wordt geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus die zijn bloed vergoot voor onze zonden, en opstond uit de dood zodat zijn gerechtigheid kon worden toegerekend aan allen die geloven. (Ef. 1:7; 1Kor. 15:1-4 en Rom. 4:25)

Wanneer we vertrouwen in het rechtvaardige leven, de dood en de opstanding van Christus namens ons, dan accepteert God ons niet voor ons eigen belang, maar voor het belang van Jezus Christus die voor ons stierf (Rom. 5:8).

Als God oordeelt laat Christus ons Zijn CV (curriculum vitae = levensloop) gebruiken, namelijk Zijn werk en zijn gerechtigheid, als we erop vertrouwen dat Hij het allemaal voor ons deed.

*“Rom. 3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof **van** Jezus is. (Statenvertaling)*

Opmerking van de vertaler: (zeer belangrijk)

(NBG – vertaling) *“Rom. 3:26: om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof **in** Jezus is.*

Ziet u het verschil? Zie voor meer info: www.bedelingdergenade.nl (Het geloof van Jezus Christus) onder “artikelen”. De NBG – vertaling is niet juist in dezen.

(einde citaat)

Christus is de rechter. Christus is de Heiland. Christus is acceptabel voor God. Wij zijn dat niet. Redding moet in Christus zijn. God ziet ons aan IN Christus Jezus.

Wanneer u de Heer onder ogen komt zal het geen kwestie zijn of u hem hebt geaccepteerd, maar eerder of hij u heeft geaccepteerd.

De Heer probeert niet door u geaccepteerd te worden en er is geen manier waarop u door God aanvaard kunt worden zonder Christus.

Vertrouw op Christus en zijn voltooide werk van sterven, begraven en opstanding voor uw redding, en u zult worden aanvaard in degene die God liefheeft: zijn eniggeboren Zoon.

*“Efeze 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft **in den Geliefde**;*