

## INLEIDING (door de vertaler).

In dit artikel wordt onder andere gesproken over “UIT GELOOF” en “DOOR GELOOF”. In de King James Bijbel komt dat verschil duidelijk naar voren in de teksten: “BY” = (uit) en “THROUGH” = (door) FAITH. In de Statenvertaling, van 1977 en eerdere vertalingen, is dat niet altijd consequent doorgevoerd en missen we toch de belangrijke betekenis er van.

De nu volgende teksten stemmen wel met elkaar overeen.

*Stat.vert. Ef.2:8 : Want **uit** genade zijt gij zalig geworden **door het geloof**; en dat niet uit u, het is Gods gave”.*

*King James Ef.2:8: For **by** (uit) grace are ye saved **through** (door) **faith**; and that not of yourselves: it is the gift of God:*

### Het voorbeeld in Hebreeën elf:

In de Statenvertaling beginnen de nu volgende teksten allemaal met: “door het geloof”:  
Hebr.11:3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 17; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 30; 31; 33.

Nu kijken we in de King James vertaling naar dezelfde teksten:

Hebr.11:3; 11; 28; 33 hebben alleen “door het geloof” ~ “Through Faith”.

De andere teksten hebben allen “Uit geloof” ~ “By Faith”.

In dit artikel wordt uitgelegd waarom behoudenis in de huidige bedeling “**uit genade door het geloof**” is en waarom het vóór de huidige bedeling en na de huidige bedeling is “**uit geloof en door genade**”. Dus het tegenovergestelde!

## WIJS MAKEN TOT ZALIGHEID

[www.trustingthelord.com](http://www.trustingthelord.com)

*“2Tim.3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs **kunnen maken** tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.*

In Handelingen 16, na de vergadering te Jeruzalem, gingen Petrus, Jacobus en Johannes er mee akkoord dat ze hun bediening en boodschap van het Koninkrijk begrepen tot alleen de besnijdenis, zoals Paulus dat zegt in de brief aan de Galaten:

*“Gal.2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;*

Na die vergadering gingen ze terug naar Antiochië, in Syrië, en enige tijd later koos Paulus Silas en gaat terug door de regio's van Galatië, naar al de gemeenten waar hij had gepredikt ten tijde van handelingen 13 en 14.

*“Hand.15:36: En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: Laat ons nu wederkeren, en bezoeken onze broeders in elke stad, in welke wij het Woord des Heeren verkondigd hebben, hoe zij het hebben.*

Ik denk dat de belangrijkste reden was dat Paulus de gemeenten wou bezoeken om te zien hoe ze omgingen met de leer voor wat betreft de leer die aan hem was toevertrouwd. Met andere woorden, het probleem waarom Paulus de brief aan de Galaten had geschreven betrof het wetticisme, de besnijdenis en de wet van Mozes, waarmee de Galaten ten val waren gebracht. Paulus noemt het een “ander evangelie”, en de religie veronderstelt dat Paulus een vals evangelie bedoelt, maar dat is niet het geval. Het andere evangelie in de brief aan de Galaten is de boodschap van EERTIJD, het evangelie van het Koninkrijk dat werd gepredikt door Petrus en de twaalven.

*“Gal.1:6: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;*

*“Gal.1:7: Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.*

Paulus zei dat ze het evangelie van Christus vervormden. Het ging over een situatie van het doen van WERKEN VAN GERECHTIGHEID ter heiligmaking tot het behouden van de zaligheid. Het was een boodschap van eertijds, en het is eveneens een TOEKOMSTIGE boodschap voor in de tijd van de verdrukking. Het is een “blijven in de wijnstok” een ALS/DAN situatie. Voordat het WAAROM van het kruis door de Heer aan Paulus werd geopenbaard was er een EERTIJD boodschap, op de Pinksterdag gepredikt door Petrus. En Joodse Koninkrijks heiligen, DIE GELOOFDEN, hadden geprobeerd, naar het verslag van Lukas in Handelingen 15, de Galaten te overreden om zichzelf WEER onder de wet van Mozes te stellen.

*“Hand.15:5: Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.*

Het eindresultaat van die vergadering was dus dat de apostelen van het Koninkrijk, Jacobus, Cefas en Johannes, instemden om HUN boodschap te beperken tot de besnijdenis. Hun boodschap was hoofdzakelijk bedoeld om de Joden te overtuigen dat Jezus Christus was beloofd in de Schrift en dat Israël in hem zou geloven en met hem geïdentificeert te worden in de waterdoop uitziende naar zijn tweede komst en de wederoprichting van het aan Israël beloofde Koninkrijk. Zij waren ONDER de Wet.

Maar Paulus heeft gezegd dat *“die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. (Gal.5:4)*. Dus voor deze Galaten, die trachten de wet te houden om gered te worden, was dat het vervallen van de genade.

En dus wilde Paulus teruggaan naar Galatië om te zien hoe ze daar mee omgingen. En dus koos hij Silas en ze gingen, en in Handelingen 16 komen ze weer terug in Derbe, alwaar Paulus eerder had gepredikt.

*“Hand.16:1: En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader;*

Timotheüs was alreeds een discipel toen ze terug kwamen te Derbe. Zonder twijfel is hij een gelovige geworden tijdens de eerste reis van Paulus. Paulus neemt Timotheüs dus met zich mee en later vindt u Paulus en Silas en Timotheüs in Macedonië en in Korinthe. Dat gebeurt

allemaal in Handelingen 16, 17 en 18. Maar 2 Timotheüs is waarschijnlijk het laatste boek wat Paulus heeft geschreven en is waarschijnlijk een korte tijd voor zijn dood geschreven. In 2 Timotheüs vertelt Paulus aan Timotheüs:

*“2Tim.4:7: Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb **het geloof** behouden;*

En dat gezegde daar, HET GELOOF, is zeer kenmerkend, en vanwege dat gezegde schrijft Paulus in 2 Timotheüs 1:15 dat: “allen die in Azië zijn” zich van hem hadden afgewend. DAT is het begin van alle religieuze verwarring dat heden ten dage nog steeds bestaat in het religieuze systeem. De mensen begonnen af te wijken van de ZUIVERE genade boodschap die was toevertrouwd aan Paulus door de opgestane en verheerlijkte Heer en ze begonnen de boodschap van het Koninkrijk te vermengen met de boodschap van genade. Ze vermengden Wet en Genade, en zelfs de vroegste geschriften van de zogenoemde “kerk vaders” laten zien dat reeds vanaf de eerste eeuw de zuivere boodschap van redding uit genade en door geloof, dat was toevertrouwd aan Paulus, werd bedorven en gemengd. En zo is dat doorgegaan door de eeuwen heen. Dus HET GELOOF, ik heb HET GELOOF behouden heeft een speciale betekenis.

In zijn laatste brief schrijft Paulus aan Timotheüs:

*“2Tim.3:10: Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.*

*2Tim.3:11: Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.*

*“2Tim.3:12: En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.*

*“2Tim.3:13: Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.*

*“2Tim.3:14: Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;*

*“2Tim.3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs **kunnen maken** tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.*

Er zijn mensen die dit vers (15) nemen en u daarmee willen bewijzen dat alle redding hetzelfde is. Het is, zeggen ze, allemaal hetzelfde van Genesis tot en met Openbaring, en er is slechts ÉÉN evangelie, en ze zeggen dat Jezus Christus dezelfde IS, gisteren, heden en in der eeuwigheid, en dat God nooit veranderd. Het is natuurlijk waar dat Jezus Christus dezelfde is en dat God nooit veranderd. De Hebreëen brief zegt dat Jezus Christus dezelfde is:

*“Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.*

De bijbel zegt eveneens dat God nooit veranderd:

*“Maleachi 3:6: Want Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.*

Hij had hen zo uit hun bestaan weg kunnen nemen, en alles wegvagen, alles omkeren en uitwissen. Hij had opnieuw kunnen beginnen, of gewoon alles vergeten, maar Hij zei “Ik wordt niet veranderd” en Jezus Christus IS VOOR EEUWIG dezelfde.

Maar dat is het niet waarover Paulus het hier heeft:

*“2Tim.3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs **kunnen maken** tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.*

Timotheüs is half Joods. Zijn vader is een Griek. Maar zijn moeder moet hem de Hebreeuwse Schriften hebben geleerd, met andere woorden, het oude testament, waarvan Paulus zegt: “die u wijs **kunnen maken** TOT zaligheid”. Hij zegt niet dat de Hebreeuwse Schriften in staat zijn om hem te redden, maar om hem WIJS KUNNEN MAKEN TOT zaligheid. Om wijs te zijn en veel verzen te weten en te kunnen memoriseren, of de hele Bijbel, is GEEN redding. Waarom niet? Omdat redding UIT GELOOF is. Alle redding, van Genesis tot en met Openbaring, is UIT GELOOF. De rechtvaardige zal UIT het geloof leven (Rom.1:17), en zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. (Hebr.11:6).

Dat is dus hetgeen Paulus tot Timotheüs zegt. Hij zegt niet dat de oud testamentische Schriften u kunnen redden of dat redding gevonden kan worden IN de oud testamentische Schriften MAAR ze kunnen u wijs maken tot zaligheid, door wat? DOOR HET GELOOF. Merk op dat er niet staat redding UIT geloof. Het zegt redding DOOR het geloof. Er is een GROOT verschil tussen redding UIT het geloof en redding DOOR het geloof.

Hier moet u even bij stilstaan en goed over nadenken. Hoe zegt Paulus dat u, in het lichaam van Christus, bent gered? **UIT** genade, **DOOR** het geloof. Dat is een zeer speciale uitdrukking. Kijk zorgvuldig naar dit vers:

*“Ef.2:8: Want **uit genade** zijt gij zalig geworden **door het geloof**; en dat niet uit u, het is Gods gave;*

De gave van God in dit vers is redding. En dat komt overeen met de brief aan de Romeinen:

*“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.*

Er zijn er die beweren dat de gave het geloof is. Ze zeggen dat ze ergens in de tijd geregenereerd zijn VOORDAT ze werden gered opdat ze geloof kunnen hebben en aldus is geloof de gave. Maar het is duidelijk voor iemand die zijn Bijbel gelooft dat REDDING de gave is, EEUWIG LEVEN is de gave, niet geloof. **UIT** genade bent u gered, **DOOR** geloof.

Nu wil ik graag dat u goed over iets nadenkt. In de Bijbel zijn er meer mensen die gered worden op precies DE TEGENOVERGESTELDE WIJZE! **UIT geloof DOOR genade**. Toen ik dat begon te onderzoeken verbaasde ik me daar ten eerste over en zei: Wat is dat nou! Exact het tegenovergestelde. Alleen in de bedeling der genade Gods wordt u gered **UIT** genade **DOOR** geloof. Petrus, Jacobus en Johannes, de met water gedoopte Pinkster Joden, en

IEDEREEN anders in de bijbel worden gered op exact de TEGENOVERGESTELDE wijze, UIT geloof DOOR genade.

Houdt in gedachten waarnaar we willen kijken. We kijken HOE de heilige Schriften ons wijs kunnen maken TOT zaligheid, met andere woorden, het zal ons niet redden, wat wij in de Schriften vinden zal ons niet IN de zaligheid brengen. Maar volgens Paulus zouden de Oud Testamentische Schriften ons wijs maken TOT zaligheid, DOOR geloof. Niet UIT geloof. Ziet u dat?

*2Tim.3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.*

En zoals ik heb gezegd, toen ik dat zag moest ik zeggen: wat is dat nou? En nu gaat er een licht bij mij op. Wij zijn gered UIT genade DOOR geloof. Ieder ander IN DE BIJBEL wordt gered UIT geloof DOOR genade. Laat me u iets laten zien:

*“Rom.3:28: Wij besluiten dan, dat de mens door (KJV~: uit) het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.*

Gerechtvaardigd UIT geloof. Maar wie zijn geloof is dat? Het is het geloof van Christus!

*“Gal.2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door (KJV “by”= uit) het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.*

Ga nu opnieuw terug naar de brief aan de Romeinen:

*“Rom.3:28: Wij besluiten dan, dat de mens door (KJV “by” = uit) het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.*

*“Rom.3:29: Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;*

*“Rom.3:30: Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal **uit** het geloof, en de voorhuid **door** het geloof.*

Daar staat het. Het is één God die de besnijdenis zal rechtvaardigen, hoe? UIT GELOOF. En de onbesnedenen? DOOR GELOOF. Wij zijn gerechtvaardigd UIT genade, DOOR geloof. Zij zijn gerechtvaardigd UIT geloof en DOOR genade. Zie naar wat Petrus zegt:

*“Hand.15:10: Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?*

*“Hand.15:11: Maar wij geloven, **door** de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.*

Petrus gelooft, en met hem de gehele Joodse Koninkrijks gemeente, dat zij gered ZULLEN WORDEN DOOR genade. Het is UIT het vasthouden van hun geloof, UIT GELOOF en het

volharden tot het einde dat ze de genade ontvangen. Wij zijn alreeds gered UIT genade, DOOR geloof, het geloof van Jezus Christus, die *voor ons* volhard heeft tot het einde, of: *in onze plaats*. Hun geloof is op proef. Ze worden gered UIT GELOOF, als hun geloof stand houdt, en het is DOOR genade:

*“1Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.*

Toen Paulus dus aan Timotheüs vertelde dat de HEILIGE Schriften hem wijs konden maken tot zaligheid DOOR geloof, zette me dat tot nadenken. En ik dacht over profetie, de mond van al de heilige profeten vanaf het begin der wereld. En ik zei, nee, dat is het niet want de profeten spraken nimmer over redding UIT GENADE. De genade boodschap is alleen geopenbaard aan Paulus. Dus kan het geen profetie zijn. Het kan ook niet hetgeen zijn waarover Paulus sprak want ze wisten niets over de gemeente, het lichaam van Christus. Ze wisten niet waarover het ging of in welke tijd. Zie wat Petrus zegt:

*“1Petrus 1:9: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.*

Zij zullen het ontvangen aan het EINDE van hun geloof, met andere woorden UIT HET GELOOF, door het geloof vast te houden tot het einde, het einde van hun geloof zal de redding van hun zielen zijn, DOOR genade. Het tegengestelde van onze redding. Lees nu verder:

*“1Petrus 1:10: Van welke zaligheid (en hij, Petrus, spreekt over ZIJN redding, UIT geloof, uit zijn geloof tot het einde) ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;*

*“1Petrus 1:11: Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.*

U kunt hier zien dat de oud testamentische profeten wisten van, en profeteerden over het lijden van Christus, en eveneens van de heerlijkheid die daarna zou volgen. Eigenlijk in alle profetieën over Jezus Christus, IEDERE keer als er over het lijden wordt geschreven, ziet u ALTIJD de HEERLIJKHEID direct daarna. Soms spreekt een profeet over de heerlijkheid van de Heer. Zoals Jesaja dat doet:

*“Jes.6:1: In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.*

Jesaja heeft dus een visioen over de heerlijkheid van de Heer en hij schrijft over die heerlijkheid. Maar iedere keer dat u het lijden van de Heer ziet staan dan volgt de heerlijkheid onmiddellijk. Er wordt dus gezegd dat de profeten ondervraagd en onderzocht hebben. Ze profeteerden van de GENADE die tot Israël zou komen, met andere woorden, de HEERLIJKHEID bij de tweede komst. En zij zagen het lijden en de heerlijkheid. Maar ze begrepen nimmer wat het betekende. Wat betekende het lijden van Christus? En op welke tijd beduidde de Geest TUSSEN het lijden en de komende heerlijkheid? Ze wisten het gewoon niet. Het waarom van het kruis is alleen geopenbaard aan Paulus.

Petrus heeft dus, zoals we lezen, geen redding uit genade, hij ziet uit naar genade, volhardende voor de genade UIT GELOOF. Maar Paulus zegt: “die u wijs kunnen maken tot zaligheid DOOR het geloof” en ik dacht toen aan de brief aan de Hebreëen. Hebreëen elf bevat een korte samenvatting van de geschiedenis en we kunnen er veel van leren.

*“Hebr.11:1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.*

Als u geloof heeft in de beloften van God dan heeft u een WEZENLIJK geloof. Met andere woorden, u heeft een geestelijke substantie dat geloof wordt genoemd. Het is niet iets wat u kunt zien en toch is het echt. U kunt geloof niet zien, u kunt het niet aanraken. U kunt het niet ruiken, geloof heeft geen geur. Er is ook geen smaak aan. U kunt ook niet bepalen hoeveel of hoe weinig geloof u bij tijd en wijle heeft. Geloof zijn geen gevoelens. Met andere woorden, u zou kunnen zeggen dat u VOELT dat er een mogelijkheid is voor dit of dat, maar dat is geen geloof. Geloof is substantie, een geestelijke substantie. En geloof heeft altijd een onderwerp. Het is altijd gefocust op een onderwerp. Het is dus een BEWIJS. Sommigen zeggen dat sommige soorten van religieuze ervaring bewijs is. Zoals het “bewijs” van het spreken in tongen. Maar het spreken in tongen is geen geloof, en het is ook geen teken dat u geloof heeft. Geloof HEEFT GEEN TEKENEN. Mensen die wandelen in GELOOF wandelen niet door AANSCHOUWEN. Het geloof zelf is het bewijs.

Nu weten we hoe we geloof krijgen. Hoe maken we ons het geloof eigen? Gaat u ergens naar de één of andere religieuze samenkomst en doet dingen of zegt dingen ten einde ENIG GELOOF TE KRIJGEN? Nee. Gaat u naar voren en maakt al uw zorgen bekend om wat geloof te verkrijgen? Nee. Dat bewijs, deze substantie, hoe komt dat dan wel?

*“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

Als u het woord van God HOORT, KOMT HET GELOOF. U heeft het wel of u heeft het niet. U vraagt iemand, gelooft u de bijbel? En ze zeggen, natuurlijk doe ik dat. Gelooft u in de maagdelijke geboorte van Christus? Dat moet ik eerst eens bestuderen. Gelooft u dat Christus voor al uw zonden is gestorven? Ja, als ik me bekeer en hem er om vraag. Wanneer heeft God u gevraagd dat u dacht dat het goed zou zijn als hij Christus voor u tot zonde maakte, zodat hij kon sterven aan het kruis voor al uw zonden, en is opgewekt voor uw rechtvaardigmaking?

Mensen die geloof hebben zijn mensen die God geloven. Ze nemen God op zijn woord en ze nemen zijn woorden kritiekloos aan:

*“2Kor.5:19: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.*

Nu zegt iemand: dat geloof ik niet. Ik geloof dat, tenzij ik me bekeer van mijn zonden, en mijn zonden belijdt, God ze mij blijft toerekenen totdat ik het doe. Hoe bedoelt u: “TENZIJ”, stel dat u, ongeveer tien minuten geleden, een kanjer van een zonde heeft begaan, de grootste zonde die u ooit heeft gedaan in uw leven, en plotseling BOEM, u wordt aangereden door een grote diesel truck en u sterft, en wat dan? Welnu zegt die iemand, zulke dingen als dit moet u overlaten aan God, begrijpt u.

Mensen met een houding als dat hebben geen geloof. Ze geloven God niet. Ze nemen God niet op zijn woord. Ze betwijfelen het woord van God.

*“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

Welnu, dat zijn uw zonden van eertijds. En hoeveel van uw zonden waren EERTIJD in het jaar 33? Dat is toen Christus is gestorven, voor uw zonden. Al uw zonden waren toen nog toekomstig, meer dan 1900 jaar in de toekomst vanaf het moment dat Christus is gestorven. Toen hij stierf, voor hoeveel van uw zonden stierf hij niet volgens de Schriften?

*“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

*“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Wij leven in de eeuw der genade en God wil dat alle mensen gered worden op basis van de genoemde verzen, Christus stierf voor onze zonden. Het loon van de zonde is de dood, en het vers zegt dat Christus stierf. Hij betaalde wat u had verdiend. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.

Maar zoals ik zei, deze eeuw, deze periode waarin wij nu leven, is de enige periode in de geschiedenis dat er redding is uit genade en door geloof. En wanneer er wordt gezegd DOOR geloof dan spreekt dat niet over UW geloof, het spreekt van ZIJN geloof. Het geloof van Christus. DOOR zijn geloof. Uit de genade van God, DOOR het geloof van Jezus Christus. Maar wanneer de gemeente is weggenomen om met de Heer te zijn, dan is het niet meer zo. Het was niet zo in het verleden en het zal niet zo zijn in de toekomst, nadat de gemeente deze wereld heeft verlaten.

In het verleden, en in de toekomst, is redding UIT geloof en DOOR genade, met daarbij het volharden tot het einde.

Laat ons daarvoor kijken in de brief aan de Hebreeën:

*“Hebr.11:2: Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen.*

Wanneer u iets BEKOMT, dan DOET u iets teneinde het te bekomen.

*“Hebr.11:4: Door (KJV “by”= uit) het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.*

Abel bracht offers aan God. Hij deed het uit geloof. Hij deed het UIT geloof. Hij geloofde in het bloedige offer en dat is ook wat hij bracht. Kaïn bracht de werken van zijn eigen handen. Zij BEIDEN brachten iets, maar Abel bracht wat God had gezegd dat gebracht moest worden, een bloedig offer, en God nam het offer van Abel aan. Zie naar Noach:

*“Hebr.11:7: Door (KJV “by”= uit) het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de*



*ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.*

Zie naar wat er staat, het zegt dat Noach, UIT geloof, door Goddelijke aanspraak vermaand..... Met andere woorden, God zei iets, Noach geloofde het en handelde daarnaar.

*“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,*

Zoals u ziet is alle redding, Van Genesis tot en met Openbaring, UIT GELOOF. U moet God geloven. U moet God op zijn woord nemen. God zei het, en zij handelden ernaar. Alle redding is UIT geloof, maar niet alle redding is UIT genade DOOR geloof. Redding eertijds en redding in de toekomst is UIT geloof inclusief werken van het geloof. Er moet iets GEDAAN worden teneinde GENADE te verkrijgen. Zie naar een ander voorbeeld in de brief van Jacobus:

*“Jac.2:25: En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?”*

Jacobus spreekt over een vrouw in Jericho toen er mannen van Israël het land bespioneerden. Als resultaat van haar daad van geloof werd haar leven, en dat van haar familie, gespaard toen de muren van Jericho vielen en de stad werd vernietigd.

De gehele lijst van geloofshelden in Hebr.11, vers na vers zegt: UIT geloof. Uit geloof, Abel. Uit geloof, Enoch. Uit geloof, Noach. Uit geloof, Abraham. Uit geloof, Izak. Uit geloof, Jacob. Uit geloof, Mozes. MAAR, er is daar nog iets anders, en dat is DOOR geloof. Zie naar vers 11:

*“Hebr.11:11: Door (KJV ~ door) het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.*

Bracht het geloof van Sara iets anders tot stand? Kon ze haar wil tot stand brengen zoals “woord van geloof” predikers beweren, en zichzelf de kracht geven om een kind te baren terwijl ze haar gehele leven kinderloos is geweest, terwijl ze onvruchtbaar was en ze NEGENTIG jaar oud was? Absoluut niet. De geboorte van Izak is DOOR GELOOF. Wat denkt u, wie zijn geloof was dat?

*“Gen.18:11: Abraham nu en Sara waren oud, en wel bedaagd; het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen.*

*“Gen.18:12: Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende: Zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben, en mijn heer oud is?”*

*“Gen.18:13: En de HEERE zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen, zeggende: Zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben?”*

*“Gen.18:14: Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben!”*

God vertelde hem dus wat er ging gebeuren, wanneer het ging gebeuren en dat hij ZOU wederkomen en Sara zal dan een zoon hebben. De naam Izak betekent “gelach”. Het was dus DOOR geloof. Wie zijn geloof? Het geloof van God.

*“Rom.3:3: Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?”*

De geboorte van Izak had een doel. Izak was een type van Christus. De groot-groot-groot-groot-groot Grootvader van Christus, naar het vlees. Dat zou gebeuren. God is GETROUW.

*“Gal.4:28: Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.*

Het had te maken met het feit dat God, voor de grondlegging der wereld, een belofte had gedaan. Hij beloofde eeuwig leven. Hij beloofde eeuwig leven aan iemand die daar toen was. Wie was dat? God de Zoon. God de Vader beloofde God de Zoon dat indien hij naar de aarde zou gaan om te sterven voor onze zonden, Hij hem uit de doden zou opwekken en hij het eeuwige leven zou hebben. Jezus Christus volhardde tot het einde in onze plaats, vol vertrouwen dat God hem op zou wekken uit de doden. Opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. (Rom.4:25). Als bewijs dat wij zijn vergeven en aangenomen in de geliefde. In Christus. En nu:

*“Hebr.11:24: Door (KJV ~ uit) het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden;*

*“Hebr.11:27: Door(KJV ~ uit) het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.*

*“Hebr.11:28: Door (KJV ~ door) het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.*

Hij hield het Pascha hetgeen een TYPE was van het gestorte bloed van Christus. Israël moest het Pascha houden op de veertiende dag van de eerste maand in al hun geslachten, en hij hield het Pascha DOOR HET GELOOF. Het geloof van God. Mozes had geloof dat God betrouwbaar was om te doen wat hij had gezegd. God had tegen Mozes gezegd dat hij Farao moest vertellen: “laat mijn volk gaan”, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene, en het was het geloof van God, de berouwbaarheid van God dat hen bevrijdde uit het diensthuis, de Rode Zee spleet, hen gedurende veertig jaar voedde met manna, en hun kleren verloren geen steek en hun schoenen versleten niet. Hoe lang gaan uw schoenen mee?

*“Rom.3:3: Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?”*

De ongelovigen murmureerden over van alles en nog wat en wandelden door de woestijn gedurende veertig jaar en niet ÉÉN van hen ging het beloofde land binnen behalve twee mannen die hun geloof behielden, Jozua en Kaleb. De rest stierf in ongelooft. Maar God bleef getrouw en Israël ging door de Jordaan en ging het land binnen.

*“Hebr.4:6: Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid,*

De ongelovigen haalden het niet, maar dat deed het geloof van God niet teniet, want God is getrouw en het was DOOR het geloof, het geloof van God dat er andere dingen gingen gebeuren:

*“Hebr.11:32: En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuel, en de profeten;*

*“Hebr.11:33: Welken door (KJV ~ door) het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt;*

*“Hebr.11:34: De kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heirlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht;*

*“Hebr.11:35: De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden*

Al deze mensen hebben UIT geloof volhard tot het einde, opdat ze DOOR het geloof een betere opstanding verkrijgen zouden. Gods beloften aan Abraham zijn dus begonnen in Genesis twaalf. God bevestigde deze beloften opnieuw aan zijn zoon Izak. Weer later bevestigde God deze beloften aan Jacob, zijn kleinzoon. De mond van alle heilige profeten hebben gesproken, ze bevestigden de beloften van God. DOOR het geloof van God ZULLEN ZE GESCHIEDEN.

*“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;*

Paulus zegt:

*“Rom.11:26: En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.*

*“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.*

*“Rom.11:28: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;*

*“Rom.11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.*

De genadegiften van God, het Koninkrijk, het Land, het Priesterschap, de dienst van God zijn allen onberouwelijk, en de roeping vanaf de roep van Abraham, alle onberouwelijk. God zal zijn gedachten niet veranderen want God is getrouw. Als de schriften u dus wijs maken tot iets dan moet het zijn TOT het feit dat redding is DOOR het geloof van Christus, omdat HIJ getrouw is.

*“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.*

*“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zede Davids, naar mijn Evangelie;*

We weten wat de hoop en roeping is van Petrus. We weten waarom Christus is opgewekt uit de doden naar het evangelie van Petrus. God is getrouw om de beloften aan Israël te vervullen en hun te geven: hun land, hun Koninkrijk en hun Koning op de troon van David.

*“Jesaja 9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;*

Maar Jezus Christus is ook uit de doden opgestaan, om een ANDERE reden, naar het evangelie van Paulus. Laat het ons zodanig lezen alsof het rechtstreeks aan ons geschreven, want in feite is het:

Opmerking van de vertaler:

--Het kruis heeft een fysieke kant. En:

--Het kruis heeft een geestelijke kant.

*“Ef.1:15: Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,*

*“Ef.1:16: Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;*

*“Ef.1:17: Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;*

*“Ef.1:18: Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;*

*“Ef.1:19: En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,*

*“Ef.1:20: Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;*

*“Ef.1:21: Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige;*

*“Ef.1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;*

*“Ef.1:23: Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.*

*“Ef.2:1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;*

*“Ef.2:2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;*

*“Ef.2:3: Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;*

*“Ef.2:4: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,*

*“Ef.2:5: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),*

*“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;*

*“Ef.2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.*

#### Naschrift van de vertaler en hopelijk ter verduidelijking.

VÓÓR (Eertijds) en NA (Toekomstig) de bedeling der genade Gods geldt, met betrekking tot de zaligheid: “UIT HET GELOOF EN DOOR GENADE”.

“UIT HET GELOOF”: Als ze in hun geloof volharden tot het einde, dat wil zeggen tot het einde van hun leven of het einde van de Verdrukking, zullen ze DOOR GENADE behouden worden.

*Mattheüs 24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

In Handelingen 1 en 2 kunt u lezen dat de gelovigen kracht ontvingen, ze werden door de Heer gedoopt MET de Heilige Geest. Van die kracht kunnen ze al dan niet gebruik maken.

In de tijd tussen “Eertijds” en “Toekomstig”, in de huidige bedeling der genade Gods, geldt met betrekking tot de zaligheid: “UIT GENADE DOOR HET GELOOF”.

“DOOR HET GELOOF”: Door het geloof zijn we UIT GENADE gered, en dat is door het geloof van de Heere Jezus Christus, want Hij heeft in onze plaats volhard tot het einde. Het is voor ons persoonlijk dus niet een “volharden tot het einde” om gered, of zalig, te worden, dat heeft Christus voor ons gedaan!

*Galaten 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door **het geloof van Jezus Christus**, zo hebben wij ook **in Christus Jezus geloofd**, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden **uit het geloof van Christus**, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.*

Wij krijgen de zaligheid zodra we geloven en zij krijgen de zaligheid aan het einde als ze tenminste volharden tot het einde. Dat is toch iets om de Heere Jezus Christus voor te danken.

#### Opmerking van de vertaler:

Betreffende Galaten 2:16:

Alle andere vertalingen hebben in plaats van: “*het geloof van Jezus Christus*” - “*het geloof in Jezus Christus*”.

En in plaats van: “*uit het geloof van Jezus Christus*” - “*het geloof in Jezus Christus*”.

Begrijpt u wat het betekent als er drie keer “in” staat? Dat zou dan betekenen dat alles van ons afhangt en Christus buiten spel wordt gezet.

