

Door: Justin Johnson

### **MENSEN GELOVIG MAKEN?**

Alle Bijbelteksten komen uit de Statenvertaling van 1946.

Al verlangen we er ook nog zo naar om anderen zover te krijgen dat ze het evangelie gaan geloven en de waarheid gaan begrijpen van het recht snijden van het Woord der Waarheid, de Bijbel, 2Timotheüs 2:15, wij kunnen niemand NIET tot geloof brengen!

*“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

-----  
Toevoeging door de vertaler:

De King James Bijbel zegt het als volgt:

*“2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.*

Statevertaling: “Benaarstig u”, dat betekent ijverig zijn of bejiveren.

KJV Bijbel : “Study”, dat betekent de Bijbel bestuderen! Er is een groot verschil tussen het ijverig lezen van de Bijbel of de Bijbel te bestuderen. Als het Woord der Waarheid “recht gesneden” moet worden dan moet u studeren!

-----  
Geloof wordt gecreëerd wanneer het Woord van God in hen werkt, niet vanwege een evangelische methode die hun geest bedriegt door te denken dat ze gered zijn terwijl ze dat niet zijn.

Wanneer u probeert om iemand met argumenten tot geloof te brengen dan kunnen ze toegeven vanwege de kracht van uw argument, maar er wordt geen geloof gecreëerd. Zonder geloof zijn de mensen blind.

Het is niet onze taak om mensen te laten geloven. Het is onze taak om alle mensen te verlichten, zie: Efeziërs 3:9.

*“Efeziërs 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*

*“Ef.3:9: And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:*

Hoe worden de mensen verlicht? Door eerst de waarheid te horen; en hoe horen ze dat? Zie Romeinen 10:17.

*“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.*

Het is de boodschap van het Woord van God dat mensen verandert. Wij zijn slechts een megafoon. Het bericht moet luid en duidelijk uit ons komen. Het moet het juiste geluid zijn, een bepaald geluid, en een helder geluid.

Als het geluid niet uit u kan komen, kunt u de stemmen versterken die het juiste geluid maken, zie 1Thessalonicenzen 1:8.

*“1Thess.1:8: Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.*

Als de mensen het Woord van God duidelijk horen dan is ons werk gedaan. We vertrouwen dan op God om in de harten te werken om geloof te bewerkstelligen, zie Efeziërs 1:13. Wij planten, bewateren en wat God laat groeien dat oogsten wij.

*“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

U kunt mensen niet veranderen. God en Zijn Woord hebben alleen de kracht om mensen te veranderen. Laat het Woord van God zijn werk doen om mensen tot geloof te brengen. U doet het werk om alle mensen te verlichten.

### **HOE WEET IK DAT IK GERED BEN?**

Laten we eerlijk zijn. Als u niet weet of u gered bent dan komt dat omdat u niet gered bent.

Ik probeer niet wreed of gemeen te zijn maar gewoon eerlijk. Het zou de ergste soort nalatigheid zijn als ik u aanmoedig om te geloven dat u gered bent terwijl u het feitelijk niet bent. Niet geredde mensen zwerven over de aarde en denken dat ze recht staan voor God terwijl het niet zo is. Deze realiteit kan u drijven naar de eerlijke vraag: hoe kunt u weten of u gered bent?

Deze vraag is de belangrijkste vraag die iemand stellen kan, want ze moeten het antwoord hebben of ze al dan niet gered zijn.

Veel mensen zijn nog steeds onzeker over hun eigen zaligheid omdat ze bang zijn dat ze iets hebben nagelaten, iets niet goed hebben gezegd, niet waardig genoeg zijn of niet de juiste dingen hebben gedaan om door God geaccepteerd te worden.

Misschien bent u dat wel!

U wilt goed doen, en wil gered worden, maar u weet het niet zeker. Wat u moet weten is het Evangelie van Christus.

Kent u het Evangelie dat redt?

Nu kunt u zich hier tegen verzetten door te beweren dat u het Evangelie reeds kent. Maar uw vraag verraad u! Het Evangelie dat redt voorziet ook in de kennis van het gered zijn.

Als u niet weet of u gered bent dan kent u NIET het Evangelie dat u redt!

Als u beweert het Evangelie te kennen en nog steeds niet weet of u gered bent dan heeft u het verkeerde Evangelie gehoord. Misschien hebben ze u verteld dat redding komt door:

- Geloven dat Jezus de Zoon van God is.
- De Heer lief hebben.
- Jezus volgen.
- De geboden houden.
- Uw naaste liefhebben.
- Het zondaarsgebed bidden.
- Jezus vragen of Hij in uw hart wil komen.
- Hem de Heer van uw leven maken.
- Het onderhouden van een persoonlijke relatie met Jezus.
- De naam van Christus noemen.
- Vervuld worden met de Heilige Geest; of zijn aanwezigheid voelen?

Als het voorgaande zo is dan bent u verkeerd ingelicht. Uw twijfels getuigen van de ontoereikendheid van één van deze "Evangelien" aangaande de kennis van de redding. Heeft u de Heer voldoende lief gehad? Geloven ook de duivelen niet dat Jezus de Zoon van God is? Zie Jacobus 2:19.

*“Jac.2:19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.*

Hoe weet u of Jezus de uitnodiging om in uw hart te komen heeft geaccepteerd? Is redding echt door het uiten van een naam?

Hoewel veel van de genoemde uitdrukkingen Bijbels en waar zijn, weet u nog steeds of u na het kennen of geloven deze "evangelien" gered bent. Ze beschrijven namelijk NIET het evangelie dat u redt.

### **HET BEWIJS DAT U BENT GERED**

De Bijbel levert het bewijs aan ieder gered persoon om te weten dat ze gered zijn. Zie Romeinen 1:16. De Apostel Paulus zegt:

*“Rom.1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die **gelooft**, eerst den Jood, en ook den Griek.*

Als we uw bewijs van uw redding testen tegen het Evangelie van Christus dan kunnen we weten of u al dan niet gered bent. (Ik pretendeer niet de rechter van uw ziel te zijn, maar met behulp van het Woord van God onze redding te evalueren is verstandig.)

Wat is dus het bewijs van uw redding?

Als u zegt dat u geen bewijs heeft en dat niemand het zeker kan weten dan bent u niet gered.

Als u zegt dat uw bewijs de goede manier is zoals u uw leven leeft, heb heeft u niet de waarheid gehoord. Als u zegt dat het bewijs wordt gevonden in de beloften van God aan Israël, dan neemt u iets dat niet voor u bestemd is.

God deed beloften aan het volk Israël, maar er waren veel mensen in Israël die, door de hand van God in oordeel, in hun zonden zijn gestorven en dus niet gered waren. Hoe weet u dat u onderdeel bent van de beloften?

Als u zegt dat het bewijs ligt in wat u heeft gedaan of niet heeft gedaan, gezegd of niet heeft gezegd, dan bent u niet gered.

Op welke basis kunt u, zonder bewijs, weten of u gered bent? Er is geen! Ziet u nu dat u helemaal niet gered bent, en in plaats van dat u moet worden overtuigd door de Schrift dat u dat niet bent heeft u de kracht van God nodig tot redding die uw ogen opent voor de waarheid van het evangelie.

### Wat is het Evangelie dat redt?

De vraag wordt nu in een nieuw licht gesteld. Het is niet langer de vraag van een gered iemand die gebrek aan vertrouwen heeft. Maar het is de schreeuw van een niet-gered persoon die het bewijs van gered te zijn ontbreekt.

Zondaars kunnen zichzelf niet redden of zich genoeg waardig maken voor God om hen te redden. Redding is niet voor de rechtvaardigen of de goeden maar voor de onrechtvaardigen en de goddelozen. De waarheid is dat er niemand rechtvaardig is, en allen tekort komen aan glorieuze standaard van God.

*“Romeinen 3:10: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;*

*“Romeinen 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;*

Redding van zondaars wordt bereikt door het Kruis van de Heer Jezus Christus. God in het vlees stierf onschuldig in de plaats van zondaars, Hij vergoot Zijn bloed als een offer voor de zonden. Hij stond drie dagen later op uit de dood en versloeg de macht van de dood en bood Zijn volbrachte werk aan als middel tot redding voor alle mensen.

Redding wordt niet bewezen door onze eigen inspanningen, maar in de gerechtigheid van God in Christus toen hij stierf voor onze zonden, opstond uit de doden, en redding, om niet, aanbood aan zondaars die het nodig hebben. Bewijs van redding wordt gevonden in het evangelie van Christus. God verzoende, in Christus, de wereld met zichzelf door het Kruis.

*“Romeinen 3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.*

We kunnen gered worden "als we in Hem **geloven** die Jezus, onze Heer, heeft opgewekt uit de doden;

*“Romeinen 4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die **geloven** in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.*

Dat is het Evangelie van Christus, het is de prediking van het kruis. Christus is God en Hij deed, door Zijn dood en opstanding, alles wat nodig is om de mensen te redden. Zijn werk is het bewijs van redding.

Als Zijn werk het bewijs is van uw redding dan heeft u vrede met God en eeuwig leven. U hoeft niet langer te proberen om bewijs te vinden. God heeft er in voorzien door Zijn genade in Christus.

*“Romeinen 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;*

*“Romeinen 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwig leven, door Jezus Christus, onzen Heere.*

Hoe weet ik dat?

Ik weet dat ik gered ben omdat Christus stierf voor mijn zonden, opstond uit de doden, en, om niet, redding aanbiedt aan allen die in Hem **geloven**.

Ik heb Hem andere mensen zien redden die het evangelie van Christus geloofden. Hij zal u redden als u het gelooft, zie Efeziërs 1:13 en Rom. 3:22.

*“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;*

*“Rom.3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof **van** Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.*

Stop door te vertrouwen op uw leven, uw gebeden, uw werken, uw goede daden, uw gevoelens, geloof in het volbrachte werk van Christus en weet zeker dat u gered bent.

***2Kor.5:11: Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof,.....”.***

Wij, als gelovigen “*bewegen de mensen tot het geloof*” en meer kunnen wij niet doen!

*“2Kor.5:20-21: 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: **laat u met God verzoenen**. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.*

Voor meer info zie: [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)

