

## Wat moet ik geloven om gered te worden

[www.grace4you.com](http://www.grace4you.com)

### Statenvertaling:

*“1 Kor.15:3-5: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.*

### NBG-Vertaling:

*“1Kor. 15:3-5: 3 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.*

Om te onthouden: “Taaladvies” zegt dat een puntkomma (;) het midden houdt tussen een punt en een komma. Net als een punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij (de puntkomma) duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. (dit is door de vertaler ingevoegd)

## DEEL 1 (les 6) en EN DEEL 2 (les 7)

### DEEL 1 (les 6)

#### INLEIDING

Redding (“Gered worden” of “behouden worden” of “zalig worden”) is altijd een persoonlijke aangelegenheid geweest. Het woord “persoonlijk” beschrijft een geloof dat privé en oprecht is; het komt uit het hart (de menselijke geest). Geloof is persoonlijk als je gelooft dat God van je houdt, en dat je een zondaar bent voor wie Christus is gestorven. Redding is niet gebaseerd op lid zijn van

een kerk / groep, religieuze ceremonies of goede werken, maar op het geloof van iemand in Christus. Christus stierf voor iedereen, maar ieder van ons moet geloven wat zijn dood voor hem of haar betekent; dat is persoonlijk geloof. Het kennen van bijbelse feiten redt ons niet; we moeten verder gaan dan alleen feiten. Wetende dat God bestaat en dat Christus stierf en weer opstond, zijn feiten; het reddend geloof is echter gebaseerd op het begrijpen hoe die feiten betrekking hebben op “mij”, dat Hij voor mij is gestorven! Zelfs Satan kent de feiten, maar hij heeft geen persoonlijk geloof (waarschijnlijk geen optie voor hem).

We moeten allemaal een duidelijk en nauwkeurig begrip hebben van de boodschap om gered te worden en we moeten deze boodschap correct met anderen communiceren. Wanneer we ongelovigen vragen om hun geloof in Jezus Christus te stellen, mag dat beroep doen op hen niet dubbelzinnig zijn of worden belast met niet-gerelateerde feiten. Als de niet-gerelateerde feiten bijbels zijn, maar geen vereiste zijn voor redding, zullen ze verwarring veroorzaken en de eenvoud van het evangelie vertroebelen.

In de volgende twee studies, 6 en 7, zal slechts één van de vele misleidende leringen in beschouwing worden genomen die verwarring veroorzaken in de boodschap om gered te worden. De te behandelen lering zal dienen als een voorbeeld van hoe een bijbelpassage misleidend kan worden wanneer de context van de Schrift niet goed wordt beschouwd en wanneer die passage in een superieure positie wordt geplaatst ten opzichte van alle andere passages. Het voorbeeld zal aantonen dat het gebruik van één passage uit de Schrift (met uitsluiting van vele anderen) en het negeren van de onmiddellijke context van de Schrift, resulteert in een lering die niet evenwichtig is. Alle onevenwichtige leer zal verwarring en misverstanden teweeg brengen; en is ook niet nuttig voor de zaak van Christus.

Opmerking: Iemand die uit balans is vanwege alcohol kan geen rechte lijn lopen. Iemand met een bericht dat uit balans is kan een onderwerp niet correct onderwijzen.

### HET ONDERWIJS DAT UIT BALANS IS

De “leer die uit balans is”, die we zullen behandelen, is die van 1 Korinthiërs 15: 1-5 (later weergegeven). Dit is een prachtige passage, en we moeten het in zijn

geheel **geloven**. Deze krachtige passage wordt echter gebruikt om een leer betreffende redding te promoten die misleidend is. De overdreven nadruk van deze ene passage met uitsluiting van andere bijbelverzen, veroorzaakt verwarring aangaande “wat **goed** is om te geloven”, en “wat we **moeten** geloven om gered te worden”. Er is een enorm verschil tussen wat goed is om te geloven (op een bepaald moment) en wat we moeten geloven om gered te worden.

1 Korinthiërs 15:1-5 bevat enkele van de belangrijkste waarheden van het Christelijk geloof, zoals de **Dood**, **Begravenis** en **Opstanding** (DBO) van Christus. Je kunt je afvragen: "Hoe kan iets dat zo belangrijk is voor het Christendom verkeerd worden geleerd?". Veel passages in de Schrift leren dat iemand moet geloven dat Christus stierf om haar of zijn zonden te vergeven. Echter, de misleidende leer stelt dat iemand ook moet geloven in de begravenis en opstanding op de derde dag om gered te worden.

Elke Christen, die deze schrijver ooit heeft gekend, heeft geloofd in de dood, begravenis en opstanding. Als we echter zeggen dat iemand in alle drie moet geloven om gered te worden (DBO-overtuiging), voegen we in onze leer iets toe aan de Schrift en is onze leer niet in evenwicht. Rechtvaardiging, verlossing, geestelijke doop en eeuwige zekerheid zijn ook prachtige waarheden van het Woord, maar God vereist geen geloof in hen om gered te worden. Een ongelovige gelooft misschien niet veel bijbelse waarheden, eenvoudig omdat de persoon zich er niet van bewust is; nadat hij is gered, zal hij of zij hen beginnen te geloven als ze, geestelijk gezien, groeien.

De studies 1-3, over “Verkiezing.....” (zie [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl)), lieten zien hoe gevaarlijk en misleidend het kan zijn om een zin uit de context te halen. De DBO-leer is gebaseerd op een zinsnede, met veronachtzaming van de context, en met een opvallend gebrek aan andere schriftuurlijke ondersteuning. Daarom moeten we deze passage nader bekijken. Aan het vereiste geloof om gered te worden zou niets moeten worden toegevoegd, of weggenomen. Het DBO-geloof houdt zich bezig met dingen die goed zouden zijn voor iemand om te geloven, maar redding vereist niet dat iemand alles, of zelfs veel, van de Bijbel gelooft. Als dat waar was, zou niemand van ons gered worden. Het goede nieuws is dat we gered kunnen worden, zelfs als we verkeerde overtuigingen hebben of ons gewoon niet bewust zijn van vele

bijbelse leringen. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als iedereen geloofde dat er een echte zondvloed was in de tijd van Noach, maar dat is niet iets dat we absoluut moeten geloven om gered te worden.

Wat denkt u: Is het geruststellend om te weten dat je niet veel van de Bijbel hoeft te weten om gered te worden?

### HET ANALYSEREN VAN DE SCHRIFT

De passage in kwestie, (1 Korintiërs 15:1-6), wordt hieronder getoond (de versie die vaak wordt gebruikt door degenen die het DBO-geloof bevorderen). De zes verzen luiden, **volgens de Statenvertaling:**

1Kor. 15:1-6:

*“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;*

*2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien (omdat) gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.*

*3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, **naar de Schriften;***

*4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, **naar de Schriften;***

*5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.*

*6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.*

In **vers 1** begint Paulus deze brief door te zeggen: “Voorts, broeders, ik maak u bekend.....”. Let op, hij noemde degenen die hij toesprak broeders, wat betekent dat zij medegelovigen waren. Dit wordt enkele verzen later bevestigd: “1Kor. 15:11:.....alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd”.

De Korinthiërs die hij toesprak waren gelovigen, maar zeer verward in veel dingen. Paulus kon deze mensen niet aanspreken als geestelijk volwassen, maar moest als baby's tot hen spreken omdat ze zo onvolwassen en verward waren (1 Korinthe 3:1). Paulus moest veel tijd besteden aan het corrigeren van hun fouten, (de inhoud van het grootste gedeelte van 1 Korinthiërs) maar toch waren ze gered.

-----

Iemand kan in de war zijn, verkeerde gedachten hebben, niet veel van de Bijbel weten en toch gered zijn.

-----

In **vers 2** begint Paulus met te zeggen dat de Korinthiërs gered waren **(1)** door de boodschap die hij tot hen predikte, dus redding is het hoofdonderwerp van dit vers. Het woord “indien” (eerste in lijn), in vers 2, wordt beter vertaald met “omdat”. Het specifieke Griekse woord vertaald met “omdat” betekent dat er geen twijfel over bestond dat ze het zich zouden herinneren (het memoriseren werd verondersteld waar te zijn); dus is “omdat”, in plaats van het “indien”, een veel betere vertaling. Paulus wist dat ze zouden onthouden wat hij leerde; dat werd als een feit beschouwd. Hij legt echter opzettelijk een diepere kwestie bloot: wat als zijn leringen fout waren?

**(1)** “De uitdrukking “zalig worden”, in 1 Korinthiërs 15:2, wordt in veel vertalingen gebruikt. Het gered worden (“zalig worden”) in dit vers kan verwijzen naar de dagelijkse ervaring met God die de gelovige bevrijdt van de gebondenheid aan de zonde in dit leven, of het kan verwijzen naar eeuwige redding. Hoe dan ook, de Korinthiërs tot wie Paulus sprak waren gered.

Om zichzelf op deze manier bloot te geven betekende dat Paulus er zeker van moest zijn dat zijn leer correct waren. Hij maakt het duidelijk dat individuen niet gered zouden worden als zijn leer over Christus verkeerd zou zijn. Als Paulus ongelijk had, dan was hun geloof tevergeefs, dat wil zeggen, hun geloof had dan geen waarde. **De vraag waar het om ging was niet of ze zich zouden herinneren wat Paulus predikte, maar of Paulus de waarheid predikte.** Als hij een valse boodschap doorgaf, dan was hun geloof in Christus tevergeefs

(zonder hoop en waardeloos). Paulus laat het hen vervolgens zien, dus hoefden ze er niet aan te twijfelden dat hetgeen hij leerde waar was.

In **vers 3** presenteert Paulus het evangelie van onze zaligheid (redding) in de zuiverste, eenvoudigst mogelijke vorm: "*dat Christus gestorven is voor onze zonden*". Deze zin is een allereerste vereiste voor redding, het minimaal vereiste geloof. Deze uitdrukking wordt ondersteund door vele andere passages in de Bijbel (worden later besproken); dus we nemen niet één zin uit de context of overbenadrukken één zin. Nadat Paulus het evangelie van onze redding in de eenvoudigste bewoordingen presenteert, zegt hij: "*naar de Schriften*." Door te zeggen, "*naar de Schriften*", maakt hij duidelijk dat zijn bewering over redding één complete gedachte is en dat er niet meer zou komen om gered te worden. Dit was het evangelie om gered te worden, volledig en zuiver. Hij eindigde deze complete waarheid door het te onderstrepen met "*naar de Schriften*". Vers 3 is een onafhankelijke zin, zoals ondersteund wordt door aan het eind een puntkomma (semicolon zie **2**) te plaatsen. De interpunctie die in een vertaling wordt gebruikt is niet geïnspireerd; maar de Statenvertaling geeft aan dat vers drie een onafhankelijke zin is en vers 4 is dat ook. De verschillende vertalingen verschillen in interpunctie; er zijn Bijbels die, in vers 3, een dubbele punt na de woorden "ten eerste of ontvangen" gebruiken en vervolgens worden alle zinnen gescheiden door komma's tot het einde van vers vijf.

**2** De American Heritage Dictionary van de Engelse taal definieert een puntkomma als "Een teken van interpunctie (;) dat wordt gebruikt om onafhankelijke zinnen te verbinden en een nauwere relatie aan te geven tussen de zinnen dan een punt dat doet".

**Vers 4** begint met een nieuwe gedachte. Paulus begint het feit te noemen dat Christus begraven werd en herrees op de derde dag. Het onderwerp is niet langer hoe te worden gered; nu levert hij het bewijs dat wat hij predikt de waarheid is. Paulus ging in op de verontrustende vraag of zijn leer juist was zodat de mensen konden weten of hun geloof tevergeefs was of niet. En opnieuw beëindigt hij ook dit vers (4) met "*naar de Schriften*", wat ook dit tot een complete zin maakt.

Paulus merkt later op dat sommige van deze geredde Korinthiërs niet in de opstanding van de doden geloofden:

*“1Kor. 15:12: Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?”*

Sommige van deze broeders (geloofsgenoten) geloofden niet in de opstanding van de doden, niet van Christus of van enig mens. Vanuit hun perspectief is dit ongeloof gemakkelijk te begrijpen: wie had ooit gezien of gehoord dat iemand weer tot leven was komen? Deze Christenen hadden ongelijk in wat zij geloofden, maar waren wel gered.

Bespreek: Beschouw of er, gezien wat zojuist is gepresenteerd, een duidelijker bewijs kan worden geleverd dat iemand niet hoeft te geloven in de opstanding om gered te worden?

In de verzen 5 en 6, van de Statenvertaling, geeft Paulus de Korinthiërs rechtstreeks bewijs van de opstanding van de doden omdat zij er niet bij waren om het te zien; dit bewijs kwam van het getuigenis van betrouwbare mensen met wie ze vertrouwd waren. Niet alleen waren deze mensen getuige van Christus zijn opstanding, maar de meesten van hen leefden nog steeds toen Paulus dit uitsprak. De verzen Christus werd gezien door Petrus, de apostelen, 500 discipelen en ten slotte door Paulus (er waren zelfs anderen zoals Maria Magdalena en Jacobus, maar ze worden hier niet genoemd). Paulus zag Christus nadat hij naar de hemel was gegaan en Hij een speciale, en voorheen verborgen waarheid openbaarde aan Paulus – namelijk de verborgenheid.

### PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

#### ONS GELOOF IS NIET TEVERGEEFS

De kwestie van een ijdel geloof is iets dat Paulus in veel verzen uitsprak: bijvoorbeeld: *"En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof"* (1 Kor 15:14).

Als Christus niet uit de dood was opgestaan dan is alles wat Paulus zei over redding en een toekomstige opstanding, om met Hem in de Hemel te zijn, onjuist; en iedereen die Paulus geloofde had dan een waardeloos geloof. De opstanding is heel belangrijk, niet om gered te kunnen worden, maar als bewijs dat de verdiensten van Christus werkelijkheid en waar waren. De rest van 1 Korinthiërs 15 is gewijd aan het onderwijzen van de waarheid van de

opstanding van Christus en de gelovigen (we kunnen volledig vertrouwen hebben in deze waarheid).

### REDDING LEIDT TOT EEN COMPLETER GELOOF

Sommige Korinthiërs hadden verkeerde overtuigingen, maar later kregen ze de waarheid gepresenteerd. Daarna werd hun geloof in overeenstemming gebracht met de waarheid. Dit is wat er met velen van ons gebeurt: als we eenmaal gered zijn, leiden het Woord en de Heilige Geest ons in de waarheid. We willen echter niet in de war raken door te denken dat geloof in de opstanding noodzakelijk is voor redding.

Wat denkt u: Stel dat je een tragisch ongeluk meemaakt en dat iemand daar ligt met slechts een zeer korte tijd om te leven. Deze persoon had weinig begrip van de Bijbel, maar beseftte dat men "met God in het reine moet komen". Als die persoon je vraagt hoe hij/zij gered kan worden, wat zou u dan zeggen?

Moet de bovengenoemde persoon geloven in de schepping, het Pascha, de wet van Mozes, de opname, de verlossing, de rechtvaardiging, de dood van Christus, zijn begrafenis en zijn opstanding? Het bovenstaande is allemaal waar en sommige (zoals rechtvaardiging en verlossing) zijn direct een deel van onze redding. Het is duidelijk dat iemand niet al deze dingen hoeft te weten of erin hoeft te geloven om gered te worden.

### HET EENVOUDIGE EVANGELIE IS HET VOLGENDE:

- 1) U bent een zondaar,
- 2) De straf voor de zonde is de eeuwige dood, en
- 3) Christus heeft uw straf aan het Kruis betaald, zodat uw zonden kunnen worden vergeven.

Deze drie punten zijn verwerkt in een eenvoudige zin, in de Statenvertaling, van 1 Korinthiërs 15:3 dat: "*Christus gestorven is voor onze zonden*". Als iemand dit gelooft, is het een erkenning dat hij of zij een zondaar is, vergeving nodig heeft, en dat de dood van Christus voorziet in die vergeving. De andere overtuigingen kunnen later komen, als het geloof groeit.



## GELOOF VERSUS KENNIS

Het is belangrijk op te merken dat God op zoek is naar oprecht geloof, niet absolute leerstellige correctheid. We hebben allemaal leerstellige fouten, en God begrijpt dat; wat Hij wil is een oprecht geloof. Als iemand oprecht gelooft in de dood van Christus voor zijn of haar zonden en gelooft dat er roze olifanten rondvliegen in de hemel, wordt hij of zij nog steeds gered. De persoon wordt gered vanwege het geloof in de waarheid, hoewel hij/zij verkeerd kan zijn met betrekking tot andere gebieden.

Vraag: Als iemand gelooft dat zowel geloof in de dood van Christus als de waterdoop vereist zijn voor redding, worden ze dan gered? (Antwoord: iemands geloof in de dood van Christus voor hem of haar biedt redding, verkeerde overtuigingen over de doop diskwalificeren iemand niet om gered te worden.)

## SAMENVATTING

Een duidelijk begrip van het evangelie, om gered te worden, is belangrijk. Sommige mensen / groepen leggen te sterk de nadruk op 1 Korinthiërs 15:3-6 en gebruiken het voor het reddingsevangelie. Een dergelijke overmatige nadruk creëert een lering die uit balans is omdat deze niet in evenwicht is met andere teksten in de Schrift. Redding is uitsluitend gebaseerd op de dood van Christus aan het Kruis. Het is misleidend om te leren dat iemand ook moet geloven in de begrafenis en opstanding als vereisten voor redding. De discussie over Christus zijn opstanding in 1 Korinthiërs 15 was niet bedoeld als een vereiste voor redding; het was om te bewijzen dat de boodschap van Paulus waar was. Zodoende konden mensen weten dat hun geloof niet tevergeefs was. Het gebruik van één doorgang tot redding, met uitsluiting van vele andere bijbelverzen, heeft verwarring veroorzaakt tussen wat goed is om te geloven met wat moet worden geloofd om te worden gered. Er zijn veel prachtige waarheden in de Bijbel, maar God vereist geen geloof in hen om gered te worden.

## EVANGELIE

Het evangelie om gered te worden is:

*"1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, **dat Christus gestorven is voor onze zonden**, naar de Schriften;*

Wanneer u dat gelooft, bent u zich bewust van: zonde, de behoefte aan bevrijding van de straf van de zonde, en dat de dood van Christus die bevrijding is. Hij betaalde de prijs om u terug te kopen (verlossing).

### BEMOEDIGING

Redding is het belangrijkste in het leven van iemand; het wordt verkregen door persoonlijk geloof in Christus. Het is bemoedigend om te weten dat ons geloof in Christus niet tevergeefs is, dat we niet veel hoeven te weten om gered te worden, en dat de Heilige Geest ons geloof zal laten groeien. Moge de Heer u bemoedigen en u het vertrouwen geven om anderen te vertellen over Gods heilsplan. Moge Gods doel voor uw leven u duidelijk zijn en moge u door Hem gemachtigd worden om het te verwezenlijken.

### DEEL – 2 –Les 7

#### WAT MOET IK GELOVEN

*"Rom. 5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.*

### INLEIDING

Toen Adam en Eva zondigden, werd hun relatie met God onmiddellijk veranderd. Net als bij hen is ook onze relatie met God verbroken door de zonde. Een herstelde relatie met God (genaamd verzoening) vereist het verwijderen van het "ding" dat onze relatie in de eerste plaats verbrak (zonde). Wanneer God de zonde vergeeft, wordt deze volledig verwijderd – namelijk alle vroegere, huidige en toekomstige zonden. Wanneer iemand vergeven wordt, wordt hij of zij onmiddellijk verzoend met God. De herstelde relatie wordt in verschillende termen aangeduid: redding, gered, nieuwe geboorte, nieuwe schepping, verlost. De verschillende termen hebben een iets andere betekenis, maar hebben hetzelfde algemene idee. De Bijbel vermeldt vaak dat redding gebaseerd is op het geloof in Hem, het hebben van geloof in Christus of soortgelijke termen. We kunnen echter in de war raken en ons afvragen of

geloof in Zijn bloed / dood voldoende is, of dat we meer moeten geloven. Omdat we ons afvragen of we meer moeten geloven, zoeken we soms naar een verklaring van hetgeen we precies moeten geloven om gered te worden. We moeten voorzichtig zijn in zo'n zoektocht, of in elke poging, om te bepalen wie gered is en wie niet; redding is Gods domein en Hij alleen kan het hart onderzoeken om te zien of iemands geloof echt is.

Opmerking: De dief aan het kruis wist weinig over Christus, hem werd geen standaard geloofsopvatting aangeboden, maar toch werd hij gered (Lukas 23:39-43). Hij gaf toe rechtvaardig veroordeeld te zijn (wist dat hij een zondaar was) en wilde dat de Heer hem zou gedenken (erkende zijn behoefte om gered te worden). Bespreek het antwoord van Christus; wat zag Jezus in het hart van deze man?

### WAT RED ONS?

Gods genade is wat ons redt (Efeziërs 2:8-9); het is Gods vrije gunst en goedheid. God toont Zijn genade door onze zonden te vergeven en ons te rechtvaardigen wanneer we in Christus geloven. Rechtvaardiging is een gerechtelijke en genadige daad van God waardoor de zondaar rechtvaardig verklaard wordt, vrij van de straf voor de zonde, en volledig verzoend met God. Vergeving vindt plaats wanneer we, voor het eerst, geloven; tegelijkertijd verklaart God ons gerechtvaardigd. Omdat de gelovige vergeven en gerechtvaardigd is, wordt hij of zij met God verzoend en één met Christus gemaakt. Er gebeuren nog veel meer dingen op het moment dat we geloven, maar het zijn er teveel om op te noemen. De zonde heeft onze relatie met God vernietigd, vergeving en rechtvaardiging herstellen het. De bijbelse wet leert dat we allemaal zondaars zijn; en veroordeelt ons naar de hel. Gods genade zoekt ons en redt ons voor een leven in de Hemel.

### DE "DBO" LEER (Dood-Begravenis-Opstanding)

Sommige mensen / groepen leren dat het reddende geloof niet alleen geloof in de dood van Christus vereist, maar ook geloof in de begravenis en opstanding op de derde dag (DBO-leer). Deze lering komt van 1 Korinthiërs 15:3-4 (NBG vertaling) en wordt in **Bijlage B**, met verdere toelichting, getoond. Enkele opvallende punten uit Bijlage B worden hier kort genoemd.

1. De DBO-leer veronderstelt dat geloof in de opstanding een vereiste is voor redding, maar Christus zijn apostelen en de Korinthiërs werden gered voordat zij in de opstanding geloofden (Johannes 20:9 en 1 Kor 15:11).

2. De DBO-leer wordt vaak op een manier verwoord dat geloof vereist is in de opstanding op de derde dag. De meeste mensen geloven dat hij op Goede Vrijdag stierf en op zondag is opgestaan; maar dat zijn slechts twee dagen. Om dit probleem op te lossen, beweren sommige DBO-gelovigen dat Christus op donderdag is gekruisigd. De vraag is: zijn degenen die geloven in de kruisiging van vrijdag gered?

3. Sommige DBO-voorstanders (niet allen) gebruiken deze zin: "Geloof in de dood, begraving en opstanding op de derde dag." Deze zin staat niet in de Bijbel. De zin is afgeleid door het kiezen van bepaalde woorden, een ruwe benadering van Gods waarheid.

4. In Deel-1 (les 6) werd de uitdrukking "*Christus stierf voor onze zonden*" genoemd als de basis voor reddend geloof. In de context is deze zin een complete gedachte. De context is echter verloren gegaan in de DBO-leer. Omdat de "DBO-voorstanders" de onafhankelijke zinnen in deze verzen niet zien, zijn ze echter gedwongen om de interpunctie volgens de "NBG vertaling" te volgen, wat aangeeft dat de lijst met getuigen (vers 5) deel uitmaakt van het reddend evangelie (\*). Ze weten dat dit niet waar kan zijn, dus doen ze wat knip- en plakwerk.

(\* ) Opmerking van de vertaler: De Statenvertaling geeft de verzen 3 en 4 weer als afzonderlijke zinnen. Beide zinnen eindigen met een puntkomma (;). De NBG vertaling heeft aan het einde van ver 5 een punt. De verzen 3 t/m 5 zijn dan als het ware één zin.

(einde citaat)

Discussie: Als iemand gelooft dat "redding" wordt verkregen door de dood van Christus voor zijn of haar zonden, een catechismus bestudeert en bevestigt wordt door een kerk, zou hij of zij dan gered worden? ( Ja, redding is gebaseerd op geloof in de dood van Christus. Als de persoon geen persoonlijk geloof heeft, maar vertrouwt op de catechismus en bevestiging door een kerk, dan wordt de persoon niet gered.)

## HET ONDERZOEKEN VAN DE BIJBEL

Deze discussie kan tot een bepaald punt gaan, daarna moet de beslissende factor worden overwogen: "Wat zegt de Bijbel"? Een onderzoek van de Bijbel werd uitgevoerd om te zien wat er nodig is voor een reddend geloof, dat wil zeggen, het geloof dat God aanvaardt voor de vergeving van zonden. Het onderzoek wordt gedaan om te bepalen welke verzen ondersteunen:

1) dat het reddend geloof is gebaseerd op het geloof in de dood van Christus, of:

2) dat het reddend geloof is gebaseerd op geloof in de dood, begrafenis en opstanding. De DBO-voorstanders gebruiken over het algemeen de NBG vertaling en geloven dat de Schrift, die specifiek van toepassing is op onze Genadetijd, de boeken Romeinen tot en met Filémon zijn, en misschien Hebreeën. De NBG vertaling en de genoemde boeken worden gebruikt voor het onderzoek. Bedenk dat de woorden "kruis, bloed en dood" gelijksoortige uitdrukkingen zijn die verwijzen naar de offerdood van Christus voor de zondaar.

Het bijbelse onderzoek, **bijlage A**, geeft aan dat vele verzen leren dat redding gebaseerd is op geloof in Christus zijn dood / bloed / kruis.

Slechts drie of vier verzen lijken aanvankelijk het DBO-geloof te ondersteunen. Bij eenvoudige analyse lijkt echter slechts één of twee passages (1 Korintiërs 15:3-4, en misschien Romeinen 10:9) erop te wijzen dat het DBO-geloof verdienste heeft. Wanneer deze één of twee verzen in hun context worden bestudeerd lijkt het erop dat geen van beide de DBO-overtuigingen worden ondersteunt. Uiteindelijk geven ten minste 56 verzen een duidelijke boodschap over wat we moeten geloven om gered te worden, en één of twee verzen geven een gemengd getuigenis. Het is duidelijk dat het geloof in de begrafenis en opstanding geen vereisten zijn voor redding; in plaats daarvan bewijzen ze dat het evangelie van Paulus waar was en is.

Opmerking van de vertaler: Voor het onderzoek is door mij de Statenvertaling gebruikt omdat de teksten in de NBG vertaling praktisch dezelfde zijn. Het gaat in deze onderzoeken niet om "komma's" – "punten" of "puntkomma's".

Romeinen 4:25 wordt gebruikt om het begrip te ondersteunen dat “redding” geloof vereist in de opstanding. Er staat:

*“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om (vanwege) onze zonden, en opgewekt om (vanwege) onze rechtvaardigmaking.*

Dit lijkt een zeer sterk argument dat onze rechtvaardigmaking (een essentieel onderdeel van onze redding) gebaseerd is op de opstanding.

Het is duidelijk dat de Bijbel leert dat we gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed / dood:

*“Rom.5:9: .....zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.*

De goddelijke daad van rechtvaardiging was gebaseerd op Zijn dood; Christus stond weer op vanwege onze rechtvaardiging (omdat het al volbracht was, dan kon Hij opgewekt worden). Het bloed van Christus is de basis waarop God de zondaar kan rechtvaardigen. Goddelijke rechtvaardiging werd bevestigd op basis van het volbrachte werk van Christus aan het Kruis; nadat de rechtvaardiging was voltooid, werd Christus opgewekt. Dus de dood van Christus verwierf onze rechtvaardiging; Zijn opstanding is het bewijs dat het was volbracht.

## PRAKTISCHE TOEPASSINGEN

### DE SCHRIFT BESTUDEREN EN PRESENTEREN

De Bijbel moet bestudeerd worden door geestelijke waarheid te vergelijken met geestelijke waarheid (1 Kor. 2:13), en dit wordt bereikt door Schrift met Schrift te vergelijken om een goed begrip te krijgen van wat God zegt. Wanneer een passage onduidelijk is, moeten we die passage vergelijken met andere passages om de juiste betekenis te verkrijgen. Een veelvoud aan verzen doet wonderen om een passage te verduidelijken en een goed begrip van Gods bedoeling te geven. Aan de andere kant, als we slechts één passage gebruiken, kunnen we gemakkelijk uit balans raken. We komen uit balans, niet omdat er iets mis is met de passage, maar omdat we door één denkrichting op een dwaalspoor worden gebracht. Een transparant begrip over “redding” wordt verkregen wanneer één of twee passages (die misschien onduidelijk zijn)

worden vergeleken met de andere 56. De vergelijking toont aan dat het reddend geloof gebaseerd is op het geloof in de dood van Christus. De Bijbel is niet dubbelzinnig over de kwestie van redding. Het over-benadrukken van één of twee verzen, boven alle andere geschriften, leidt tot ernstige problemen. Door schrift met schrift te vergelijken wordt de volledigheid van Gods Woord en de rijkdom van Zijn raad duidelijk.

Het exclusieve gebruik, van welke zin dan ook, kan een formule worden voor redding. Het woord formule betekent dat als iemand die zin kan citeren dat betekent dat hij of zij gered is. Het gaat dan niet zozeer om persoonlijk geloof alswel om het naleven van een bepaalde leer (het herhalen van de verwachte woorden is vaak meer automatisch dan vanuit het hart). Elke afzonderlijke zin kan uiteindelijk koud zijn en een persoonlijke kwaliteit missen omdat de formule een oprechte overtuiging vervangt door feiten (of een routinematige woordkeuze). Geloof en het weten van feiten is niet hetzelfde; zoals eerder opgemerkt, weet zelfs Satan de feiten. Formules en routinematige uitdrukkingen zijn niet Gods verlangen betreffende de boodschap aangaande "redding".

Door een breed scala aan passages te gebruiken, wordt iemand blootgesteld aan de volledige raad van God. Deze volledige blootstelling aan het Woord is belangrijk, omdat één passage onmogelijk alle waarheid kan aandragen die we nodig hebben. Verschillende passages bieden verschillende inzichten voor het beter begrijpen van het Woord, en ieder persoon heeft deze blootstelling nodig. Omdat we allemaal verschillend zijn is het het volledige arsenaal aan verzen, in het Woord, die God zodanig heeft ontworpen dat het de beste manier is om alle mensen te bereiken.

Wat denkt u: Denkt u dat geloof in de opstanding op de derde dag onderdeel is van het reddingsevangelie? Is het nodig om te geloven in de lijst van mensen die Christus zagen nadat Hij was opgestaan?

Gebaseerd op de Schrift is het duidelijk dat God iemand niet zou afwijzen om gered te worden betreffende kleine dingen (de derde dag en de lijst van getuigen), hoewel waar en bijbels.

Het is duidelijk dat die details bedoeld waren om te laten zien dat Paulus zijn prediking waar was; en aangezien het waar was, was het geloof van de

Korinthiërs niet tevergeefs/ijdel. Hoewel de begrafenis en opstanding geen vereiste overtuigingen zijn om gered te worden, zijn ze heel belangrijk om, na gered te zijn, te accepteren om leerstellige fouten te voorkomen. De strekking van deze les is niet wat belangrijk is om te geloven, maar wat een reddend geloof is.

### TOEVOEGEN AAN HET WOORD

Het lijkt er op dat bijna elke religie en groep uiteindelijk op de één of andere manier iets toevoegd of verwijderd uit het Woord van God. Soms kan alleen een verandering in het benadrukken de betekenis van de Schrift veranderen, zoals Satan deed in de Hof van Eden. Wij mensen vinden allerlei manieren om de Schrift te veranderen: sacramenten toevoegen, de Schrift uit de context halen, Schrift gebruiken die voor andere tijdperken is bedoeld, enzovoort. Bedenk dat God op zoek is naar geloof in Christus en dat Hij ons redt uit Zijn genade. Wat Hij, in plaats van geloof, niet voor redding zal accepteren zijn: goede werken, religieuze handelingen of inspanningen van onze kant (Titus 3: 5).

Christus komt automatisch in het hart van de gelovige; u hoeft Hem niet te vragen. U opent de deur van uw hart door geloof, niet door spreken. U hoeft niet het gebed van de zondaar te bidden; u moet gewoon in Hem geloven. U hoeft u niet te ontdoen van uw zonde voordat u gered bent (dat is onmogelijk), maar u moet erkennen dat u een zondaar bent en gered moet worden. Als u Jezus vraagt om in uw hart te komen, of het gebed bidt van de zondaar, of "naar voren" gaat in de kerk, bedenk alleen die dingen die u zekerheid geven dat u gered bent. Echter, voordat u bad, voordat u het vroeg, voordat u ging, voordat u iets deed, zag God het geloof in uw hart, en dat is wat u redde. De uitdrukking "genademiddelen" (gebruikt door sommige kerken) is bedrieglijk: doop, communie, enzovoort, red niemand; alleen het geloof in Christus doet dat.

### GOD WEET HET

Veel gekoesterde en prachtige verzen zijn niet in het onderzoek van Appendix A opgenomen. Deze verzen leren dat geloof / geloof in Christus vereist is, maar



ze zijn niet specifiek over precies wat dat geloof in Christus moet zijn. Voorbeelden van dergelijke verzen zijn: "*Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden* (Hand.16:31)", "... *gerechtvaardigd door geloof* (Rom.3:28)", "*Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof ...*(Ef.2:8)". Het feit dat deze verzen niet in het onderzoek zijn meegenomen geeft iets heel belangrijks aan. Het geeft pogingen aan, van onze kant, om specifiek aan te geven wat een reddend geloof is en kan op zichzelf een misleidende oefening zijn. Om als mens precies te verkondigen wat iemand moet geloven is het infiltreren in het alleenrecht van God. Redding is Gods domein, niet de onze. Hij alleen kan bepalen of iemand gered is; niemand zou dogmatisch moeten zijn over de exacte bewoordingen voor het reddend geloof, dan is het net alsof ze weten wie wel en niet gered is.

Het onderzoeken van de Bijbel gaf veel verzen die verkondigen dat het geloof in Christus noodzakelijk was, maar gingen niet in op specifieke details. Nogmaals, elke idee-fixe met exacte bewoordingen kan binnendringen in Gods rijk. Het lijkt erop dat God niet op zoek is naar exacte bewoordingen, maar naar het hart kijkt. Hij alleen kent iedereen inwendig en ziet de geest (het hart) van de persoon waar geloof gecentreerd is. In de meest verschrikkelijke omstandigheden - bijvoorbeeld in gevangenkampen tijdens de wereldoorlogen - heeft een klein stukje schrift tot de redding van velen geleid. Hoe is dat mogelijk? Het is mogelijk omdat God aan het werk is in iemands hart. God verlicht hen (helpt hen de waarheid te zien), en de Heilige Geest werkt in iemands hart (geest). Zo zal een zoekend hart de Heer vinden. Er is niet veel tekst uit de Schrift nodig om iemand tot geloof te brengen wanneer de Heilige Geest tot een ontvankelijk hart spreekt. Een zin zeggen of geloven is niet wat belangrijk is, maar het hebben van een oprecht geloof in Christus is dat wel. Wij Christenen zijn gedwongen om ons aan de basisprincipes te houden, niet om toe te voegen of weg te nemen van de Schrift, en om Gods werken te herinneren zoals Hij wil.

Fundamenteel geloof is eenvoudig en niet belemmerend; het is niet gebaseerd op exacte bewoordingen, of het kennen van feiten of het hebben van een juiste leer.

## SAMENVATTING

God toont Zijn genade door onze zonden te vergeven en ons te rechtvaardigen (rechtvaardiging) wanneer we ons geloof in Christus stellen. Rechtvaardiging is een gerechtelijke daad van God waardoor de zondaar rechtvaardig verklaard wordt, vrij van de straf voor de zonde, en volledig verzoend met God. Een onderzoek van de brieven van Paulus openbaart dat er ongeveer 56 verzen zijn die leren dat redding gebaseerd is op geloof in Christus zijn dood / bloed / kruis. Slechts één of twee passages lijken erop te wijzen dat de DBO-leer verdienste heeft. Echter, wanneer ze in hun context worden gelezen en verder worden geanalyseerd, ondersteunen deze passages niet het DBO-geloof voor redding. Om misverstanden te voorkomen, en goed begrip te krijgen, moet de Bijbel bestudeerd worden door geestelijke dingen met geestelijke samen te voegen (1 Kor. 2:13).

## EVANGELIE

Hier zijn enkele verzen die een goed overzicht geven van wat God over de zaligheid (het gered worden) zegt. Redding is gebaseerd op vergeving, verlossing en verzoening, alles mogelijk gemaakt door het kruis / bloed / dood van Jezus Christus.

1)—*Rom.5:10:..... met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,.....”.*

2)—*Gal.3:13: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.*

3)—*Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,*

4)—*Ef.2:16: En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis,.....”.*

5)—*Kol.1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;*

6)—*Kol.1:21-22: En Hij heeft u... nu ook verzoend, In het lichaam Zijns vleses, door den dood,.....”.*

## BEMOEDIGING

God heeft elke gelovige de opdracht gegeven om verzoening te onderwijzen (2 Kor.5:19-20). Het ontbreekt u niet aan een doel in het leven; dit is het. U zult mensen niet verwarren met door mensen gemaakte leringen als u zich houdt aan bijbelse woorden en gedachten door te leren dat verzoening mogelijk wordt gemaakt door te geloven in de dood van Christus als vervanger van de zondaar. Als we eenmaal zijn verzoend, hebben we de hoop hersteld en kunnen we uitkijken naar een toekomst met Hem. We hebben niet alleen een toekomst in de hemel, maar we kunnen ons elke dag verheugen in zijn constante zorg en liefde voor ons. Terwijl u Gods Woord verkondigt aan degenen in uw leven, is het de kracht van het Woord en de Geest die iemand overtuigt van zijn of haar behoefte aan een Verlosser. God heeft u uitgerust om dit te doen; u heeft al de woorden en vaardigheden (niets bijzonders, gewoon oprechte woorden uit uw hart). Met een eerlijk verlangen en gebed, zult u goed doen.

### Bijlage A:

Het beschouwen van de Schrift over hetgeen de basis aangeeft voor het reddend geloof. Verzen die wijzen op redding zijn gebaseerd op geloof in de dood / bloed / kruis, niet meer.

### ROMEINEN

- 3:24: *"En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is". (Opmerking: de verlossing in Heb. 9:15 is met het kruis verbonden)*
- 3:25: *".....tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed,.....".*
- 5:8: *".....dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren".*
- 5:9: *"Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.*
- 5:10: *"Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. (Opmerking: "Zijn leven" verwijst naar Zijn herrezen leven dat ons bevrijdt van de heerschappij van de zonde, dit is na de verzoening.)*

- 5:19: *“Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. (Opmerking: "gehoorzaamheid" verwijst naar Zijn dood.)*
- 6:3: *“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?”*
- 6:4: *“Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkewijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden”. (Opmerking: het "opgewekt en wandelen in nieuwigheid des levens" verwijst naar de resultaten van onze redding).*
- 6:6: *“Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde,.....”.*
- 6:7: *“Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde”.*
- 6:8: *“Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;*
- 8:32: *“Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven,.....”.*

## **1 KORINTHIËRS**

- 1:18: *“Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;*
- 1:23: *“Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde,.....”.*
- 2:2: *“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.*
- **10:16: “De drinkbeker der dankzegging, .....is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood..... is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? (Opmerking: we herdenken Zijn dood.)**

- 11:24-27: *“.....Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.*
- 11:29: *“Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren”.*

Opmerking van de vertaler: Is het Avondmaal hedentendage wel voor ons bedoeld? Hoe moeten de verzen 30-32 worden uitgelegd? Zie [www.bedelingdergenade.nl](http://www.bedelingdergenade.nl) met betrekking tot twee artikelen betreffende het Avondmaal. De beide artikelen staan onder “Artikelen” op de genoemde website. De benamingen zijn: --“Het avondmaal des Heeren” en: “Des Heeren avondmaal”.

Einde citaat

- 15:14: *“En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. (Opmerking: de kern van de reddingsboodschap is geloof in het kruis, de opstanding bevestigt dat een dergelijk geloof niet tevergeefs is.)*

## **2 KORINTHIËRS**

- 5:21: *“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. (Opmerking: Hij werd zonde gemaakt aan het kruis.)*

## **GALATEN**

- 1:4: *“Die Zichzelfen gegeven heeft voor onze zonden.....”. (Opmerking: “heeft gegeven” was Zijn dood.)*
- 2:20: *“Ik ben met Christus gekruist; en ik leef..... door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelfen voor mij overgegeven heeft.*
- 2:21: *“.....want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.*
- 3:13: *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons;..... Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.*

- 6:14: *“Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus;.....”*.

### **EFEZIËRS**

- 1:7: *“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden,.....”*.
- 2:13: *“.....nabij geworden door het bloed van Christus”*.
- 2:16: *“En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis,..... “*..

### **Filippenzen**

- 2:8: *“..... gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises”*.
- 2:9-11: *“Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, .....en alle tong zou belijden”*. (Opmerking: het is de dood die leidt tot de verhoging)

### **Kolessenzen**

- 1:14: *“In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;*
- 1:20: *“.....vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelve,.....”*..
- 1:21-22: *“.....nu ook verzoend,.....In het lichaam Zijns vleses, door den dood,.....”*.
- 2:14: *“Uitgewist hebbende..... aan het kruis genageld hebbende”*.
- 2:20: *“Indien gij dan met Christus..... zijt afgestorven,.....”*.

### **1 Thessalonicenzen**

- 5:10: *“Die voor ons gestorven is, opdat wij, .....te zamen met Hem leven zouden”*.

### **2 Thessalonicenzen:** Geen teksten.

## **1 Timotheüs**

- 2:5-6: “.....Die Zichzelfven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen,.....”.

**2 Timotheüs**: Geen teksten.

## **Titus**

- 2:14: “Die Zichzelfven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid,.....”.

**Filémon**: Geen teksten.

## **Hebreeën**

- 2:10: “.....den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen”.
- 2:14: “.....opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had,.....”.
- 5:9: “En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;
- 7:27: “.....zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelfven opgeofferd heeft.
- 9:12: “.....door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.
- 9:14: “.....bloed van Christus, .....Zichzelfven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft,.....”.
- 9:15: “.....opdat, de dood.... tot verzoening der overtredingen,.....”
- 9:16: “Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;
- 9:26: .....om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande”.

- 9:28: *“Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen.....”*.
- 10:10: *“.....wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus.....”*.
- 10:20: *“Op een versen en levenden weg, .....door Zijn vlees; (Opmerking: “door Zijn vlees” verwijst naar het kruis)*
- 12:2: *“.....den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, .....het kruis heeft verdragen,.....”*.
- 13:12: *“.....opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen,.....”*.
- 13:20-21: *“het bloed des eeuwigen testaments, .....volmake u in alle goed werk.....”*.

**VERZEN DIE HET “DBO” GELOOF (dood-begravenis-opstanding) LIJKEN TE ONDERSTEUNEN**

(Opmerking: de zinsnede "Geen DBO-vers" betekent dat dit vers niet leert dat geloof in het kruis, de begravenis en de opstanding, samen nodig zijn voor redding.)

- Romans 4:25: *“Welke overgeleverd is om (vanwege) onze zonden, en opgewekt om (KJV: vanwege) onze rechtvaardigmaking.*

Opmerking: het *“overgeleverd om onze zonden”* was aan het kruis; en Hij werd opwekt omdat we gerechtvaardigd waren. Opgewekt zijn is geen geloofs vereiste voor redding, maar een verklaring die gerelateerd is aan wat voor ons werd gedaan. Geen DBO-vers.

- Romans 10:9: *“..... indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.*



Dit vers bevestigt het geloof in het kruis en de opstanding resulteert in redding, maar het is onduidelijk of geloof in het kruis voldoende is. Onduidelijk als DBO vers.

- I Thessalonicenzen 4:14: *“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.*

Opmerking: Een gered persoon zal een gelovige worden door de dood en opstanding, zodat de opstanding wordt gebruikt als een dwingend argument om eveneens te vertrouwen dat Christus de geest en ziel van de doden met Zich zal brengen bij de Opname. Deze passage is ontworpen om comfort en hoop te bieden, het is geen verklaring van vereist geloof voor redding. Geen DBO vers.

- I Korinthians 15:2-8: *“Door hetwelk gij ook zalig wordt.....dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;.....En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt.....En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Opmerking: dit vers wordt behandeld in Studie 6) Geen DBO vers.*

Opmerking: We gedenken Zijn dood voor ons als we deelnemen aan het avondmaal des Heren: *“1 Kor.11:26: Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.* Let op, we verkondigen de begrafenis en opstanding niet, omdat Zijn dood zondaars redt en dat van primair belang is.

Zie opmerking van de vertaler op bladzijde 21.

Aanvullende opmerking van de vertaler: Het *“totdat Hij komt”* wordt door meerdere leraren/gelovigen gezien als de wederkomst van de Heer naar de aarde om het Koninkrijk der Hemelen op te richten. Voor ons is van toepassing dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht (1Thess.4:13-18), dus ontmoeten wij Hem niet op de aarde! Het avondmaal is een Joodse inzetting en werd in het begin van de kerk, “lichaam van Christus”, nog gehouden vanwege de aanwezige Joden in de samenkomsten. Zij moesten in eerste instantie Zijn dood verkondigen omdat ze Hem hadden omgebracht. Hij was hun Messias.

Einde citaat

## **BIJLAGE B**

### **Discussie over DBO (Dood-Begrafenis-Opstanding)-passage**

De passage van I Corinthians 15 wordt hieronder weergegeven, met extra gedachten voor degenen die ernaar verlangen er dieper op in te gaan. De “zin” die de DBO-voorstanders gebruiken, als vereist geloof, om gered te worden is: **"geloof in de dood, begrafenis en opstanding op de derde dag"**.

Vers 1: *“Voorts (bovendien of daarenboven), broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;*

Vers 2: *“Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien (KJV: omdat) gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.*

Vers 3: *“Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;*

Vers 4: *“En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;*

Vers 5: *“En dat Hij is van Cefas (Petrus) gezien, daarna van de twaalven.*

Vers 6: *“Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.*

### **Verscheidene (of vele) redenen waarom de DBO-leer tot misverstanden leidt.**

1. De “opstanding” kan geen vereiste zijn voor redding omdat Christus zijn apostelen en de Korinthiërs werden gered voordat zij in de opstanding geloofden, Joh. 19: 9 en 1 Cor. 15:11.
2. Het exclusieve gebruik van de DBO-zin kan verwarring veroorzaken over de woord “begraven”, vooral voor jongeren. Christus werd niet begraven (volgens de praktijk van vandaag de dag); Hij werd in een graf gelegd. Kan geloof in de begrafenis een vereiste overtuiging voor redding zijn?
3. Als de DBO-leer waar was, moet iemand geloven dat Christus op de derde dag is opgestaan. De meeste mensen geloven dat hij stierf op Goede Vrijdag en

opstond op zondag; maar dat is slechts twee dagen. Om dit probleem op te lossen, beweren sommige DBO-gelovigen dat Christus op donderdag is gekruisigd. Zijn zij die geloven in de kruisiging van vrijdag gered?

4. De uitdrukking die vaak wordt gebruikt door de voorstanders van het DBO-geloof, "**geloof in de dood, begrafenis en opstanding op de derde dag**", staat niet in de Bijbel. Deze uitdrukking is afgeleid door hier en daar woorden te knippen en te plakken; maar het is niet de volledige bewoording die de Schrift gebruikt (zie hieronder "dik gedrukt" en "onderstreept"). Een keuze maken (of knippen en plakken) is altijd gevaarlijk.

*"1Kor.15:3-5: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus **gestorven** is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is **begraven**, en dat Hij is **opgewekt ten derden dage**, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalfen.*

5. In Studie 6 wordt de uitdrukking "*dat Christus gestorven is voor onze zonden*" genoemd als de basis van het reddende geloof. In de context van I Korinthiërs is deze zin een volledige zin. De context gaat verloren in de DBO-leer. Paulus vermeldt hoe iemand kan worden gered, maar bespreekt vervolgens hoe de Korinthiërs konden weten wat hij predikte. Als wat hij predikte niet waar was, dan was hun geloof waardeloos/ijsdel. De begrafenis, de opstanding op de derde dag en de lijst met getuigen van zijn opstanding zijn geen vereisten voor een reddend geloof, maar het bewijs dat Paulus zijn boodschap waar was. De verzen vier tot en met zes leren dat de boodschap van Paulus waar was, zodat de Korinthiërs konden weten dat hun geloof niet tevergeefs was.

De DBO-voorstanders zien NIET de onafhankelijke zinnen in deze verzen omdat het merendeel van hen de NBG vertaling gebruikt alwaar vers 3 en 4 eindigen met een komma. In de Statenvertaling eindigen de verzen 3 en 4 met een dubbele punt en zijn dientengevolge onafhankelijke zinnen.