

Nog niet volmaakt in Christus

www.av-1611.com

Eén van de aller moeilijkste dingen om een religieus persoon te laten overwegen is het volgende: Niet alles in de Bijbel gaat OVER U. De gehele Bijbel is voor ons, maar niet alles in de Bijbel gaat over ons. 2Timotheüs zegt:

“2Tim.3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Met andere woorden, Gods heilig Woord is geschreven en is geheel compleet. Paulus zegt dat: *“...wannen het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden”*. (1Kor.13:10).

Verder zegt Paulus: *“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was”*. (1Kor.13:11).

God heeft nu sommige dingen TE NIET GEDAAN vanwege het feit dat het volmaakte is gekomen. MAAR.....er zijn heden ten dage duizenden religieuze mensen die dat niet weten.

“1 Kor 14:38: Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend”.

Enige verzen vóór 2Tim.3:16 lezen we in 2Tim.2:15:

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Voor degenen die altijd van hun “originele geschriften” uitgaan, en hun betere vertalingen, het volgende : Als u ijverig wilt zijn en u gaat arbeiden dan is het beste wat u kunt doen, in uw ijver en uw arbeid, het openen van de Bijbel en BESTUDEER het in plaats van dat u studeert over de Bijbel. En als u het Woord der waarheid correct wilt behandelen dan is het beste wat u kunt doen het Woord RECHT SNIJDEN, dat is wat de tekst zegt.

Van alle verschillende “theologische posities” in het confessionele, religieuze systeem van de hedendaagse wereld, zijn er weinigen van hen die ooit struikelen over het feit dat er twee GROEPEN VAN GELOVIGEN zijn die duidelijk in de Bijbel aanwezig zijn, en allen zijn IN CHRISTUS. Er zijn verscheidene ABSOLUTE waarheden die duidelijk zijn in de Bijbel. Nummer één:

“Hebr.13:6: Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezzen, wat mij een mens zal doen.

“Hebr.13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

En de verklaring van Petrus, aan de Joden, op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk vier:

“Hand.4:11: Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.

“Hand.4:12: En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Alle redding is in de naam van Jezus. Er is geen andere naam. Niet Boedda, niet Mohammed, niet Maria, niet één of andere “heilige koe”. Alleen in de naam van Jezus, en Paulus stemt daarmee in:

“1Tim.2:3: Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;

“1Tim.2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

“1Tim.2:5: Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

Met andere woorden, de goede en aangename wil van God is het bidden voor alle mensen, te bidden voor mensen die in hoogheid zijn opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Weet u wat Paulus heeft gezegd over hetgeen de goede, aangename en volmaakte wil van God is?

“Rom.12:2: En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Het is dus goed om bezorgd te zijn over andere mensen. Het is aangenaam om te bidden voor andere mensen en mensen die in hoogheid zijn. Het is goed en aangenaam om in vrede te leven met alle mensen. Maar wat is de volmaakte wil van God? Om, godsdienstig gesproken, niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Om verandert te worden door de vernieuwing van uw denken...om te komen tot kennis der waarheid. **En u kunt dat niet doen zonder het Woord der waarheid recht te snijden.** Het Woord der waarheid is het evangelie uwer redding. De waarheid is, ALLE GELOVIGEN ZIJN IN CHRISTUS, maar, let op:

“Ef.1:11: In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;

“Ef.1:12: Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.

“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

Maar de Bijbel identificeert op zijn minst 8000, plus de “vele duizenden Joden die geloven” van Hand.21, dus waren het er meer dan 8000 die, hetgeen in Efeziërs 1:11-13 staat, niet konden zeggen. Ieder van hen is, door de prediking van Petrus, een gelovige geworden in Jezus, hun Messias. Ze zijn IN CHRISTUS. Ze zijn gedoopt in de naam van Jezus Christus

en ze hebben de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ze zijn gedoopt MET de Heilige Geest. MAAR ZE ZIJN NIET GERED, NOG NIET!

Toen Petrus tot hen predikte dat ze hun Messias hadden vermoord, dat ze hun Koning hadden gedood en dat God hem uit de doden had doen opstaan, toen zeiden ze NIET: “Wat moeten we doen om zalig (gered) te worden? (zie Hand.16:30) “. Petrus vertelde hun niet: “...de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen” (zie Titus 2:11). Petrus beschuldigde hen van moord, het vermoorden van hun Koning. Hij zegt dat ze een moordenaar verlangden, Bar-abbas, en die kregen ze. Met andere woorden, het was de gewoonte dat Pilatus, ieder jaar, met het Pascha, het feest van de ongezuurde broden, een gevangene vrij liet, en zij zeiden: ”Geef ons Bar-abbas. Weg met deze Jezus. Kruis hem”.

“Lukas 23:18: Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los.

“Luk.23:19: Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en om een doodslag, in de gevangenis geworpen.

“Luk.23:20: Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten.

“Luk.23:21: Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem!

Petrus zegt dus niet: “Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, werd begraven en is ten derde dage weer opgestaan, naar de Schriften”. Ten tijde van de prediking van Petrus in het boek Handelingen WIST HIJ NIET dat Christus was gestorven voor zijn zonden, of hun zonden of onze zonden. Lees de passage voor uzelf en zie wat de Bijbel werkelijk zegt en niet naar hetgeen u uw gehele leven hebt geloofd door de religie. Petrus predikt het kruis, hij predikt de dood, begrafenis en opstanding van Christus. **Maar in plaats van het kruis van Christus te verheerlijken predikte hij dat het een schande was voor Israël.** Lees wat hij zegt:

“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Let nu op hun reactie op de prediking van Petrus:

“Hand.2:37: En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?”

Petrus heeft niet gezegd: “Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden....”. Petrus heeft niet gezegd dat Christus stierf voor uw zonden. En zij zeiden niet: “Wat moeten we doen OM ZALIG TE WORDEN”. Ze waren verslagen in het hart. Ze zijn bedroefd omdat ze zich realiseren dat ze een enorme vergissing hebben gemaakt. Zij hebben de moord op hun Koning geëist. Ze geloven dat God hem opgewekt heeft uit de doden. Ze geloven dat hij de erfgenaam is van de troon van David, de Koning van Israël. In het licht daarvan zeggen ze: “Wat zullen wij doen mannen broeders?”.

De context heeft NIETS te maken met het spelen van golf op zondag. Het heeft niets te maken met “terug naar de kerk” omdat u uw eigen samenkomsten in de steek hebt gelaten. Het heeft niets te maken met het stoppen met roken. Ik heb een man gezien die zoveel sigaretten op het

altaar achter liet dat iemand daarmee een tabakswinkel had kunnen beginnen. Op een avond zei hij: “De Heer heeft me gezegd dat indien ik nog één keer weer een sigaret rook ik over de schreef ga”. Het laatste wat ik me van deze man herinner is dat hij in de straat liep...hij rookte een sigaret. Het was een Pinksterkerk, en het is DIT hoofdstuk, Handelingen 2, waar ze hun leer uit halen.

Hier bedoel ik niet mee dat het roken van sigaretten goed is of dat u niet naar uw samenkomsten moet gaan **als u tenminste een samenkomst kunt vinden die de waarheid predikt**. Maar het punt is dat NIETS van deze dingen hier in beeld is. Het pad met Jezus wandelen en het opgeven van slechte gewoontes, enzovoort, is niet het onderwerp hier. Wat is het dan wel? DE IDENTITEIT.

De IDENTIFICATIE VAN DE KONING VAN ISRAËL, de Zoon van God, de erfgenaam van de troon van David, de koning van Israël, en boven alle twijfel verheven, door de opstanding uit de doden. Dat is hetgeen Petrus predikte. Zie wat Johannes de Doper heeft gezegd:

“Joh.1:30: Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

“Joh.1:31: En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, depende met het water.

WAAROM is Johannes gekomen om te dopen met water? Opdat de Messias geopenbaard zou worden aan Israël. Johannes zei dat hij Hem niet kende. De identiteit van de Messias werd bekend gemaakt.

“Joh.20:30: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;

Waar waren die tekenen voor? Ze waren tekenen van de Messias. De man die deze tekenen deed was de Messias, de Koning van Israël. Hij genas de zieken, wekte doden op, reinigde melaatsen en dreef duivelen uit. De Bijbel zegt: “De Joden begeren een teken” (1Kor.1:22).

Joh.20:31: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

ZIJN NAAM. Hoe zouden ze leven kunnen krijgen DOOR ZIJN NAAM? Ze moesten geloven in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Ze moesten zich MET HEM identificeren. Ze moesten Hem erkennen als hun Messias. Met andere woorden, de gehele Pinksterbediening is geheel in overeenstemming met Mattheüs 16. In Mattheüs 16 vraagt de Heer aan zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”. En hun antwoord was: “Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of één van de profeten. Maar dan zegt de Heer: “Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?(Matth.16:15).

“Matth.16:13: Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vroegde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?

“Matth.16:14: En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of één van de profeten.

“Matth.16:15: Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?”

“Matth.16:16; En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Ziet u in deze verzen ook maar enige indicatie dat Petrus geloofde dat Jezus in de wereld was gekomen om, op een vrijdagmiddag, naar het kruis te gaan, en dat Hij zou opstaan uit de doden op de morgen van Pasen en dat Petrus gelukkig en opgewonden is dat Christus gaat sterven voor zijn zonden? Er is in het geheel geen aanwijzing dat Petrus ook MAAR IETS begreep over het kruis van Christus. Alles wijst er op dat hij er NIETS van wist en hij geloofde zelfs niet dat Christus zou gaan sterven, en al helemaal niet voor zijn zonden.

“Matth.16:20: Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.

Met andere woorden: Christus kwam tot de zijnen en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Zijn bediening aan de verloren schapen van het huis Israëls is in wezen voorbij. Zie nu het volgende vers:

“Matth.16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

De driejarige bediening van Jezus aan Israël was zo goed als afgelopen. Hij heeft het evangelie van het Koninkrijk gepredikt. Hij heeft de twaalven uitgezonden om het evangelie van het Koninkrijk te prediken. En zij gingen en predikten. Ze genazen de zieken, wekten doden op, reinigden melaatsen en dreven duivels uit in Zijn naam, door de kracht van Zijn naam. En nu legt de Heer aan hen uit dat hij gekruisigd zal worden, begraven, en op DE DERDE DAG opstaan uit de doden. Ziet wat Petrus zegt:

“Matth.16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

Opmerking van de vertaler:

Zie ook Lukas 18:31-34 en Joh.20:9:

“Luk.18:31: En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.

“Luk.18:32: Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.

“Luk.18:33: En Hem gezeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.

“Luk.18:34: En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

“Joh.20:9: Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.

Einde citaat

Ongeacht het feit dat de Heer zei: “Ga weg achter Mij, satanas!”, of wat er later ook gebeurde, het punt is dat Petrus het kruis niet begrijpt, niet gelooft in het kruis en zelfs ook niet gelooft dat Christus gaat sterven. En dus: Christus sterft en stond op uit de dood en Petrus weet NOG STEEDS NIET waarom. Hij is zelfs niet zeker van de opstanding ondanks het meerdere keren heen en terug gaan naar het lege graf, totdat de Heer aan hen begint te verschijnen.

“Luk.24:44: En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

“Luk.24:45: Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

“Luk.24:46: En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.

“Luk.24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

“Luk.24:48: En gij zijt getuigen van deze dingen.

En dat is exact hetgeen Petrus predikte. Bekeren tot God en geloof in Jezus Christus. Met andere woorden, bekeren. Geloven wat God heeft gezegd. Bekeren, anders denken. Het heeft niets te maken met golf spelen op zondag. Denk anders. Geloof God. Dat heeft niets te maken met roken, dansen of kaart spelen of luisteren naar rock en roll muziek. Geloof in Jezus Christus zegt Petrus. Hij IS de aan jullie beloofde Messias. Hij is DEGENE waarover de profeten hebben gesproken. Hij is de erfgenaam van de troon van David, hij is de Koning van Israël.

“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Petrus predikt tot Israël. Hij zegt: “het ganse huis Israëls”. Dat zijn de twaalf stammen. Ze waren daar op de dag van Pinksteren, een Joodse heilige dag, in Handelingen hoofdstuk twee:

“Hand.2:37: En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Met andere woorden, de doop van bekering VOOR de vergeving der zonden. Dopen vergeeft geen zonden. Hun waterdoop vergaf geen zonden. Er is geen redding in kraanwater, rivierwater, vijverwater of doopkapel water. De vergeving van zonden is IN CHRISTUS.

Iedere gelovige in de Pinkstergemeente, van Handelingen twee, die geloofde dat Jezus IS DE CHRISTUS, de zoon van de levende God werd GEÏDENTIFICEERT MET HEM door de waterdoop. Christus IDENTIFICEERDE zichzelf met Israël in de doop van Johannes. Hij werd GEOPENBAARD aan Israël. Deze Israëlieten werden geroepen om zichzelf te IDENTIFICEREN met hun Messias op dezelfde wijze, namelijk door de waterdoop, VOOR vergeving van zonden. Nogmaals, hun identiteit is IN CHRISTUS. Alle gelovigen zijn IN CHRISTUS. Maar.....IN CHRISTUS staat niet gelijk met IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS.

Deze mensen zijn IN EEN GROEP GELOVIGEN, maar ze zijn NIET in het lichaam van Christus. Ze zijn IN CHRISTUS maar ze zijn NIET in het lichaam van Christus. Niemand van Handelingen twee is IN het lichaam van Christus. Ze zijn IN CHRISTUS maar NIET in het lichaam van Christus. Zij geloven dat Jezus is de Christus, de zoon van de levende God, hun Koning. Ze zijn met Hem geïdentificeerd in de waterdoop, ze kijken uit naar de komst van de Koning en het Koninkrijk en het uitwissen van HUN ZONDEN. Hun zonden zijn NU NOG NIET UITGEWIST. Ze zijn nog niet volmaakt in Christus. Vergelijk:

“Kol.2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

“Kol.2:11: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;

“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

“Kol.2:13; En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

Kolossenzen hoofdstuk twee gaat over het lichaam van Christus. Paulus schreef het boek Kolossenzen. Lukas schreef het boek Handelingen en Petrus schreef de boeken 1 en 2 Petrus. Petrus GELOOFT NIET dat al zijn zonden zijn vergeven en dat hij VOLMAAKT is in Christus. Petrus gelooft zeker dat hij, en de 8000 mensen die zijn toegevoegd aan DIE gemeente in het boek Handelingen, IN CHRISTUS zijn. Maar ze zijn niet POSITIONEEL in Christus. In plaats daarvan gelooft Petrus dat zijn redding volmaakt zal worden bij de tweede komst van Christus. En dat geldt ook voor de Ethiopische eunuch in Handelingen acht en Cornelius, de Romeinse hoofdman, in Handelingen tien.

De Ethiopische eunuch in Handelingen acht is naar Jeruzalem geweest om de God van Abraham te aanbidden, en nu is hij weer op weg naar huis. Hij leest in het boek Jesaja, hoofdstuk 53, en de Heilige Geest zegt tegen Filippus dat hij naar de man toe moet gaan:

“Hand.8:29: En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.

“Hand.8:30: En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?

“Hand.8:31: En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

En Filippus begint waar de man aan het lezen was en predikt hem Jezus. Hij laat hem zien dat Jesaja 53 een profetie is aangaande de Messias en dat Jezus degene is waarnaar Jesaja verwijst. Let nu op:

“Hand.8:33: In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

“Hand.8:34: En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelf, of van iemand anders?

“Hand.8:35: En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.

“Hand.8:36: En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

Zegt Filippus nu tegen de man; *“de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen”*.(Titus 2:11). *“Christus stierf voor onze zonden”*. *“Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden?”*. Zie wat de Eunuch gelooft. Hij gelooft exact HETZELFDE wat Petrus bekende in Matth.16:

“Matth.16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

Nu komen ze tot een water, de Eunuch zegt tegen Filippus, hier is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden. Wat is er op tegen dat ik wordt geïdentificeerd met de Messias. Ik vrees tenslotte de God van Abraham. Ik kom zojuist terug van aanbidding te Jeruzalem. Heeft u zich wel eens afgevraagd WAAROM de Eunuch niets over Jezus heeft gehoord te Jeruzalem? Dat was omdat hij niet in de tempel mocht komen. De kreupele man, die in Handelingen 3 door Petrus werd genezen, was zijn hele leven nog nimmer in de tempel geweest. Waarom niet? Omdat hij kreupel was. De Eunuch kon niet in de tempel komen om Petrus te horen, want Petrus was meestal in de tempel. (En ten tijde van Handelingen acht is er al zoveel vervolging dat Petrus zich waarschijnlijk rustig houdt). Een persoon die NIET COMPLEET is mag de tempel niet binnen gaan. Geen man met een smet, of zelfs een man met een kromme neus, kan de tempel binnen gaan. En dus vroeg de Eunuch: *“wat verhindert mij gedoopt te worden?”*.

“Hand.8;37: En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Hij gelooft NIET dat Christus is gestorven voor zijn zonden. Het is hem niet verteld om te geloven dat Christus voor zijn zonden is gestorven omdat Filippus niet weet dat Christus is gestorven voor ZIJN zonden, hoe kan hij dat dan prediken? De Eunuch ontvangt kwijtschelding van zonden, het weerhouden van straf voor zijn zonden, afhankelijk van zijn VOLHARDEN TOT HET EINDE OM GERED TE WORDEN.

“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Petrus gelooft niet dat hij reeds IS GERED maar dat hij GERED ZAL WORDEN. En hij zegt:

“Hand.15:10:Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?”

“Hand.15:11: Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

8000 mensen ontvingen kwijtschelding van zonden in Handelingen 2, 3, 4 en 5, de Eunuch ontving kwijtschelding van zonden in Handelingen acht, Cornelius, de Romeinse hoofdman, hoorde exact dezelfde boodschap van Petrus en HIJ ONTVING kwijtschelding van zonden in Handelingen 10:

“Hand.10:1: En er was een zeker man te Cesarea, met name Cornelius, een hoofdman over honderd, uit de bende, genaamd de Italiaanse;

Petrus krijgt nu het visioen te zien van een groot laken vol met reine en onreine dieren. Hij ziet het drie keer en onmiddellijk zijn er drie mannen aan de deur, gezonden door Cornelius, en de Geest zegt tegen Petrus dat hij mee moet gaan met de mannen zonder te twijfelen. Petrus gaat met tegenzin naar het huis van de man, en omdat hij denkt dat het onwettig is om daar te zijn zegt hij de man: “U heeft om mij gevraagd, ik ben gekomen.....wat wilt u van mij? De man verteld hem over de engel die hem is verschenen en dat deze heeft gezegd dat hij Petrus moest laten komen, en aldus begint Petrus Jezus te prediken:

“Hand.10:38: Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgestaan is, goedgeoede, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

“Hand.10:39: En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout.

“Hand.10:40: Dezen heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou worden;

“Hand.10:41: Niet al den volke, maar den getuigen, die van God te voren verkoren waren, ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was.

“Hand.10:42: En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden.

“Hand.10:43: Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

Petrus predikt de kwijtschelding van zonden, uitzienende naar een TOEKOMSTIGE Dag van Verzoening voor het volk Israël, waarin hun zonden uitgewist zullen worden. Kijk wat hij zegt:

“Hand.3:18: Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;

Al de 8000 mensen in het boek Handelingen, de Ethiopische Eunuch, de Romeinse hoofdman, allemaal zijn ze IN CHRISTUS, en vooruitziende naar DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS en de Dag van Verzoening voor alle betrokkenen. Ze zijn volhardende tot het einde om aan het einde gered te worden als ze tenminste niet afvallen, en als ze volhouden tot het einde. Petrus zegt:

“1Petr.1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Denk nu goed na! De openbaring van Jezus Christus heeft nog niet plaats gevonden. De tweede komst van Christus is nog niet gebeurd. Maar jaren later, lang na de Pinksterdag in Handelingen twee, zien we dat Israël is gevallen. Petrus predikte de wederoprichting van Israël. De oprichting van Israël. Het herstelde Koninkrijk voor Israël. Maar dat was afhankelijk van de bekering van Israël en het erkennen van hun Koning. Het vereiste individuele bekering om DEEL te worden van het programma en het vereiste NATIONALE bekering voor het komende Koninkrijk. Met andere woorden: van de bodem tot de top en van de top naar beneden. De Oudsten en de belangrijke priesters, de leiders van het volk, bekeerden zich niet en het Koninkrijk kwam dus niet. In plaats daarvan viel Israël en door de val van Israël is redding naar de Heidenen gekomen....buiten Israël om. Zoals in:

“Rom.11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Het profetische programma, dat Petrus predikte, werd onderbroken. Er gebeurde iets anders. Daarom weet ik dat alles wat gebeurde in het eerste deel van het boek Handelingen een VOORAFSCHADUWING is van iets dat nog toekomstig is....de duizendjarige regering van Christus.

Petrus predikte “zoals het geschreven stond”. Hij predikte de vervulling van Profetie. Hij spreekt over DEZE DAGEN:

“Hand.3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

Al de profeten, zovelen er hebben gesproken, voorzegden een tijd van vrede die zou komen op aarde. Ze vertelden van een tijd wanner de woestijn zou bloeien als een roos. Ze vertelden van een tijd dat de aarde vol zou zijn van kennis des HEEREN, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Zie wat Petrus zegt in Handelingen twee:

“Hand.2:14; Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.

“Hand.2:15: Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.

“Hand.2:16: Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:

*“Hand.2:17: En het zal zijn **in de laatste dagen**, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.*

Opmerking: Let op het verschil met “**de laatste dagen**” waar Paulus over spreekt in 2Tim.3:1.

Zie om u heen. Ziet u het effect van het uitstorten van Gods Geest op ALLE VLEES? Mijn hond heeft vlees. Ik kan niet zien dat Gods Geest is uitgestort op haar. Ze kan net zo koppig, gemeen en licht geraakt zijn als ikzelf. Wolven hebben vlees. Lammeren hebben vlees. Heeft u enige wolven gezien die vreedzaam met lammeren samenwonen?

“Jes.11:6: En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.

“Jes.11:7: De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.

“Jes.11:9: Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

We zien daar vandaag de dag niets van gebeuren. Ga nu terug naar Handelingen twee:

“Hand.2:18: En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.

“Hand.2:19: En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.

Is er, sinds Petrus deze woorden heeft gesproken, iets van deze dingen gebeurd? Mensen kunnen wel beweren dat ze tekenen en wonderen zien. Ze kunnen wel beweren dat de rook, genoemd in deze passage, afkomstig is van een in brand staande oliebron of iets dergelijks. Maar, lees verder:

“Hand.2:20: De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

Het is een feit dat van deze dingen nog niets is gebeurd. Maar wat er WEL gebeurde op de Pinksterdag was een voorafschaduw van een nog toekomstige gebeurtenis.

“Hand.2:21: En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Het is echter waar dat een ieder, waar dan ook, die zal geloven IN Jezus Christus, die gelooft dat HIJ de Zoon van God IS, die gelooft dat hij stierf aan het kruis VOOR ZIJN ZONDEN, en is opgewekt voor zijn rechtvaardigmaking, die IS GERED, uit genade en door geloof in het volbrachte werk van Christus. Maar dat is NIET hetgeen Petrus gelooft in Handelingen twee, dat is NIET hetgeen hij predikte in Handelingen twee want hij wist dat niet in Handelingen twee.

Petrus geloofde in de 70 tigde week van Daniël, hij geloofde in de verdrukking. Hij geloofde dat de verdrukking komende was en hij geloofde in het komen van de man van zonde, de zoon van het verderf, de antichrist, en DAARNA de TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS waarna GEHEEL ISRAËL GERED ZAL WORDEN. Hij geloofde in een toekomstige dag van Verzoening, en om daar te komen moest hij volharden tot het einde. Paulus vertelt ons exact hetzelfde over Israël;

“Rom.11:26: En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Petrus geloofde in een letterlijk koninkrijk der Hemelen op aarde, Jezus Christus als Koning, heersende op de troon van David over het gehele huis Israëls en over de gehele aarde. Hij geloofde dat omdat dat zijn bediening en boodschap was. En al de mensen waartegen Petrus predikte en die zijn boodschap geloofden waren, naar de verlossing, IN CHRISTUS. Maar, positioneel gezien, waren ze NIET in het lichaam van Christus.

Petrus geloofde in een op handen zijnde tweede komst van Christus. Hij citeert de profetie uit het boek Joël alsof hij verwacht dat de Heer spoedig zal komen, nog in zijn eigen leven. Maar wat over is gebleven van het profetische tijdschema uit het boek Daniël, de 70 jaarweken van Daniël, is slechts één jaarweek oftewel zeven jaren. Maar het “op handen zijnde” is bepaald niet onmiddellijk. Christus komt, daar is geen twijfel over mogelijk, maar hij heeft niet gezegd wanneer Hij komt. Hier is wat Hij heeft gezegd:

“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?”

“Hand.1:7: En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

“Hand.1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Het gebeurde niet. Het koninkrijk kwam niet. De komst van Christus en het oprichten van het koninkrijk hangt af van de bekering van Israël. Israël heeft zich niet bekeerd. In feite is Israël aan de kant gezet. Israël is, nationaal, Lo-Ammi, niet Gods volk. Met andere woorden, de hedendaagse zogenaamde staat Israël, in het Midden Oosten, is NIET Israël. U kunt Israël vandaag de dag niet zegenen omdat Israël, het Bijbelse Israël, niet bestaat. Het is AAN DE KANT GEZET. Verstrooid onder de natiën. Er is voor een deel verharding over Israël gekomen. Hier is het:

“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

God onderbrak zijn handelen met Israël VOOR EEN BEPAALDE TIJD. Zijn plannen veranderden niet. Het is ALTIJD Gods plan geweest om Israël te redden. Geheel Israël ZAL GERED WORDEN zoals het staat geschreven. Maar vandaag de dag handelt God niet met Israël. God handelt heden ten dage met geen enkele natie. Hij handelt met mensen. Hij handelt met individuen.

Er komt redding voor Israël als Israël zich bekeert. Wanneer Israël zijn overtreding erkent.

“Hosea 5:14: Want Ik zal Efraim zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.

“Hosea 5:15: Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.

“Hosea 6:1: Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.

“Hosea 6:2: Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.

Momenteel zijn er sommige zogenaamde Joden die strijden over het land. Er is altijd al een klein aantal mensen geweest die zichzelf Joden noemen en die “terugkeren naar het land”. Er is altijd al een zionistische beweging geweest. Het is altijd op drie fronten geweest. Economisch, politiek en religieus. Maar ze keren zich niet tot de Heer. Alleen ONHEIL kan dat laten gebeuren, en dat is de verdrukking. Maak u dus geen zorgen over “het plaatsen van het toneel” en het “opstellen van de spelers” en al de Hal Lindsey’s en Jack Van Impe’s en de profetie predikers. In het Midden Oosten, of in de wereld, is vandaag de dag, NOG NIET ÉÉN Bijbelse profetie vervuld. NIET ÉÉN. Profetie wordt vervuld als ELK WOORD geschiedt. God handelt nu niet met Israël, Hij handelt met het LICHAAM VAN CHRISTUS.

God heeft zijn plannen niet veranderd en het was geen verrassing voor Hem. De Heer werd niet plotseling overvallen zodat hij gauw een plan B moest opstellen. Er is niet zoiets als een plan A en een plan B zoals sommigen leren. God heeft slechts één doel en dat is IN CHRISTUS. En Gods doel IN CHRISTUS was alreeds opgemaakt, vooruit bekend, en geheel opgemaakt door God, VÓÓR de grondlegging der wereld. Maar het is een tweevoudig doel. Het is net zo verschillend als de twee locaties in Genesis 1:1 verschillend zijn:

“Gen.1:1:In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Eén aspect van Gods TWEEVOUDIG doel is aards, en de andere is Hemels. Eén was bereid VANAF de grondlegging der wereld en de andere was bereid VÓÓR de grondlegging der wereld. De zichtbare, tweede komst van Christus, zijn komst naar de aarde om het Koninkrijk op aarde op te richten, werd door Petrus gepredikt. Dat koninkrijk was bereid VANAF de grondlegging der wereld. Zoals in:

“Matth.25:34: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Dus alle mensen die het Koninkrijk beërven zijn IN CHRISTUS. Maar het Hemelse aspect van het tweevoudige doel van God, de gemeente, het LICHAAM VAN CHRISTUS, is gekozen in Christus VÓÓR de grondlegging der wereld, zoals in:

“Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“Ef.1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

Het verschil is de leer. De dwaling van alle religie is dat ze het verschil in leer niet zien. Omdat dingen gelijksoortig zijn betekent niet dat ze hetzelfde zijn. IN CHRISTUS is niet hetzelfde als IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS. Gedoopt IN DE NAAM VAN Jezus Christus, met water, is NIET HETZELFDE als gedoopt zijn IN CHRISTUS, door de Geest. Degenen in Handelingen twee werden met water gedoopt, in de naam van Jezus Christus, voor de vergeving van zonden. En ze werden gedoopt MET de Heilige Geest.

Maar u, in het lichaam van Christus, bent niet gedoopt MET de Heilige Geest, u bent gedoopt DOOR de Geest, en de Bijbel zegt in Ef.4:5 dat er is: één Heer, één geloof, ÉÉN DOOP. In Handelingen twee is Jezus Christus degene die doopt. Hij zegt: “zoals Johannes doopte MET WATER, zo zullen jullie gedoopt worden MET de Heilige Geest”. En Hij deed exact zoals Hij had beloofd. Twaalf Joodse mannen werden gedoopt MET de Heilige Geest. U bent niet gedoopt MET de Heilige Geest, en er is ook niet zoiets in de Bijbel als “de doop VAN de Heilige Geest”.

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

--Dopen MET de Heilige Geest is niet hetzelfde als gedoopt zijn DOOR DE GEEST, verzegeld met de Heilige Geest der belofte.

--Volharden tot het einde om genade te ontvangen aan het einde is niet hetzelfde als ALREEDS GERED ZIJN uit genade, door geloof.

--Vooruit ziende naar een TOEKOMSTIGE dag van Verzoening bij de tweede komst van Christus is niet hetzelfde als terug ziende naar het kruis en te realiseren dat Christus DE VERZOENING TOT STAND HEEFT GEBRACHT en dat wij het alreeds hebben ontvangen.

De rechtvaardigheid Gods welke is DOOR HET GELOOF VAN Jezus Christus, die ik vrijelijk ontvang, is uit genade, door dat eenvoudig te geloven is niet hetzelfde als de “VURIGE PROEF VAN GELOOF” en de werken van geloof die vereist zijn voor de heiligen in de verdrukking aan wie Petrus schreef:

“1Petr.4:12: Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;

Dit was niet iets vreemds want de Heer had hen allen hierover geleerd in Mattheüs 24.

Gerechvaardigd door genade, verlost door het bloed van Christus, de verzoening ontvangen hebbende, verzegeld met de Heilige Geest, volmaakt in Hem, alle zonden vergeven, is niet hetzelfde als het belijden van zonden om vergeving te ontvangen als de fontein wordt geopend bij de tweede komst van Christus.

Zach.13:1: Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

Het gedoopt zijn IN CHRISTUS en lid zijn van een groep gelovigen, en het volmaakt zijn in Christus en deelgenoot van Christus zijn is niet hetzelfde als een koninklijk priesterdom en een heilig volk, zie 1Petrus:

“1Petr.2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Dat koninklijk priesterdom, heilig volk, was gezien de verlossing IN CHRISTUS, maar het IN CHRISTUS zijn is niet hetzelfde als het gedoopt zijn, door de Heilige Geest, in een groep gelovigen waar er GEEN VOLK en GEEN nationaliteit is (het lichaam van Christus):

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

“Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

Petrus zag uit naar de komst van Christus, zoals de engel zei in Handelingen één: “.....Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren Hand.1:11”. En, zoals de profeten zeiden:

“Zach.14:4: En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

Wij bidden niet: “Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde”, want voordat dat gaat gebeuren moet het lichaam van Christen opgenomen zijn. Het Koninkrijk komt als de Heer komt, maar daarvóór moet de gemeente verdwijnen, opgenomen worden naar waar de Heer is, IN de HEMEL.

“1Thess.4: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

“1Thess.4:17: Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

Dus zijn de dingen die verschillend zijn, niet dezelfde, ook al klinken ze gelijksoortig. IN CHRISTUS is één ding, maar IN HET LICHAAM VAN CHRISTUS is totaal iets anders.

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.