

Niemand keek vooruit naar het kruis

Door: Justin Johnson

www.graceambassadors.com

Het lezen van een verhaal van achteren naar voren zou zeer verwarrend zijn. De personages lijken, als je leest vanaf het einde naar het begin, informatie af te leren. De ontknoping zou geheel verdwijnen als het verhaal wordt gelezen in omgekeerde volgorde en het ontrafelt dan in plaats van dat het dingen bijeen brengt.

Zo is het ook onverstandig als mensen de Bijbel lezen van het einde naar het begin en dan leren dat iedereen in het Oude Testament uitkeek naar het kruis.

Ze denken dat Abraham in Christus geloofde toen hij zijn zoon op het altaar offerde, of dat degenen die onder de wet van Mozes waren elke keer aan de toekomstige Christus dachten als ze een dierenoffer brachten. Maar dat is de Bijbel achterstevoren lezen, lezen van het einde terug naar het begin.

Lees op de juiste wijze van het begin tot het einde, dan wordt duidelijk dat God zijn wil geleidelijk aan openbaart en dat niemand uitkeek naar het kruis voor redding omdat het verborgen was in God totdat het tijd was om het bekend te maken.

Zagen ze er naar uit?

Het is niet zo dat iedereen in het Oude Testament uitkeek naar het kruis omdat niemand er van wist. Ze kunnen niet uitzien naar iets dat ze niet wisten.

Job stelde de vraag:

“.....hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God?”.

Hij wist niets over het kruis van Christus.

Mozes wist niet eens de naam van God (Exodus 3:13).

David wist dat God had hem vergeven, maar wist niet hoe, hij smeekte om Gods genade in plaats van te pleiten op het kruis (Psalm 51:1).

Jesaja, Jeremia, Maleachi, en Daniël profeteerden allemaal van de komende Messias, maar geen van hen begreep wat de profetie bedoelde toen het sprak over het lijden van Christus.

“1Petrus 1:10-11: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welke of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende.

Het kruis komt niet voor in de bediening van Christus

Johannes de Doper zijn vader, Zacharias, zei dat Christus zou komen om het volk te verlossen "uit de handen van onze vijanden" en noemt niet één keer het kruis (Lukas 1:71-74).

Toen Johannes de Doper Jezus identificeerde als het Lam van God, was dat na de waterdoop van de Heer voor de vergeving van zonden, Christus had zelf geen zonden.

Wat een vreemd gezegde als Johannes de Doper werkelijk bedoelde wat hij zei: "Hier is de man die gaat sterven!" In plaats van goed nieuws, zou dat verschrikkelijk nieuws zijn!

Petrus nam het aan als slecht nieuws toen Jezus hem ronduit zei dat Hij zou sterven.

De eerste keer dat Jezus zijn dood aankondigde was dat, in Mattheüs 16:21, alleen aan zijn discipelen. Petrus verwierp de pessimistische voorspelling van de Heer en vertelt Hem dat hij niet zal sterven en hij zegt: "...dit zal U geenszins geschieden" (Mattheüs 16:22).

Petrus keek niet uit naar het kruis, hij probeerde het te voorkomen! Als Petrus uitzag naar het kruis zou hij zich dan niet hebben moeten verheugen in het kruis zoals Paulus dat deed?

"Galaten 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld".

Het is duidelijk dat Petrus, noch iemand van de twaalf discipelen, begreep wat Christus bedoelde toen hij persoonlijk tot hen sprak over zijn dood (Markus 9:32; Lukas 18:34).

"Lukas 9:45: Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen".

Lees niet terug van het einde naar het begin!

Als we de Bijbel lezen van het begin tot het einde, en niet van het einde naar het begin, wordt duidelijk dat niemand vóór het kruis uitzag naar het kruis. We kunnen niet in het Oude Testament lezen wat nog niet was geopenbaard.

God heeft in het geheim in redding voorzien voor alle mensen van alle tijden door het kruis, maar de verborgenheid van het kruis werd geheim gehouden van voor het begin der wereld. Dit is precies wat we lezen in de brieven van Paulus aan wie de prediking van de verborgenheid van het kruis van Christus werd geopenbaard.

"Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest".

Dat ze het kruis echt nodig hadden is duidelijk, en nu de verborgenheid van het evangelie is geopenbaard, kunnen we zien dat God de voorbereiding van het kruis in typen en schaduwen aan heeft gegeven in het Oude Testament, maar niemand die toen leefde begreep het of keek uit naar het kruis.

De mannen van het geloof in het Oude Testament hoopten op hun redding van God door Zijn barmhartigheid, maar ze konden niet het goede nieuws zien van het kruis van Christus. Het is pas na de openbaring van de verborgenheid dat we nu weten wat er verborgen was in God sinds de wereld begon en we kijken nu terug om te zien hoe God zondaren kon rechtvaardigen.

Vertaald door l.h.meyer@ziggo.nl