

Kunnen homoseksuelen gered worden?

www.savedbygrace.com

Redding

Deze vraag: "kunnen homoseksuelen gered worden" wordt me vaak gesteld! En ik denk dat het tijd is om het antwoord daarop op papier vast te leggen.

Ik zal me bezighouden met deze vraag, maar ik denk dat, op basis van gesprekken die ik met anderen heb gehad, de echte vraag is: "zal een homoseksueel, eens gered, blijven in die zonde?" We zullen ook deze kwestie aanpakken.

De eerste vraag is: Kunnen homoseksuelen gered worden? Het antwoord is natuurlijk "ja".

De oorsprong van de vraag komt voort uit een gebrek aan kennis en begrip van het "volmaakte kruiswerk van Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding".

Toen de Heere Jezus Christus betaalde voor de zonde op Golgotha (dit woord wordt niet gevonden in de moderne corrupte vertalingen) **betaalde Hij voor alle zonden van alle mensen voor alle tijden**. God belast de bewoners van de planeet aarde niet meer met hun zonden.

Laten we eens kijken naar een paar verzen die hierop wijzen:

"2 Kor.5:18-21: 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Definitie: Verzoenen = in het reine komen met, verenigbaar maken met.

DIT betekent dat God, door het volbrachte kruiswerk van Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding, de Heidenen in een gunstige toestand heeft gebracht met ZICHZELF. De wereld kan nu "gered worden".

Definitie: toerekenen = is een boekhoudkundige term die betekent bijschrijven op iemand zijn rekening.

Dit betekent dan, in vers 19, dat God de mens vandaag de dag (in de bedeling van genade) zijn zonden niet toerekent. Waarom niet? Omdat de zonde kwestie is afgehandeld door Christus. Zie Romeinen 3:24-25:

"24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Definitie: Gerechtvaardigd = door God rechtvaardig worden verklaard.

Definitie: Verlossing = uit de slavernij kopen.

Definitie: Verzoening = volledig bevredigend offer.

Het woord "verzoendeksel" in het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament "verzoening" genoemd.

*Exodes 25:16-22: 16 Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die Ik u geven zal. 17 Gij zult ook een **verzoendeksel** maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte. 18 Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des **verzoendeksels**. 19 En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den andere cherub uit het andere einde aan gene zijde; uit het **verzoendeksel** zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelfde. 20 En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het **verzoendeksel**; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het **verzoendeksel** zijn. 21 En gij zult het **verzoendeksel** boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die Ik u geven zal, zult gelegd hebben. 22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het **verzoendeksel** af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.*

Let nu op sommige dingen:

--De twee cherubs hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn, maar keken neer op het verzoendeksel.

--Het verzoendeksel was boven de wet van Mozes, zodat het leek alsof de twee cherubs door het verzoendeksel naar de wet van Mozes keken.

--Het verzoendeksel was de plaats waar God hen zou ontmoeten.

--Maar het verzoendeksel (zetel van barmhartigheid) was ook de plaats waar één keer per jaar de hogepriester het bloed sprenkelde van het slachtoffer en de zonden van Israël voor één jaar zouden worden bedekt.

"Lev. 16:14: En hij zal van het bloed van den var nemen, en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen; en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen.

"Lev. 16:34: En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.

Het was als het bloed werd aangebracht op het verzoendeksel dat God "volledig tevreden" was (verzoend), maar slechts voor één jaar!

"Gal.4 4-5: 4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen (KJV zegt: "zonen") verkrijgen zouden.

"Hebr.10:9-14: 9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. 10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. 11 En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; 12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods; 13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. 14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.

God is nu "volledig verzoend" dat wil zeggen voor eeuwig tevreden door het offer van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus !

--Religie kan hiermee niet tevreden zijn.

--Traditie kan hiermee niet tevreden zijn.

--Uw leerstellige verklaring kan hiermee niet tevreden zijn.

--De Rooms-Katholieke Kerk kan hiermee niet tevreden zijn.

--De Christus ontkennende en verwerpende culten kunnen hiermee niet tevreden zijn.

--MAAR GOD IS TEVREDEN!

--ZIJN RECHTVAARDIGHEID IS TEVREDEN!

--ZIJN WOORD IS TEVREDEN!

--EN GOD ZEI GEZEGEND, IK BEN TEVREDEN!

TOEN DE HEERE JEZUS CHRISTUS STIERF BETAALDE HIJ VOOR ALLE ZONDE VOOR ALLE MENSEN VAN ALLE TIJDEN EN DAT GELDT OOK VOOR HOMOSEXUELEN EN LEUGENAARS !!

De enige zonde die je vandaag naar de "poel van vuur" zal sturen in de bedeling van genade is de zonde van het ongeloof!

Degenen die "niet ontvangt" en "niet gelooft", die zijn wil zal worden vervuld.

"2 Thess. 2:10-12: 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

"2 Thess. 1:7-10: 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, 10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.

Het is wanneer u de volledige kracht van het volbrachte kruiswerk van Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding begrijpt dat u zult begrijpen dat iedereen vandaag de dag gered kan worden, ook homoseksuelen en leugenaars.

God heeft, door Christus, voorzien in een onbeperkte voorzienigheid - maar met een beperkte toepassing.

"Rom. 3:21-22: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

--Maar nu - in de bedeling der genade Gods

--is de gerechtigheid van God zonder de wet geopenbaard - zonder de wet = uit genade

--hebbende getuigenis van de wet en de profeten - de wet en profeten worden opgeroepen als getuigen van het volbrachte kruiswerk van Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding !!

--Zelfs de rechtvaardigheid van God - De rechtvaardigheid die God nodig heeft is de rechtvaardigheid waarin Hij voorziet.

--dat is door het geloof van Jezus Christus - HIJ was trouw door te doen wat Hij zei dat Hij zou doen - zo zijn wij, u en ik, niet!

--tot allen - onbeperkte voorziening van genade gekocht door de Heere Jezus Christus

--over allen die geloven - beperkte toepassing van genade - u moet geloven om het te ontvangen.

--want er is geen verschil - want God heeft hen allen (Jood en heiden) onder zonde besloten.

CONCLUSIE

God zal een homoseksueel net zo redden als Hij een leugenaar redt, en Hij zal een leugenaar net zo snel naar de poel van vuur sturen als een homoseksueel.

De kwestie is niet zonde of de hoeveelheid of soort, het gaat om het geloof van de waarheid.

Kan een homoseksueel gered worden? Ja, net zo gemakkelijk als een leugenaar, dief, goed persoon, religieus persoon, slecht persoon, admiraal, President, of een arme man. De grondslag is aan de voet van het kruis.

De volgende vraag is...

"Zal een homoseksueel, eens gered, blijven in die zonde?" - Laat me deze vraag stellen op een andere manier, zodat we ze in perspectief kunnen plaatsen. "Zal een leugenaar, eens gered, blijven liegen?" Of "Zal een dief, eens gered, blijven stelen?"

Het antwoord is natuurlijk dat ze dat wel of niet kunnen doen!

Nogmaals, mijn redding (in de bedeling van genade) is niet op basis van mijn vermogen om te veranderen, maar op Gods vermogen om te redden.

De juiste vraag om te stellen is dan ... "Moet een homoseksueel, dief, leugenaar, etc., eens gered, doorgaan met zondigen?"

Het antwoord is natuurlijk nee! Of, zoals de apostel Paulus, de apostel van de Heidenen, in de bedeling der genade Gods, zegt ... God verhoede!

Rechtvaardiging geeft ons geen vrijbrief om te zondigen, maar het geeft ons iets wat we NOOIT konden doen als verloren mensen ... en dat is God dienen!