

HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK

www.trustingthelord.com

Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1977.

“Gen. 1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Het is ontwijfelbaar over wie we het hier hebben. Het woord, geschreven als GOD in uw Bijbel is het Hebreeuwse woord voor Elohim, en dat is absoluut en definitief meervoud. Kijk bijvoorbeeld naar dit vers:

*“Gen. 1:26: En God zeide: Laat **Ons** mensen maken, naar **Ons** beeld, naar **Onze** gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.*

Vergelijk dat hier mee:

“Jesaja 48:16: Nadert gijlieden tot Mij, hoort dit: Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken, maar van dien tijd af, dat het geschied is, ben Ik daar; en nu, de Heere HEERE, en Zijn Geest heeft Mij gezonden.

Vergelijk deze informatie met deze verzen:

“Joh. 1:1: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

“Joh. 1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

“Kol. 1:16: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk (Kol. 2:9). Jezus Christus heeft gezegd: Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30). Hij heeft gezegd: “die mij heeft gezien die heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9).

We kunnen dus zien dat, voordat er ook maar iets was gemaakt dat gemaakt is, God er was. God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest hebben altijd bestaan, maar de schepping had een begin. Op andere plaatsen wordt naar het begin der schepping verwezen als “vanaf de grondlegging der wereld”. Kijk bijvoorbeeld naar:

“Matth. 25:34: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërfdt dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Is dat voor U, die dit leest, bereid?

Dit vers wijst er op dat God het plan had, vanaf het begin, om op deze aarde een Koninkrijk te vestigen. Maar er zou niet alleen een Koninkrijk zijn, er zou ook een Koning zijn. Zie wat Nathan, de Profeet, te zeggen had aan David, Koning van Israël:

“2Sam.7:12: Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.

“2Sam.7:16: Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.

Deze profetie van Nathan aan David is een ONVOORWAARDELIJKE BELOFTE van God, en, samen met de nu volgende, die soortgelijk is:

“Psalm 132:11: De HEERE heeft David de waarheid gezworen, waarvan Hij niet wijken zal, zeggende: Van de vrucht uws buiks zal Ik op uw troon zetten.

Deze profetie is precies hetzelfde als waarnaar Petrus verwijst in Handelingen 2 als hij predikt tot de mannen van Israël op de Pinksterdag:

“Hand.2:29: Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

“Hand.2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

(Dat wil zeggen: op de troon van David).

Het wordt vrij duidelijk dat het altijd de bedoeling van God is geweest dat, toen Hij de planeet aarde maakte, hij het maakte om bewoond te worden en dat er een Koning zou zijn en een Koninkrijk. Maar, als we nauwkeurig kijken naar Genesis 1 vers 1 dan zien we dat God niet alleen de Aarde heeft geschapen maar ook nog een andere plaats. Zie opnieuw naar de tekst:

“Gen.1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Er zijn dus twee locaties.

Het woord “hemel” is hier enkelvoud en het is één van de twee locaties: Hemel en Aarde. De Hemel is één locatie en de Aarde is de andere locatie. We zullen later naar het Hemelse deel van Gods schepping kijken, maar laten we ons nu concentreren op alleen de planeet Aarde. Uit hetgeen we tot nog toe hebben gezien begrijpen we dat God de Aarde heeft gemaakt, hij heeft het gemaakt om bewoond te worden, en het is zijn plan een Koninkrijk op de Aarde te vestigen waarover geregeerd zal worden door een Koning.

In het boek Daniël, hoofdstuk twee, had de koning van Babylon een droom en Daniël, de profeet, werd geroepen om de droom uit te leggen. In de droom had Nebukadnezar een groot beeld gezien, en het bleek dat het beeld alle koninkrijken van de wereld vertegenwoordigde,

vanaf die tijd tot de komst van de Heer. Zie wat er wordt gezegd over de laatste dagen van de laatste koninkrijken:

“Daniël 2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

Even ter zijde: Het is duidelijk dat al deze koninkrijken, die de koning heeft gezien in de droom, letterlijke en zichtbare koninkrijken zijn. Hoe kan iemand zich aanmatigen om dan de laatste te vergeestelijken en er iets anders van te maken dan het is: Een letterlijk, zichtbaar, aardse koninkrijk? In het zogenoemde “onze Vader”, in Mattheüs, leert Jezus Christus zijn discipelen om voor de komst van dat Koninkrijk te bidden:

“Matth.6:10: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel also ook op de aarde.

Uit Mattheüs 25 weten we wie de Koning is, omdat hij in de context wordt geïdentificeerd als “De Zoon des Mensen”. Het blijkt dat “De Zoon des Mensen” de zoon van David is, de zoon van Abraham, Jezus Christus, God, geopenbaard in het vlees, en hij verwijst naar zichzelf als de “Zoon des Mensen”. Zie vers 31:

“Matth.25:31:En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

Vers 31 identificeert Jezus Christus als “de Zoon des Mensen” en we zien dat hij de Koning is. De gebeurtenissen die hier plaats vinden zijn een verslag van een toekomstig oordeel dat plaats zal vinden bij de tweede komst van Christus. In deze passage, van vers 31 tot het einde van het hoofdstuk, zien we de wederkomst van Jezus Christus, en we zien dat er een oordeel gaande is die samenvalt met de komst van de Koning.

We zien eveneens dat er mensen zijn die het koninkrijk mogen binnengaan en we zien mensen die het koninkrijk niet mogen binnengaan.

Als u verder leest zult u zien dat degene die het koninkrijk binnengaan en degenen die worden weggezonden naar de eeuwige straf beoordeeld worden op basis van het behandelen van een bepaalde groep mensen. Die bepaalde groep mensen worden door de Heer geïdentificeerd als “deze mijn broeders”.

Maar wie zijn “deze mijn broeders”?

“Matth.25:40: En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Als we op dit onderwerp ingaan en nauwkeurig kijken naar het bewijsmateriaal in de bijbel, dan zal het duidelijk worden wat er hier gaande is. Laat ons terug gaan naar het begin van de aardse bediening van de Heere Jezus Christus, en laat de bijbel voor zichzelf spreken.

“Matth.4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

Laten we de passage “het evangelie des koninkrijks” er uit nemen en het een korte tijd overdenken. Het woord evangelie betekent “goede boodschap” of “goed nieuws”. Als ik naar u toe zou komen en zeggen: “heeft u het goede nieuws gehoord”, wat zou u dan zeggen? U kunt er eigenlijk niets op zeggen. U zou eerst moeten vragen “welk goede nieuws” of “wat voor goed nieuws”.

Voor het “evangelie van het koninkrijk” geldt hetzelfde. Het is zeer bijzonder. Het is de boodschap over het koninkrijk. Het bevat het goede nieuws over het koninkrijk. Zie wat de Heer zijn twaalf apostelen zei toen hij hen uitzond om te prediken:

“Matth.10:7: En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

We weten nu dus, uit hetgeen we tot dusver hebben gezien, dat Jezus Christus, terwijl hij op aarde was, een speciale boodschap had voor een bepaalde groep mensen, en dat waren degenen waarvoor het koninkrijk was bereid. Bedenk wat de Heer heeft gezegd:

“Matth.25:34: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

De bijbel vertelt ons:

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

God is altijd trouw aan zijn woord. Eigenlijk zegt de bijbel dat zijn woord voor eeuwig vaststaat in de Hemel. Toen Jezus Christus naar de planeet aarde kwam zegt de bijbel daar over:

“Joh.1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Kunt u het geloven?

Als u werkelijk uw bijbel wilt begrijpen wat het zegt, dan is het nodig om vanaf dit punt van al uw vooringenomen standpunten af te zien, ook van al uw religieuze opleiding, en van al uw confessioneel denken, en dan gewoon geloven wat de bijbel bedoeld wat het zegt, zoals de bijbel het zegt en waar de bijbel het zegt. Met andere woorden: de duidelijke betekenis van de bijbel geeft een gezond inzicht.

Mensen zeggen: “ik kan de bijbel niet begrijpen”. Ik denk dat dat probleem niet ligt aan het feit dat een normaal persoon de bijbel niet kan begrijpen, maar eerder is het het probleem om de bijbel te kunnen GELOVEN. God heeft ons niet een boek gegeven die we niet kunnen begrijpen.

Het punt is dus niet of u het kunt begrijpen, maar of u het kunt geloven! Lees de verzen en geloof dat ze precies bedoelen wat ze zeggen.
In de brief aan de Romeinen zagen we:

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Laten we het nu eenvoudig houden. Als we DE BESNIJDENIS nader bepalen en we te weten komen wie de VADERS zijn, dan leren we wat Johannes bedoelde toen hij zei: “Hij is gekomen tot het Zijne”. Als ik u de waarheid van de aardse bediening van de Heer laat zien in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes, dan gaat dat uw manier van denken veranderen!

In het boek Genesis vinden we het verslag van de schepping. God formeerde de man uit het stof van de aarde, hij maakte Eva, en hij plaatste ze in de Hof van Eden. Adam zondigde toen hij van de boom der kennis van goed en kwaad at en werd uit de Hof gezet.

Later, in Genesis zes, namen de zonen van God dochters van de mensen en het resultaat was dat het menselijk ras teniet werd gedaan in de zondvloed, met uitzondering van Noach en zijn familie. Daarna bevolkten de nakomelingen van Sem, Cham en Jafeth de aarde. “En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden” (Gen.11:1). De mensen gingen bij elkaar wonen en probeerden een toren tot in de Hemel te bouwen. De Heere kwam neder, verwarde de taal van de mensen en ze werden verstrooid over de aarde.

En daarna, in Genesis 12, koos God één man, en door die man een volk voor zijn eigen doel:

“Gen.12:2: En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!

Meer beloften:

God koos Abram, veranderde zijn naam in Abraham, gaf hem het teken van de besnijdenis, en deed beloften aan hem. De beloften hadden te maken met land, het land Palestina. Ze hadden te maken met het beloofde “zaad van Abraham” en ze hadden te maken met het erven van de aarde. God bevestigde deze beloften aan Izak, de zoon van Abraham, en aan Jacob, zijn kleinzoon. Beloften van land, een koning en een koninkrijk.

Hij veranderde de naam van Jacob in Israël, Jacob had twaalf zonen die de vaders waren van de twaalf stammen van Israël. Deze beloften worden genoemd: “de verbonden der belofte”. Onvoorwaardelijke beloften werden gedaan aan Abraham, Izak en Jacob, en eveneens aan David, de Koning van Israël, waar we eerder naar gekeken hebben. God maakte deze verbonden zelf, deze beloften, met Abraham en met zijn nakomelingen.

Later werd er nog een ander verbond aan toegevoegd. Het vereiste iets van de kant van het volk Israël. Het riep op tot gehoorzaamheid. Kijk naar de Voorwaardelijke Beloften die God gaf, door Mozes, toen hij aan Israël de Wet gaf op de Sinaï, de Wet van Mozes:

“Ex.19:3: En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israels verkondigen:

“Ex.19:4: Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

“Ex.19:5: Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

“Ex.19:6: En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult.

Wie zijn deze vreemdelingen?

Later in de tijd zullen we zien dat er mensen op de planeet aarde zijn, mensen zoals u en ik, die “vreemdelingen van de verbonden der belofte” zijn omdat ze VREEMDELINGEN zijn, dat wil zeggen, ze zijn NIET VERBONDEN met Israël. Zoals in:

“Efeziërs 2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Er is een verborgenheid verbonden met deze VREEMDELINGEN, die verborgenheid wordt later geopenbaard. Laten we niet de fout maken, die de meesten van het confessionele religieuze systeem van de wereld maken, om vooruit te lopen op latere openbaringen. Blijf bij hetgeen de bijbel zegt en geloof dat het bedoeld wat het zegt, waar het wordt gezegd, zoals het wordt gezegd. Terug in het boek Genesis, in hoofdstuk 17, heeft God aan Abraham het teken van de besnijdenis gegeven als een teken van het verbond. Laten we dat lezen:

“Gen.17:1: Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!

“Gen.17:2: En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.

“Gen.17:8: En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.

“Gen.17:10: Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.

Abraham werd besneden, Izak, zijn zoon, werd besneden, en Jacob, de zoon van Izak, werd besneden. Jacob zijn naam werd veranderd in Israël. Deze zijn de “vaders” van het volk Israël. dit zijn de mensen aan wie de beloften werden gedaan.

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaders;

Jezus Christus was een dienaar van de besnijdenis. We weten nu wie dat is. Door te weten wie het is weten we ook wie het niet is. Jezus Christus bevestigde de beloften die aan bepaalde mensen waren gedaan. Ze worden de “vaders” genoemd.

Er is vandaag de dag een bekende medische ingreep van fysieke besnijdenis. Het wordt uitgevoerd in een ziekenhuis door doctoren bij baby jongens en het wordt gedaan om redenen van gezondheid en heeft als zodanig niets te maken met het teken van de besnijdenis zoals dat aan Abraham is gegeven in Genesis. Het is een totaal verschillend iets en staat niet voor een verbond of belofte van enig soort.

Maar in het geval van de aardse bediening van de Heer was het ten zeerste kenmerkend. Zie wat er gebeurt in Mattheüs tien. De Heer koos 12 discipelen en hij noemde ze apostelen. Hij geeft ze dan zeer speciale instructies.

“Matth.10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

“Matth.10:6: Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.

Duidelijker kan het echt niet. Hij zegt ze niet alleen naar wie ze moeten gaan, hij zegt ze ook naar wie ze niet moeten gaan. Hij zegt hen: Ga niet naar de Heidenen. Ga niet naar de Samaritanen. Ga naar de verloren schapen van het huis Israëls. Hij zegt hen niet alleen naar wie ze moeten gaan en naar wie niet, hij zegt hen ook wat ze moeten zeggen als ze daar zijn:

“Matth.10:7: En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

We weten nu dus wat de aardse bediening van de Heer was, aan wie het was, en waar het over ging. Hoe kan iemand Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes lezen en denken dat de boodschap aan die mensen, op die plaats, in die tijd, de boodschap is waardoor u en ik vandaag de dag gered kunnen worden. Dat werkt niet. De Bergrede, de zaligsprekingen, de twee of drie vergaderd en het noemen en het opeisen zal niet werken in de eeuw waarin wij heden ten dage leven. Waarom niet? Omdat die boodschap, het evangelie van het koninkrijk, in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes speciaal gericht is aan die mensen aan wie het koninkrijk behoort.

Mensen die denken dat de bediening van Jezus Christus in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes aan hen is gericht zijn mensen die hun bijbel niet willen geloven. In uw bijbel is er geen verslag dat de Heer, toen hij op aarde was, omging met HEIDENEN, behalve één man en één vrouw. In Mattheüs 15 komt een Heidense vrouw naar de Heer om genezing te zoeken voor haar dochter, de Heer zegt haar:

“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Waarom wil een prediker of bijbelleraar proberen een Heidense wereld geforceerd in te brengen in de vier evangelieën, in de aardse bediening van de Heer, terwijl het vanuit de Schrift duidelijk is dat wij daar gewoon niet te vinden zijn. De duidelijke betekenis van uw bijbel maakt het denken gezond.

Maar iemand zal zeggen: “Wacht even. Ik heb dat gelezen en ik weet dat de dochter van de vrouw is genezen”. En u heeft gelijk. Maar, deze vrouw was IN DE VERBONDEN DER BELOFTE. Weet u nog dat de verbonden der belofte zijn begonnen met Abraham in Genesis 12. Laat ons dat lezen:

“Gen.12:1: De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

“Gen.12:2: En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!”

*“Gen.12:3: **En Ik zal zegenen, die u zegenen**, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.*

Laat ons nu nauwkeurig het geval onderzoeken van de vrouw uit Syro-Fenicië, een Heidense vrouw. Als u het parallelle verslag leest dan zult u er achter komen dat deze vrouw een Griekse is, een Kanaänitische, een Heiden. In Matth.15:22 zult u merken dat deze vrouw, hier geïdentificeerd als een Kananese, een verzoek tot de Heer richt:

“Matth.15:22: En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zoon Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.

Wat een houding, van deze vrouw, naar de Heer!

Maar let nu op de houding van de Heer naar de vrouw, en eveneens de houding van de discipelen:

“Matth.15:23: Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na.

De Heer weigert om tot de vrouw te spreken en de discipelen vragen hem om haar weg te zenden. Waarom? Het heeft niets te maken met het moreel karakter van de vrouw. Het was een kwestie van de bediening van de Heer in die tijd:

“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.

Met betrekking tot de aardse bediening van de Heer weten we reeds, uit Rom.15:8, dat Zijn bediening aan de besnijdenis was opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen

“Matth.15:25: En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!”

“Matth.15:26: Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondkens voor te werpen.

De kinderen: De verloren schapen van het huis Israels. Het brood: Het evangelie van het koninkrijk. En de hondkes: De Heidense vrouw! Maar deze vrouw is niet een gewone Heidense vrouw. Ze weet iets over de beloften. Zie toe:

“Matth.15:27: En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondkens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.

Het spreekt vanzelf dat deze vrouw weet had van de verbonden der belofte. Ze wist dat Israël het door God verkozen volk was om boven alle volken verhoogd te worden. Ze wist dat ze, als Heiden in het koninkrijk, evenals hen die, volgens Mattheüs 25, het VOOR HEN bereidde koninkrijk beërven, het recht had om gezegend te worden gebaseerd op de beloften gedaan aan de vaderen.

“Gen.12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Ze noemde hem Heere. Ze verwees naar hem als de zoon van David. Kijk naar dit vers:

“Jeremia 23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Het is zonder twijfel dat deze vrouw kennis had van de Hebreeuwse geschriften en wist dat ze gezegend kon worden door Israël te zegenen. Ze wist blijkbaar dat DEZE de Messias was. Zie nu wat de Heer tegen haar zei:

“Matth.15:28: Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

De bijbel zegt dat de rechtvaardige leven zal door geloof. De bijbel zegt dat Abraham gerechtvaardigd werd door geloof. Deze vrouw had een groot geloof, maar hoe was dat met Israël? Weet u wat de Heer tegen de Joden zei: “als jullie geen teken zien dan willen jullie niet geloven”. De bijbel zegt in 1Kor.1:22: De Joden begeren een teken.

De Joden moesten dus, alvorens ze wilden geloven, een teken zien. Dit zijn de tekenen: het teken van genezing, opwekken van doden, uitdrijven van duivelen, daar ging het allemaal om. De Joden begeren een teken. Maar, ondanks al die tekenen, werden de meesten van Israël besloten in ongelooft.

In het geval nu van de enige andere Heiden, waar de Heer mee handelde, was de situatie hetzelfde. De hoofdman had een groot geloof. Hij had het zaad van Abraham gezegend. Zijn discipelen vertelden de Heer dat hij “waardig” was omdat hij voor de Joden een synagoge had gebouwd, zie in Lukas:

Lukas 7:5: Want hij heeft ons volk lief, en heeft zelf ons de synagoge gebouwd.

Zonder twijfel bezocht hij zelf ook de synagoge. Omdat hij de beloften kende was hij eveneens in de verbonden der belofte en kwam dus in aanmerking voor de zegeningen ten gevolge van het feit dat ook hij het zaad van Abraham had gezegend. Het evangelie van het koninkrijk was aldus goed nieuws voor hen aan wie het koninkrijk behoorde: Het was aan Israël en aan degenen die Israël zegenden. Laat ons nog eens kijken naar twee belangrijke verzen:

“Gen.12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

“Matth.25:34: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

Vreemdelingen zijn geen bondgenoten.

Lezer: U en ik waren daar niet. Zie wat de bijbel zegt in de brief aan de Efeziërs:

“Ef.2:11: Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;

“Ef.2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Het “eertijds” waarnaar Paulus hier verwijst zal beslist de tijd omvatten van de aardse bediening van de Heer in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Hoe weten we dat? Omdat de Heer zei: “Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen”, en hij zei: “Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls”.

We zien dus dat er, in de aardse bediening van de Heer, zogezegd “brokjes” van de tafel vielen voor sommige Heidenen. Maar dit waren niet zomaar Heidenen. Dit waren Heidenen die “in de verbonden der belofte” waren krachtens het feit dat ze het zaad van Abraham zegenden. Ze zegenden Israël en volgens Mattheüs 25, wanneer de Koning komt, als de Zoon des Mensen komt in Zijn heerlijkheid, is er een koninkrijk VOOR HEN bereid waarin het gehele volk Israël priesters van de Heer zullen zijn, en deze Heidenen zullen in het Koninkrijk God aanbidden door het volk Israël, precies zoals de profeten het hebben gezegd:

“Jesaja 61:6: Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

“Zacharia 8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.

Is het dan verwonderlijk dat Petrus, één van de twaalf apostelen van Israël, toen hij aan de gelovigen in de Joodse Pinkster gemeente schreef, dezelfde woorden gebruikte die Mozes gebruikt in het boek Exodus:

“1Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Bent u een priester?

Maar weet u wel dat nergens in uw bijbel er een verwijzing is naar mensen, zoals u en ik, die priesters van de Heer zijn? Of een heilig volk? De boeken Genesis tot en met Maleachi, de 39 boeken waar we naar verwijzen als het “Oude Testament” bevatten het verslag van de bemoeienissen van God met de planeet Aarde. Aan het einde van het elfde hoofdstuk van Genesis zien we dat de gehele Heidense wereld totaal werd afgedankt, en in Genesis hoofdstuk 12 koos God één man, Abraham, en door hem een volk, het volk Israël, om zijn doel met de planeet aarde te vervullen.

Door het gehele Oude Testament, te beginnen bij Genesis 12 tot het einde van Maleachi, handelt God met de mensen op de aarde dóór Zijn gekozen volk, het volk Israël. De enige weg voor een Heiden om er bij betrokken te worden was door het volk Israël. Heidenen worden, in het Oude Testament, gezegend of vervloekt, gebaseerd op het feit hoe ze Abraham en zijn nakomelingen, het volk Israël, behandelden.

Als je Israël zegende dan werd je zelf ook gezegend, Als je Israël vervloekte dan werd je zelf ook vervloekt. De Egyptenaren vervloekten Israël. God vervloekte de Egyptenaren. De Babyloniërs vervloekten Israël, God vervloekte de Babyloniërs, de Assyriërs, de Meden en Perzen, de Romeinen, en zo ging het voort in de geschiedenis:

“Gen.12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Dus de Heer, voorafgegaan door Johannes de Doper, kwam tot Israël en predikte gedurende drie jaar het evangelie van het Koninkrijk. Hij koos 12 apostelen en zij predikten het evangelie van het Koninkrijk. Het evangelie van het Koninkrijk was het goede bericht, het goede nieuws, dat het Koninkrijk der Hemelen nabij was. Zie naar de volgende verzen:

“Matth.3:1: En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea,

“Matth.3:2: En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

“Matth.4:17: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

En de Heer zei tot de twaalfen:

“Matth.10:7: En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Belangrijke opmerking:

Er is een zeer belangrijk feit aangaande het evangelie van het koninkrijk dat u moet weten. Dit evangelie, dit goede nieuws, kan onmogelijk het evangelie uwer redding zijn. Omdat het evangelie van het Koninkrijk, gepredikt in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, NIET BEVAT dat Christus stierf voor de zonden van wie dan ook. En we weten dat onze redding afhankelijk is van het feit dat Christus stierf voor onze zonden:

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Om u te laten zien wat ik bedoel: kijk wat er gebeurde in Mattheüs 16. Dit is kort voordat de Heer werd verraden. Aan Petrus zijn zojuist de sleutels van het koninkrijk der Hemelen gegeven en de macht om te binden en te ontbinden:

“Matth.16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

Zie nu naar de reactie van Petrus:

“Matth.16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

Er is nog een ander verslag over dezelfde situatie in het evangelie van Lukas. Gelieve er nota van te nemen dat Lukas in vers 34 drie keer zegt dat ze het niet wisten:

“Lukas 18:31: En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.

“Lukas 18:32: Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.

“Lukas 18:33: En Hem gezeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.

“Lukas18:34: En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

Dit zijn twee duidelijke getuigenissen dat de aardse bediening van Jezus Christus, de prediking van het evangelie van het Koninkrijk, NIET het evangelie onzer redding is. Het sluit niet het feit in dat Christus, voor wie dan ook zijn zonden, is gestorven. Maar laat ons er nog één proberen:

“Joh.20:1: En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.

20:2 Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.:

Dus renden Petrus en Johannes naar het graf, Johannes loopt harder dan Petrus en kijkt naar binnen. Petrus komt aan en gaat in het graf:

“Joh.20:8: Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde.

Maar WAT geloofden ze dan? Dat de heer was weggenomen, want:

“Joh.20:9:zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.

Later, op dezelfde dag, begon de Heer te verschijnen aan zijn discipelen. Hij verscheen meerdere keren op verschillende plaatsen. Hij bevestigde zijn opstanding, volgens de bijbel, door vele onfeilbare bewijzen. En Lukas zegt ook:

“Lukas 24:45: Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

“Lukas 24:46: En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.

“Lukas 24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.

Maar waarom?

De gedetailleerde feiten zijn ons nu verteld. We weten de historische feiten, dat Christus werd verraden, dat hij werd gekruisigd, dat hij werd begraven, en dat hij na drie dagen en drie nachten opstond uit de doden. Maar nergens in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes wordt ons het WAAROM van het kruis van Christus verteld. Het is daarin niet te vinden. Het evangelie uwer redding is niet te vinden in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. In plaats daarvan is aan de discipelen gezegd dat ze bekering en vergeving der zonden moesten prediken, in zijn naam, beginnende te Jeruzalem. Bedenk dat dit dezelfde boodschap is dat voor het eerst werd gepredikt door Johannes de Doper:

“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

Als u over Johannes leest in Markus 1 vers 4, en dat vergelijkt met de woorden van Petrus in Handelingen 2, dat zult u merken dat Petrus EXACT hetzelfde zegt als Johannes de Doper in het begin zei:

“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Het verschil in de prediking van Petrus is dat: ALS Israël zich ZAL bekeren, en door de waterdoop geïdentificeert wordt met hun Messias, ze de gave des Heiligen Geestes zullen ontvangen. Met andere woorden, alles wat de Heer hen had beloofd: de Trooster, de zalving, en de bediening. Het was de gave van kracht. Het was de kracht om wonderen en tekenen te doen. Waarom? Omdat de Joden een teken verlangen. Maar nog veel belangrijker: het was de kracht om te lijden.

Zie wat Lukas schrijft in het boek Handelingen:

“Hand.1:5: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?

“Hand.1:7: En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

“Hand.1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Het woord “getuigen” dat hier wordt gebruikt is het woord MARTELAAR. De Heer had deze mannen verteld dat ze zouden lijden. En ze hadden de kracht gekregen om te lijden, om hun leven niet lief te hebben tot de dood, en te volharden tot het einde. Het is belangrijk om u te herinneren dat de Heer deze mannen had gezegd:

“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

“Matth.24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Het evangelie van het koninkrijk is een getuigenis, het is een getuige, het is de aankondiging van het Koninkrijk. Het is voor hen aan wie het koninkrijk toebehoort.

Lezer: Het evangelie van UW, en mijn, redding is iets anders.

De boodschap in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes was: “bekeert u want het koninkrijk der Hemelen is nabij”. In het boek Handelingen is de boodschap van Petrus aan Israël: “bekering”. Maar heeft u opgemerkt dat hij niet zei: “het koninkrijk der Hemelen is nabij”. Waarom is dat? Vanwege hetgeen de Heer heeft gezegd:

“Hand.1:7: En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

De naam is veranderd.

Petrus predikt het evangelie in het boek Handelingen. Hij predikt dezelfde boodschap die werd gepredikt door Johannes de Doper, door de Heere Jezus Christus, en door hem zelf en de twaalfen voordat de Heer werd gekruisigd. Het is het evangelie van het Koninkrijk maar het heeft geen datum. Petrus zegt niet dat het Koninkrijk NABIJ is. Aldus heeft zijn boodschap nu een nieuwe naam. Ga naar de brief aan de Galaten:

“Gal.2:7: Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis;

De boodschap wordt nu genoemd: het evangelie der besnijdenis. We weten alreeds wie dat zijn. Besnijdenis was een verbond dat God met Abraham en zijn nakomelingen heeft gemaakt, de 12 stammen van Israël. De Pinksterdag, in Handelingen 2, is een Joodse Heilige Dag. Het is één van de DRIE dagen waarop, in ieder jaar, ALLE mannen van Israël verplicht waren om te verschijnen.

“Deut.16:16: Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des HEEREN verschijnen:

De laatste dag van het Feest der Weken is de Pinksterdag. Het woord Pinkster betekent vijftig. Het is vijftig dagen na het Pascha. Wie waren er dus in Jeruzalem op de Pinksterdag?

“Hand.2:5: En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.

In de nu volgende verzen zijn er op zijn minst 15 naties waar deze vrome Joden vandaan kwamen. Er zijn geen Heidenen in de stad. Vers tien noemt vreemdelingen van Rome, Joden en proselieten. De proselieten zijn Heidenen, maar het zijn Heidenen die Jood waren geworden. Ze hadden zich bekeerd tot de Joodse religie, waren besneden, en werden Joden en ze noemden zichzelf Joden, en ze noemden Abraham hun vader.

De boodschap, door Petrus gepredikt in het boek Handelingen, is het evangelie van de besnijdenis. Het is gericht aan de besnedenen. Het is gericht aan Israël. Het gaat over de Messias. Het is een aanklacht wegens moord gericht aan het volk Israël, en het biedt vergeving van hun zonden aan als ze zich bekeren, dat wil zeggen dat ze hun gedachten over deze man, Jezus van Nazareth, de zoon van David, de erfgenaam van de troon van David, de Koning van Israël, veranderen. Zie:

“Hand.2:14: Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.

“Hand.2:22: Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;

“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

“Hand.2:40: En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!

De bijbel zegt dat, toen Jezus Christus kwam, hij kwam voor de zijnen. Herinnert u zich de wijze mannen?

“Matth.2:1: Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

“Matth.2:2: Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Jezus Christus was een dienaar van de besnijdenis, hij kwam om de beloften, gedaan aan de vaders, te bevestigen. Maar Israël verwierp zijn Koning. Ze zeiden: weg met deze man. We hebben geen Koning dan de Keizer. Kruisig hem. Laat zijn bloed over ons en onze kinderen komen. En Christus werd gekruisigd:

“Matth.27:11: En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het.

“Matth.27:29: En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!

“Joh.19:19: En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN.

Het was een verborgenheid:

Christus is gestorven, werd begraven, en stond op uit de doden. Ze begrepen niet waarom. Op de Pinksterdag werden 12 mannen gedoopt met de Heilige Geest. Ze begonnen te spreken in de talen van al die mannen, de vrome Joden, die, uit alle volken onder de hemel, waren gekomen. Ze getuigden van de wonderbaarlijke werken van God. En Petrus bood bekering aan Israël aan. Hij predikte het herstel van het koninkrijk. Hij predikte de vervulling van profetie. Evenals de vader van Johannes de Doper heeft gezegd:

“Lukas 1:68: Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;

“Lukas 1:69: En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;

“Lukas 1:70: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn;

In het boek Handelingen predikte Petrus precies hetzelfde:

“Hand.2:29: Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.

“Hand.2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;

Lezer: Het evangelie van UW redding is niet in de boodschap van Petrus. Laat ons gewoon onze bijbel geloven, en laten we ons niet in verwarring laten brengen door een verblind religieus systeem.

“Hand.3:13: De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.

“Hand.3:14: Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;

“Hand.3:15: En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.

“Hand.3:16: En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.

“Hand.3:17: En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.

“Hand.3:18: Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;

Goed nieuws, maar niet voor u bedoelt.

Let nu goed op. Dit is niet de boodschap dat Christus voor uw zonden is gestorven. Dit is Petrus die het volk Israël vertelt dat, indien ze zich bekeren, dus hun gedachten veranderen over hun Messias, en als ze zich veranderd hebben, er een toekomstige dag komt dat Jezus Christus terug zal komen en dat hun zonden, de zonden van Israël, uitgewist zullen worden, en hun koninkrijk zal worden hersteld. Kijk naar het volgende vers:

“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Bent u betrokken bij wederoprichting van wat dan ook waar het Israël betreft? Wat spraken de monden van de heilige profeten? Ze spraken over het land, het land van Israël. Ze spraken over het Koninkrijk. Ze spraken over de Koning. Op de dag dat de Heer ten Hemel opsteeg, en de discipelen hem nastaarden:

“Hand.1:10: En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

“Hand.1:11: Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkterwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Petrus predikt de tweede komst van Christus. Petrus predikt aan Israël de wederoprichting van het Koninkrijk. Petrus predikt het evangelie van het Koninkrijk, het evangelie van de besnedene tot de besnedenen. **U en ik zijn daar niet bij betrokken.** Die boodschap zal u, of wie dan ook, vandaag de dag niet redden. Er is u, in de bijbel, NOOIT VERTELD dat u zich moet bekeren en gedoopt worden voor de vergeving der zonden.

Het goede nieuws voor u, het evangelie uwer redding, is niet in Mattheüs, Markus, Lukas of Johannes, of in het boek Handelingen te vinden. De boodschap van uw redding is niet het evangelie van het Koninkrijk, het is niet het evangelie der besnedenen. Het goede nieuws over uw redding was op dat moment een verborgenheid. Het was een verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard. Paulus zegt:

“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

“2Tim.2:7: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.

“2Tim.2:8: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zede Davids, naar mijn Evangelie;

Laat ons nu zorgvuldig lezen:

Let er op wat Paulus NIET zegt. Hij zegt niet: Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt”. Hij zegt ook niet: “Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, naar **HET evangelie**”. In plaats daarvan zegt hij: “Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zede Davids, **NAAR MIJN EVANGELIE**”. En de reden voor de opstanding van Jezus Christus, **NAAR HET EVANGELIE VAN PAULUS**, is een andere reden dan die Petrus geeft, naar het evangelie van Petrus, voor de opstanding van Jezus Christus,.

“Gen.1:1: In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Het aardse doel van God is de bediening van Petrus en de boodschap van Petrus. Het is vervat in profetie. Het was nimmer een verborgenheid. Het is gesproken door de mond van alle heilige profeten vanaf de grondlegging der wereld. U en ik zijn niet betrokken bij DAT programma. De bediening van Petrus en de boodschap van Petrus is lang geleden, bijna 2000 jaar geleden, terzijde gesteld voor een nieuwe bediening en een nieuwe boodschap, de boodschap die is gegeven aan de apostel der Heidenen, de Apostel Paulus:

“Ef.3:1: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

“Ef.3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

“Ef.3:3: Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;

“Ef.3:4: Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

“Ef.3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Het feit dat Jezus Christus is gestorven voor ONZE zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking was niet het onderwerp van de boodschap of bediening van Petrus. Het was een verborgenheid die alleen is geopenbaard aan Paulus.

Zeer belangrijke instructies:

Dit feit te weten is van het van het grootste belang, voor de hedendaagse gelovige, wil hij bevestigd worden in zijn geloof. Als hij wil weten wat God rechtstreeks tegen hem heeft gezegd is het belangrijk om te weten waar in de bijbel te lezen teneinde het evangelie UWER REDDING te vinden.

Terwijl de gehele bijbel voor ons is, is NIET ALLES AAN ONS geschreven. Ook gaat niet alles over ons. Nadat de totaal verschillende boodschap, welke vandaag de dag speciaal voor ons is, is geopenbaard aan Paulus, heeft God Paulus het volgende vers laten opschrijven:

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Voordat de Heer, vanuit de Hemel, de verborgenheid aan Paulus openbaarde was een “verdeling” niet nodig omdat God tot die tijd alleen handelde met Zijn aards volk Israël. Dat doel is echter aan de kant gezet en God heeft zich afgewend om te handelen met een hogere, een hemelse roeping, en Zijn hemels volk. Niet het volk Israël, maar de Gemeente, het Lichaam van Christus.

De hedendaagse woordvoerder van God is de Apostel Paulus, de apostel der Heidenen. Het is door Paulus dat we leren dat God ONS wild redden, uit genade en door geloof. Door Paulus leren we dat God niet van ons eist om hem vandaag de dag offers aan te bieden. Maar, wonder boven wonder, Hij voorzag in een gift voor ons. Luister naar wat Paulus zegt:

“1Kor.15:1: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

“1Kor.15:2: Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Het goede nieuws, overgeleverd door Paulus, is dat Jezus Christus is overgeleverd om onze overtredingen en opgestaan is voor onze rechtvaardigmaking en dat God, door Jezus Christus, ons met zichzelf heeft verzoend. Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.

Vandaag de dag vraagt God u niet om ergens heen te gaan, iets te doen, of iets te zeggen, maar dat u uw “zaak” eenvoudig overgeeft aan de Heer om totaal en volledig te vertrouwen op Zijn volbrachte werk. Het is niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan

hadden, maar naar Zijn barmhartigheid heeft hij ons gered”. Gered worden is vertrouwen op de Heere Jezus Christus.

Wetende wat God rechtstreeks AAN ONS en OVER ONS heeft gezegd resulteert in het bevestigd worden in het geloof. Het beweegt ons ertoe om te weten welke de hoop is van onze roeping en hoe uitnemend groot en kostbaar de beloften zijn, die de onze zijn, in Christus.

Het houdt ons er van terug om beloften te eisen die de onze niet zijn, of te bidden voor een “koninkrijk”, dat niet voor ons is, of vervloekingen te vrezen die God ons nooit heeft opgelegd, of om “zalvingen” te zoeken die we nimmer hebben gehad en die we ook niet nodig hebben, of om opdrachten te vervullen die ons nimmer zijn opgedragen om te vervullen.

Het evangelie van het Koninkrijk is een boodschap voor hen aan wie het Koninkrijk toebehoort. Het is nu tijdelijk terzijde gesteld zodat God Het Evangelie der Genade Gods kon introduceren voor ons. (Hand.20:24).

Wetende dat deze grote waarheid een verademing is voor mensen die oprecht gered willen worden van de toorn van God, en bevestigd willen worden in hun geloof, en die gewillig zijn om te leren opdat ze de goedkeuring van God verkrijgen en ze zonder angst of schaamte zijn als ze staan voor de Rechterstoel van Christus. Denk er aan dat de daar uitgereikte beloningen voor alle eeuwigheid zijn.

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelfven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.