

HET EVANGELIE VAN GOD

Romeinen 1:1-4 en 1Petrus 4:17

DEEL - 1

WAT IS HET EVANGELIE VAN GOD?

Zowel Petrus als Paulus predikten het Evangelie van God. Beide gebruiken ze het Evangelie van God als fundament voor hetgeen zij predikten. Wat is het Evangelie van God?

*“Rom.1:1-4: 1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,
2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).
3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:*

Het Evangelie van God betreft Jezus Christus die de Zoon van God is en die uit het zaad van David is naar het vlees en is bewezen te zijn de Zoon van God door de opstanding uit de doden.

Let op de drie componenten van het Evangelie van God betreffende Jezus Christus:

- 1)-Zoon van God.
- 2)-Fysieke afkomst.
- 3)-Opstanding uit de doden.

Dit zijn dingen betreffende Jezus Christus die beloofd waren door de profeten van het Oude Testament. Het is het Evangelie van God dat God in staat stelt om zijn eeuwig doel te bewerkstelligen voor de hemel en de aarde.

*“Ef.1:9-10: 9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;*

Zowel Petrus als Paulus nemen het Evangelie van God en gebruiken het als het fundament voor hetgeen zij prediken tot respectievelijk Jood of Heiden. Petrus predikte het Evangelie van het Koninkrijk (ook bekend als het evangelie der besnedenen (Gal.2:8) en Paulus predikte het Evangelie der Genade Gods (ook bekend als het Evangelie der onbesnedenen (Gal.2:8).

Beide, het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie der genade Gods rusten op één persoon, namelijk Jezus Christus, die de Zoon van God is, uit het zaad van David naar het vlees, en opgestaan uit de doden.

Deze twee evangelieën verschillen echter van elkaar. Eén dient een aards doel en de andere een hemels doel. Eén omvat een entiteit genaamd Israël (een volk) en de andere omvat een

entiteit genaamd het Lichaam van Christus (bestaande uit Jood en Heiden). Deze twee evangelieën zijn alleen van kracht vanwege het Evangelie van God.

Van kracht voor Petrus om uit te gaan om de boodschap van het koninkrijk te prediken van het eeuwige doel van God om zijn koninkrijk te vestigen op de aarde, is het Evangelie van God.

Van kracht voor Paulus om uit te gaan om het eeuwige doel van God te prediken, voor de hemelen, is het Evangelie van God.

Het evangelie van God (Jezus Christus als de Zoon van God uit het zaad van David naar het vlees en opgestaan uit de doden) is het fundament voor beide evangelieën die Petrus en Paulus predikten. Het is deze informatie waar zij op bouwen.

“1Kor.3:10-11: 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

Gedurende de Handelingen periode was er, na hun val in Handelingen 7, een vermindering van Israël.

“Rom.11:12: En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Gedurende deze tijd, (toen het boek Handelingen werd geschreven over een periode van ongeveer 30 jaar) ontving Paulus informatie betreffende Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid terwijl het gelovige overblijfsel van Israël nog steeds bestond.

“Rom.15:19-20: 19 Door kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van den Geest Gods, zodat ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb. 20 En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen;

FONDAMENT:

Ten tijde dat Paulus de brief aan de Romeinen schreef erkende Paulus dat het gelovige overblijfsel nog bestond en hij predikte niet het evangelie tot hen omdat hij dan bouwde op het fundament van een ander. Dat fundament zou zijn Jezus Christus naar de profetie, waarover werd gesproken door de mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. (Hand.3:21).

“Rom.16:25-26: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Paulus predikte Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest en nu geopenbaard is aan het begin van de bediening en boodschap van de Apostel Paulus.

DEEL - 2

WAT PETRUS PREDIKTE

We weten uit Matth.16:16 dat Petrus begreep dat Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God en in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen zien we hem Christus prediken als zijnde opgestaan uit de doden.

“Hand.2:22-32: 22 Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. 26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope; 27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien. 28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht. 29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. 30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten; 31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.

Merk op dat Petrus ook zegt dat Christus was opgestaan om te zitten op de troon van David. Petrus gaat verder met te zeggen dat deze dingen, aangaande Christus, door de mond van de profeten is gesproken vanaf het begin der wereld.

*“Hand.3:12-21: 12 En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen? 13 De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten. 14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden; 15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn. 16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid. 17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, **die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.***

Hier zien we Petrus prediken over het evangelie van God en hij vertelde het volk Israël dat, indien ze zich zouden bekeren van hun nationale zonde betreffende het kruisigen van Christus, hun zonden uitgewist zouden worden als de tijden der verkoeling gekomen zouden zijn.

(terugbetaling voor dat strafbare feit: de zevenjarige verdrukking waar Israël doorheen moet gaan, gebaseerd op Daniël en Leviticus 26) Daarna zal de tijd komen van het oprichten van het koninkrijk. Petrus bood Israël het koninkrijk aan gebaseerd op het evangelie van God. (Christus, de Zoon van God, naar het vlees uit het zaad van David en opgestaan uit de doden). Petrus predikte de opgestane Christus die zou zitten op de troon van David te Jeruzalem. Hierover heeft: **“God gesproken door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw”**.

DEEL - 3

Hetgeen Paulus predikte

Paulus predikte eveneens het Evangelie van God (Christus, de Zoon van God, naar het vlees uit het zaad van David en opgestaan uit de doden). Zie wat hij predikte direct na zijn bekering:

Hand.9:19-22: 19 En als hij spijs genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damaskus waren. 20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. 21 En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters? 22 Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is”

Om te begrijpen wie deze Christus is gaan we terug naar het begin van hoofdstuk 9:

“Hand.9:3-5: 3 En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel; 4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.

Saulus ging heen na zijn bekering en hij predikte Christus dat Hij de Zoon van God is en opgestaan is uit de doden. Paulus predikte echter NIET dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan om te zitten op de troon van David. We lezen in de brieven van Paulus nimmer dat mensen zich moeten bekeren om hun zonden uitgewist te krijgen omdat er de tijd gaat komen van verkoeling. Met andere woorden: Paulus predikte niet dezelfde boodschap als Petrus, Petrus predikte over het koninkrijk. Paulus predikte over de PERSOON Jezus Christus.

Hoe Paulus Jezus Christus predikte:

“Hand.13:26-41: 26 Mannen broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord dezer zaligheid gezonden. 27 Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat dag gelezen worden, Hem veroordelende, vervuld; 28 En geen oorzaak des doods vindende,

hebben zij van Pilatus begeerd, dat Hij zou gedood worden. 29 En als zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven was, namen zij Hem af van het hout, en legden Hem in het graf. 30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; 31 Welke gezien is geweest, vele dagen lang, van degenen, die met Hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die Zijn getuigen zijn bij het volk. 32 En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. 33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd. 34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn; 35 Waarom hij ook in een anderen psalm zegt: Gij zult Uw Heilige niet over geven, om verderving te zien. 36 Want David, als hij in zijn tijd den raad Gods gediend had, is ontslapen, en is bij zijn vaderen gelegd; en heeft wel verderving gezien; 37 Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. 40 Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten: 41 Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.

Paulus predikte dat wij, door Jezus Christus, vergeving van zonden krijgen en dat Hij is opgestaan.

DEEL - 4

OPGESTAAN

“Rom. 4:24-25: 24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; 25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Paulus predikte dat Jezus Christus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

*“Efeziërs 1:17-23: 17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, 20 **Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst; 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.***

*Ef. 4:9-10: 9 Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? 10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, **Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.***

“Kol.1:13-18: 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; 14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn”.

Paulus predikte de opgestane Christus, Christus is niet alleen opgestaan om te zitten op de troon van David maar Hij is ook opgestaan om te zitten aan de rechterhand van de Vader in de hemel ver boven alle machten en heerschappijen opdat Hij alles zou vervullen, dat is: alle posities van gezaghebbende heerschappijen op aarde en in de hemel. Hierover is niet gesproken door de mond van al zijn heilige profeten vanaf het begin der wereld; zij spraken alleen over de regering van God op de aarde. Deze informatie, over de hemelen, werd gegeven aan de Apostel Paulus en het betreft Jezus Christus als hoofd van Zijn lichaam, welks is de hedendaagse Gemeente.

*“2Kor.5:16-17: 16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus is, **die is een nieuw schepsel**; het oude is voorbijgegaan, ziet, **het is alles nieuw geworden**.*

*“Ef.2:14-15: 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; **opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen**, vrede makende;*

“1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

Het Lichaam van Christus is een nieuw schepsel, een nieuwen mens, en dat is begonnen met de Apostel Paulus.

“1Tim.1:11-17: 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 12 En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 13 Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Paulus zegt dat hij de voornaamste der zondaren was en dat, toen hij werd gered, Jezus Christus iets, voor het eerst, in hem deed ten voorbeeld voor hen die zouden geloven. Wat is

een voorbeeld? Het is iets dat je kunt kopiëren of imiteren. Het is het voorbeeld waarin we iets moeten doen. Het is iets wat we moeten volgen.

Voorheen was het middel, waardoor God zijn doel op aarde wilde bereiken, Israël; en in de toekomstige eeuwen zal het het verlorene Israël zijn dat het plan en het doel, van God zal vervullen om Zijn heerschappij op aarde te herstellen. Hiervan is gesproken door de profeten vanaf het begin der wereld. Hier ging het over in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen. De gemeente, in het begin van het boek Handelingen, bestond uit het gelovig overblijfsel van Israël. Als in die tijd een Heiden gered wilde worden dan moest dat via het volk Israël gebeuren. Volgens de profetie zouden de Heidenen gered worden door de opkomst van Israël.

“Jes.60:1-3: 1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.

Maar vandaag de dag worden de Heidenen gered door de val van Israël.

“Rom.11:11-13: 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. 12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Maar nu wordt de Heiden gered buiten Israël om. U kunt het Oude Testament doorzoeken en vinden dat Israël verblind was en afvallig werd maar nergens in het Oude Testament zult u vinden dat de Heidenen gered worden terwijl Israël in die conditie is. Deze informatie is geopenbaard aan de Apostel Paulus.

*“Ef.3:1-5: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 **Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,** (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 **Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt,** gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;*

In andere eeuwen is deze informatie niet bekend gemaakt aan de kinderen der mensen. Waarom niet?

De strijd tussen God en Satan gaat er niet om wie het sterkste is maar wie zijn wijsheid het grootste is. Satan wordt beschreven als zijnde een wijs schepsel met betrekking tot het feit dat niemand iets voor hem verborgen kon houden.

“Ezechiël 28:3-5: 3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniel; zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. 4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. 5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen.

“Ez.28:17: Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

Maar God, in Zijn wijsheid, had een geheim en Hij hield het verborgen totdat het werd geopenbaard aan de Apostel Paulus. Deze wijsheid betreft Jezus Christus en het ging er over hoe Hij de strijd van Satan zou winnen en het heeft te maken met wat Christus volbracht op het kruis.

“1Kor.1:18-21: 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

“1Kor.2:6-8: 6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden; 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

Satan dacht dat het kruis hem de overwinning zou geven, echter was het gevolg van het kruis dat hij overwonnen werd.

“Job 5:13: Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid; dat de raad der verdraaiden gestort wordt.

Het meest geschokte wezen in het universum was Satan toen God de verborgenheid openbaarde. Satan dacht dat hij Jezus Christus zou vernietigen aan het kruis maar nu ziet hij dat God een volk zal opwekken die Gods autoriteit zullen herstellen, in de hemel zowel als op de aarde, door het werk aan het kruis.

Er is gezegd dat Satan het hoogtepunt van zijn loopbaan van misleiding bereikte door zichzelf te misleiden door datgene te doen wat alles zou vernietigen waarvoor hij werkte om te bereiken. God, op Golgotha, demonstreerde een wijsheid dat de wijzen ving in hun arglistigheid. Helaas beschikken de meeste mensen hier vandaag de dag niet over, ze begrijpen niet waarover Paulus heeft geschreven.

“Ef.3:3-4: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

Alleen als we op dezelfde wijze tot het kennen van Christus komen als de Apostel Paulus, en andere mensen ook zover krijgen, dan zullen we in staat zijn om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken aan de overheden en machten in de hemel.

“Ef.3:9-11: 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

Zie wat Paulus schreef aan Timotheüs:

*“1Tim.1:11-17: 11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 12 En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 13 Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. 14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, **den alleen wijzen God**, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.*

Er was een evangelie dat aan Paulus is toevertrouwd. Paulus was de leider van de opstand tegen God en nu achtte God hem getrouw en heeft hem in de bediening gesteld en hij is een voorbeeld voor hen die na hem gered zouden worden. Let op vers 17: “**den alleen wijzen God**”. Dit evangelie, dat aan Paulus is toevertrouwd, heeft te maken met de wijsheid van God.

Vertaald door: L. H. Meijer.

E-mail : l.h.meyer@ziggo.nl