

DE WAARHEID OMTRENT JOHANNES 3:16

Het nu volgende is een VERZONNEN VERHAAL.

Er was eens een antieke stam die in een ver afgelegen en ontoegankelijke plaats leefde. Ze waren ver verwijderd van de beschaving en communicatie en televisie-evangelisten. Maar ondanks dat hadden ze een gesproken en geschreven taal maar ze hadden geen bijbels. Omdat ze geen bijbel hadden wisten ze uiteraard niets van de Hebreeuwse Schriften. Dan, op een bepaalde dag, verschijnt er een vliegtuig in de lucht en vliegt over hun antieke en ontoegankelijke plaats, en uit het vliegtuig werden folders gestrooid en kwamen rondom hen naar beneden. Ze begonnen de folders te verzamelen, en ziedaar, gedrukt in grote letters, in de unieke taal van de antieke stam, stonden deze woorden:

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Bedenk nu dat de antieke stam geen bijbels hadden, geen informatie, geen snelwegen en geen televisie-evangelisten. Ergens geloven ze dat er een God is want ze realiseren zich dat alleen een dwaas in zijn hart zegt dat er geen God is. Wat voor vragen zouden ze stellen over Johannes 3:16?

- 1)-Wie IS deze persoon die de Zoon van God is?
- 2)-Wat betekent: “Zijn eniggeboren Zoon?”
- 3)-Wat betekent het: “dat God hem heeft gegeven?”.
- 4)-Wat betekent: “in Hem geloven?”.

Ze weten wat de dood is, en ze zouden zeer gaarne verlangen naar eeuwig leven en zouden daar graag meer over willen weten. Wat zegt Johannes 3:16 hen? De volgende dag, dezelfde tijd, en op dezelfde plaats komt het vliegtuig terug en er springt een man uit. Hij land op de grond, ze rennen naar hem toe en hij pakt zijn bijbel. Hij opent de bijbel en gaat naar het evangelie van Johannes en hij identificeert de zoon van God als niemand anders dan Jezus Christus. Hij legt de wonderbaarlijke ontvangenis van Christus, door de Heilige Geest, uit en de maagdelijke geboorte en het feit dat God lang geleden heeft geprofeteerd dat dit alles zou gebeuren. Dan vertelt hij hen dat Zijn eigen mensen hem niet ontvingen maar dat ze hem kruisigden, maar dat hij opstond uit de doden. Dan begint hij hen te vertellen wat ze het liefst willen horen, namelijk hoe ze het eeuwige leven kunnen verkrijgen. Hij zegt dat ze geloof moeten hebben om eeuwig leven te verkrijgen. Hij zegt hen dat ze zich moeten bekeren van al hun slechte dingen en dat ze hun manier van leven moeten veranderen. Hij citeert Hand.2:38.

“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Dan citeert hij Mattheüs 10:

“Matth.10:32: Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

“Matth.10:33: Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Dan brengt hij vers 22 naar voren:

“Matth.10:22: En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.

Hij heeft hen dus een boodschap gegeven van bekering en waterdoop, het belijden voor de mensen en een leven van volharden tot het einde als vereisten om hopelijk, als ze aanhouden en volhouden, aan het einde geaccepteerd te worden. Er zijn heden ten dage velen in de religie die eerlijk geloven dat de hier gegeven presentatie een nauwkeurige presentatie is hoe de boodschap tot redding (of behoudenis) aangeboden moet worden.

De volgende dag, dezelfde tijd, dezelfde plaats, komt het vliegtuig terug en er springt een man uit. Hij land op de grond, ze rennen naar hem toe, en hij pakt zijn bijbel. Hij zegt: “Ik zie dat jullie de folders hebben, hebben jullie begrepen wat Johannes 3:16 betekent?” en natuurlijk hadden ze het niet begrepen. Het is niets zeggend voor hen omdat ze niet weten wie de zoon van God is; wat het betekent dat God hem heeft gegeven of wat ze van Hem moeten geloven. Aldus neemt hij Joh.3:16 en doet uitleg over het kruis en de redding uit genade en door geloof naar de boodschap die alleen door de Apostel Paulus is geopenbaard. Hij citeert 1 Korinthiërs:

“1Kor.15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

“1Kor.15:4: En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Dan legt hij uit dat God zijn liefde jegens ons bevestigd heeft toen wij nog zondaars waren en hij gebruikt Titus om te laten zien wat God heeft gegeven:

“Titus 2:14: Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Hij zorgt er voor dat ze begrijpen dat Christus het verlossingswerk heeft gedaan en dat Hij volhardde tot het einde in hun plaats. Hij legt uit dat God vandaag de dag geen gift van ons nodig heeft, maar in plaats daarvan geeft Hij ons een gift.

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Hij zorgt ervoor dat ze begrijpen dat werken, in welke vorm dan ook, geweigerd worden als basis voor hun redding.

“Rom.3:28: Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

“Rom.11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Als, volgens Romeinen 11, het NIET MEER UIT WERKEN is, wie predikt dan de juiste boodschap? De genade prediker is degene met de juiste boodschap. Weet u, de andere man was fundamenteel juist, en zo zijn er vandaag de dag zo veel. Het probleem is dat ze er niet in slagen het verschil te onderscheiden tussen de boodschap aan Israël in het verleden, en de boodschap van heden aan de gemeente. Maar het hele punt van dit “gemaakt verhaal” is dat u redding KUNT prediken vanuit Joh.3:16 mits dat met de waarheid van Joh.3:16 ook de leer wordt verteld die aan Paulus is toevertrouwd, zonder dat laatste is het niet mogelijk. Het evangelie is niet Joh.3:16 maar 1Kor.15:1-4. Nu kan iemand in verwarring zijn aangaande Joh.3:16 en toch gered zijn, wees dus niet te streng voor zo iemand totdat u zijn getuigenis heeft gehoord. Want ondanks het feit dat iemand zegt dat Joh.3:16 het evangelie is kan hij eveneens ook 1Kor.15:1-4 geloven. Trek dus niet te snel een conclusie. Het gered worden bestaat niet uit het begrijpen van de leer, maar uit het geloof in het volbrachte werk aan het kruis. **Ten eerste redding, ten tweede de leer.** Het is echter beter dat u de waarheid betreffende redding weet alvorens u het aan een ander doorgeeft.

“1Tim.2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Hier is nog iets anders waaraan u zeker moet denken. Als Johannes ooit het evangelie van Christus heeft geweten dat heeft hij dat van Paulus gehoord. Het “WAAROM” van het kruis is niet geopenbaard aan Johannes. Dat is geopenbaard aan Paulus. Het feit dat Christus aan het kruis is gestorven VOOR ONZE ZONDEN was niet bekend bij Petrus, Jacobus of Johannes in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, en het was ook niet bekend bij Petrus in zijn prediking in het boek Handelingen. Het werd eerst aan hen bekend gemaakt toen de Heer Paulus zond, ten tijde van Handelingen 15. Zoals in:

“Gal.2:2: En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

Het is dus een feit dat Johannes het verslag, van de gebeurtenissen in Johannes drie, heeft geschreven, Johannes heeft het gehele “evangelie naar Johannes” geschreven, en wel enige tijd NADAT alles had plaats gevonden. Johannes schreef het gehele “evangelie naar Johannes” nadat alles was gebeurd, niet tijdens de gebeurtenissen. ALS dus Joh.3:16 het evangelie IS, dan kon Johannes het niet eerder hebben geweten dan NADAT Paulus het hem heeft medegedeeld in Handelingen 15. MAAR is Joh.3:16 het evangelie?

In ons “verzonden verhaal” hebben we laten zien dat u het evangelie van Christus, het evangelie uwer redding, KUNT prediken door gebruik te maken van Joh.3:16, niet als evangelie, maar als een springplank NAAR het evangelie. Maar u kunt Joh.3:16 ook gebruiken om een ANDER evangelie te prediken. Dat “andere evangelie” waarover Paulus

sprak in Galaten 1:6 en waar de Galaten zo haastig naar af gingen wijken.....met andere woorden: het Joodse evangelie van het Koninkrijk.

“Gal.1:6: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;

Wat zegt Joh.3:16 nu dan werkelijk? Laat ons dat bestuderen en zien wat we kunnen leren van dit vers:

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

- 1)-Het vers spreekt van de liefde van God, “alzo lief heeft God”.
- 2)-De liefde van God is wereldwijd. “de wereld”.
- 3)-Het geeft de gave van Christus aan: “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”.
- 4)-De liefde en de gave is voor iedereen: “een iegelijk”.
- 5)-Het geeft aan dat geloof noodzakelijk is: “die in Hem gelooft”.
- 6)-Het laat de straf voor ongelooft zien: “verderve”.
- 7)-En het laat de erfenis zien voor gelovigen: “eeuwig leven”.

Het vers wordt dus gebruikt als HET EVANGELIE. Het vers wordt eveneens gebruikt als bewijstekst dat alle evangelieën hetzelfde goede nieuws bevatten. Daarom, zo ZEGT MEN, dat de prediking van het Koninkrijk door Johannes de Doper, Jezus Christus, en de Twaalven niet verschilt met het evangelie der genade Gods dat Paulus predikt. Het is voor hen alles hetzelfde. Het is alles, van begin tot het einde, hetzelfde. Sommigen noemen het het eeuwige verbond en het eeuwige evangelie

Rond 1900 verscheen er een bijbel met rode letters, de rode letters stelden dan de woorden voor die de Heer Zelf zou hebben uitgesproken, dat waren dan de zogenaamde pure woorden. Opm.: Heel de Schrift is geïnspireerd.

Kort daarna besloten twee Anglicaanse voorgangers, Wescott and Hort, om de bijbel, het geschreven woord van God, te herschrijven. Ze slaagden er in om een team van vertalers samen te stellen. Ze gebruikten daarbij manuscripten die door de vertalers van de King James bijbel waren afgewezen. Het resultaat was een herziene vertaling van de bijbel. Bijna al onze moderne vertalingen zijn op de één of andere manier gebaseerd op de corrupte tekst die is aangeleverd door Wescott en Hort.

Niet lang hierna werd de moderne Pinksterbeweging geboren. In het begin van 1901 beweerde een vrouw, genaamd Agnes Osmond in Topeka, Kansas, dat zij “de doop van de Heilige Geest had, met als bewijs het spreken in tongen”. Ze was een leerling op de bijbelschool van een man genaamd Charles F. Parham. Vanaf die dag begon Parham te leren dat het spreken in tongen het bewijs is van de doop van de Heilige Geest. Een andere leerling van hem, W.J. Seymour trok naar Californië en hield gedurende drie jaren samenkomsten in de Azusa straat in een oud pakhuis in Los Angeles. En zo begon de hedendaagse charismatische pinksterbeweging met de zogenaamde wonderen, tekenen en het “spreken in tongen”.

Ik wil niet direct zeggen dat al deze zaken verband houden met elkaar maar het is fascinerend hoe al deze dingen een rol spelen in de religieuze verwarring in de hedendaagse wereld. De gemechaniseerde, snelle drukpersen hebben letterlijk HONDERDEN verschillende bijbel vertalingen uitgespuwd, en als u ze leest dan is de tekst meestal totaal onherkenbaar ten opzichte van de King James bijbel. (Te vergelijken met onze Statenvertaling van 1977 of eerdere uitgaven). En datzelfde geldt ook voor al die vertalingen onderling.

Wij bestuderen de bijbel. Met andere woorden, wij bestuderen de bijbel alsof het de WOORDEN VAN GOD zijn, want dat zijn het. En wij geloven die woorden. Wij geloven dat de woorden betekenen wat ze zeggen, zoals ze het zeggen, en waar ze het zeggen. Wij geloven niet dat ALLE goed nieuws hetzelfde goede nieuws is. Wij geloven niet dat alle evangelieën hetzelfde evangelie is, evenals u ook niet gelooft dat al het nieuws in de krant hetzelfde nieuws is. Dingen die verschillen zijn niet hetzelfde.

Dus wij, als bijbel gelovigen, geen bijbel verzamelaars of als degenen die de bijbel corrigeren, WETEN dat Paulus een andere boodschap predikte dan de boodschap in de vier evangelieën. En de boodschap die Petrus predikte in het boek Handelingen is dezelfde boodschap waarover hij schrijft in 1 en 2 Petrus, en wanneer u Schrift met Schrift vergelijkt, geestelijke dingen met geestelijke, dan ziet u het verschil. Bijvoorbeeld: Petrus geloofde en leerde dat zijn boodschap was gericht aan een “koninklijk priesterdom en een heilig volk”.

“1Petrus 2:5: Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Nergens in de geschriften van Paulus, Romeinen tot en met Filemon, zult u iets vinden over een priesterdom. Paulus noemt zichzelf nergens, en ook u niet, een priester. De leer van het “priesterschap van de gelovige” is ten ene male AFWEZIG in alles wat Paulus ooit heeft gezegd.

“1 Petrus 2:9: Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Petrus maakt deel uit van een HEILIG VOLK, Paulus zegt dat er GEEN NATIONALITEITEN zijn in het lichaam van Christus

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

“Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

“Kol.3:11: Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.

Als deze verzen iets betekenen dan betekenen ze dat Petrus een andere boodschap schrijft aan een andere groep mensen. Het betekent dat er een VERANDERING is opgetreden in zowel de

bediening als de boodschap vanaf de tijd van het eerste gedeelte van het boek Handelingen tot de tijd van de prediking van Paulus en van de geschriften van Paulus zoals we dat zojuist hebben gelezen over het lichaam van Christus. Waar past nu dan Joh.3:16 in dit alles? Paulus zegt in 1 Korinthiërs dat de “uitdeling van het evangelie” hem is gegeven, en hij zegt dat de “de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, die heidenen zijt”. Hij zegt dat zijn evangelie is “de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van alle eeuwen verborgen is geweest”. En hij zegt dat hij predikt: “den onnaspeurlijken rijkdom van Christus”, een boodschap die was “verborgen in God”, en aan hem is geopenbaard.

“Gal.1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

“Gal.1:12: Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.

“Ef.3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Dit is in schril contrast met hetgeen Petrus zegt:

“Hand.3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.

Er zijn dus nogal wat dingen om over na te denken aangaande de waarheid van Joh.3:16. De woorden van Joh.3:16 zijn zonder twijfel geïnspireerde woorden. In het evangelie van Johannes zijn er vele plaatsen waar het moeilijk is om te onderscheiden waar de gesproken woorden van Jezus eindigen en waar het geïnspireerde commentaar van Johannes begint. Hoofdstuk 3 van Johannes is daar een goed voorbeeld van.

Er zijn er die geloven dat Joh.3:16 een onderdeel is van het geïnspireerd schrijven van Johannes, en dat het schrijven hiervan vele jaren, NADAT de Heer het WAAROM van het kruis openbaarde aan Paulus, is gebeurd, en dat Paulus naar Jeruzalem is gegaan, zoals in Galaten 2 en Handelingen 15 om deze boodschap mede te delen aan de apostelen te Jeruzalem. Met andere woorden, nu Johannes de boodschap van Paulus wist heeft hij die boodschap betrokken in het evangelie van Johannes. Als dat waar zou zijn zou het de bijbelse waarheid veel aangener maken voor verbondstheologen en eveneens voor Handelingen Twee Dispensationalisten. Dat zou een eenvoudig: “waarom stemmen we niet allen met elkaar overeen” uitleg zijn. Maar ik geloof dit in het geheel niet!

Ten eerste, waarom zou Johannes geïnspireerd zijn om Paulus zijn boodschap van genade te prediken in het evangelie van Johannes en tegelijkertijd geïnspireerd zijn om een boodschap over de grote verdrukking te schrijven aan de zeven gemeenten te Azië, Joodse gemeenten, en een boodschap van “volharden tot het einde”, hetzelfde als in Mattheüs 24 en Hebreeën, Jacobus en 1 en 2 Petrus? Het gevolg hiervan is een vermengde en verwarde leer, en dat is de conditie van de meesten in de hedendaagse religie. Bedenk hetgeen Petrus, bijna aan het einde

van zijn leven, in 2 Petrus heeft geschreven. In 2 Petrus 3 predikt hij nog steeds de tweede komst van Christus en de vervulling van profetie:

“2Petr.3:1: Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;

“2Petr.3:2: Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;

“2Petr.3:3: Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

“2Petr.3:4: En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

En dan richt hij zijn aandacht op iets anders:

Dat stemt geheel overeen met het volharden tot het einde, de boodschap van verdrukking in Matth.24, Handelingen 2, 3, 4, 5, en zo verder, gaat over de Hebreër die af kan vallen van het geloof en ook over de Hebreër die deelgenoot is van Christus ALS hij volhard tot het einde, en dat komt overeen met het boek Jacobus dat predikt over de komst van de Heer:

“Jac.5:8: Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.

“Jac.5:9: Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur.

Ook komt het overeen met de prediking van Johannes betreffende de komst van de anti christ:

“1Joh.2:18: Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

Johannes schreef ook het boek Openbaring welke in overeenstemming is met de boodschap van verdrukking in de eindtijd en dit staat in schril contrast met de prediking van Paulus. Degenen die de boodschap van Paulus geloven zijn gerechtvaardigd door genade, volmaakt in Christus, verzegeld tot de verlossing, verlost van de toekomstige toorn, en de Opname van de gemeente is hun gezegende hoop, geen verdrukking.

We moeten het goddelijk principe van openbaring goed begrijpen. Dat is dat iedere schrijver van het zogenaamde Nieuwe Testament werd bewogen door de Heilige Geest om zodanig te schrijven dat het overeen kwam met de mensen en het programma waartoe deze mensen behoorden. De 12 apostelen, en dat is inclusief Johannes, schreven een boodschap voor het koninkrijk aan de Joodse koninkrijks gemeente. Die gemeente bestond uit gelovige Joden. De 12 waren de grondleggers, daarna 3000 in Handelingen 2, 5000 in Handelingen 4, en vele duizenden in Handelingen 21, en met degenen die met hen waren verbonden als deel van het gelovige overblijfsel, zoals de Ethiopische eunuch in Handelingen 8 en Cornelius, de Romeinse hoofdman in Handelingen 10. Dezen hoorden en geloofden het Joodse Koninkrijks getuigenis betreffende Christus, vergeving der zonden en dat ze gered ZULLEN WORDEN als Christus terug komt.

Dus alle Koninkrijks apostelen waren onderwezen en schreven een boodschap die overeenkwam met wat? Profetie. Datgene dat was gesproken door de profeten van Israël over Israël. Ze zagen allen uit naar de aanstaande terugkomst van Christus en Petrus waarschuwt hen voor spotters. Hij spreekt over de lankmoedigheid, met andere woorden, de vertraging van de komst van de Heer. Hij zegt dat het iets te maken moet hebben met de bediening van Paulus.

“2Petr.3:15: En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid;elijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

Merk op dat hij zegt dat Paulus schreef naar de wijsheid DIE HEM GEGEVEN IS. Petrus, Jacobus en Johannes schreven naar de wijsheid AAN HEN GEGEVEN. Als profetie met verborgenheid wordt vermengd dan wordt het woord der waarheid niet recht gesneden maar worden er ten onrechte compromissen gesloten en wordt de zaak verward.

Wat ik hoop u te laten zien is dat Joh.3:16 zeer belangrijk is en een speciale plaats heeft in het profetische programma voor Israël en ook voor de Heidenen. Om dat te doen zullen we de woorden onderzoeken, zoals ze het zeggen, en waar ze het zeggen;

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

God is liefde. En omdat God God is en God nooit verandert, staat door alle eeuwen heen en tot in alle eeuwigheid, liefde centraal in Zijn karakter. De wereld sluit ook de Heidenen in die gezegend worden door de wederoprichting van Israël, en hier is de profetie:

“Jes.60:1: Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

“Jes.60:2: Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

“Jes.60:3: En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.

“Jes.60:4: Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden.

Geheel Israël zal, gelijk geschreven is, gered worden, zegt Paulus in Rom.11:25-27. Als hij zegt “gelijk geschreven is” verwijst hij naar wat de profeten hebben geschreven over Israël in het Oude Testament. Aan het einde van de verdrukking, zal Christus, die het Licht is van Israël, zoals dat staat in de genoemde passage, terug komen, en de Heidenen zullen tot het licht van Israël komen. Het licht is de heerlijkheid van de Zoon des mensen wanneer Hij komt in al Zijn heerlijkheid zoals dat staat in Mattheüs 25. Hij zal alle beloften, van God aan Israël, naar de profetie, vervullen. Gods profetische programma aan Israël en door Israël is begonnen met Abram in Genesis 12:

“Gen.12:2: En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!

“Gen.12:3: En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

De belofte gaat verder in Genesis 15:

“Gen.15:5: Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn!

En in Genesis 17:

“Gen.17:5: En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken.

En in Genesis 22:

“Gen.22:17: Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.

“Gen.22:18: En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

Het is dus DE WERELD waar het over gaat. Dat zijn dan alle geslachten van de aarde. Laten we nu even stoppen en kijken, om niet verward te raken, waar wij in het beeld passen:

“Kol.3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

“Kol.3:2: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.:

Onze affectie is dus boven. Wij hebben een erfenis in de Hemel. Maar IEMAND erft de aarde. En het onderwerp is dat van een groot volk, en grote zegeningen, en DE WERELD, also lief had God de WERELD, alle geslachten van de aarde....het onderwerp gaat verder in de profeten:

“Jes.56:6: En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden;

“Jes.56:7: Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken.

En in het boek Zacharia:

“Zach.8:13: En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis Israels! geweest zijt een vloek onder de heidenen, also zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegening wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.

“Zach.8:23: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is.

Alzo lief had God de wereld, en door het vermenigvuldigde zaad van Abraham, welke allen behoren tot het GEREDDE Israël, zal de wereld gezegend worden en dat gaat rechtstreeks door naar de vier evangelieën:

“Matth.8:11: Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;

“Mark.7:26: Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-fenicie; en zij bad Hem, dat Hij den duivel uitwierp uit haar dochter.

“Mark.7:27: Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neme, en den hondkens voor werpe.

“Mark.7:28: Maar zij antwoordde en zeide tot Hem: Ja, Heere, doch ook de hondkens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen.

De Heer erkend hetgeen de Heidense vrouw zegt en Hij willigt het verzoek van de vrouw in en geneest haar dochter. Dit is ÉÉN van de TWEE Heidenen waar de Heer contact mee heeft gehad tijdens zijn aardse bediening. Waarom? Omdat Hij op dat moment alleen werd gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls, Paulus zegt in het boek Romeinen:

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Let op de belofte van een groot volk, de vermenigvuldigde fysieke nakomelingen van Abraham, en de wereld, alle volken worden gezegend door hen, door de WEDEROPRICHTING van Israël. Bedenk hetgeen de Heer zei tegen de vrouw bij de bron:

“Joh.4:22: Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.

Toen de Heer werd gekruisigd wisten ze niet het waarom. Maar Hij werd begraven en stond op uit de doden, en Petrus zei in Handelingen 2 dat Christus was opgestaan om plaats te nemen op de troon van David, de erfgenaam van de troon van Koning David van Israël. Met andere woorden zei Petrus, Christus komt terug, Israël zal gered worden en DE WERELD, alle geslachten van de aarde zullen, door Israël, gezegend worden.

“Hand.3:25: Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.

“Hand.3:26: God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.

Wat zien we nu in al dit bewijs uit de Bijbel? We zien dat de gedachte, dat IEMAND gezegend kan worden buiten Gods uitverkoren volk, het volk Israël, niet aanwezig is, het is totaal vreemd aan alles wat geschreven staat in de profetische geschriften. Zegeningen buiten het vermenigvuldigde zaad van Abraham, het volk Israël, is vreemd aan het Hebreeuwse gedachtengoed. Paulus was de eerste die zegeningen en redding voor de Heidenen verkondigde door de ongehoorzaamheid, het ongeloof, door de blindheid, door de val van Israël:

“Rom.11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Wat zegt Joh.3:16 dus in werkelijkheid?

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Hoe kan iemand mogelijkwijs dit vers lezen en NIET denken aan het kruis van Christus? Als er ooit een boodschap tot redding is gepredikt sinds Paulus dan moet het gaan over het kruis van Christus. Als iemand gered wil worden dan moet die iemand geloven dat Christus aan het kruis is gestorven voor onze zonden. Er is geen redding buiten het kruis van Christus. Maar als u de woorden van Joh.3:16 leest: *“dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”*, en u dat neemt en daaraan de betekenis geeft van de dood van Christus aan het kruis, dan maakt u een TOEPASSING. U gebruikt dan informatie die op dat moment niet beschikbaar was, het was niet bekend ten tijde van Johannes 3, en daarom staat daar niets over in het gehele boek van Johannes. Johannes was een apostel van het Koninkrijk. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk en hij schreef over het Koninkrijk. Zoals we reeds hebben gezegd, als hij ooit het evangelie van Christus heeft geweten dan heeft hij dat van Paulus gehoord. Paulus was de man die het evangelie van Christus heeft ontvangen, hij heeft het rechtstreeks ontvangen van de opgestane Heere Jezus Christus. Wat betekent het dus: *“Hij heeft gegeven?”*. Het heeft te maken met de Profeet Jesaja heeft gezegd:

“Jes.9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Jesaja profeteerde de maagdelijke geboorte in hoofdstuk 7. Hij profeteerde dat het kind aan Israël zou worden gegeven als de Zoon van God. Hij zou heersen over DAT VOLK als Koning. Met andere woorden, Hij is de erfgenaam van de troon van David, de Koning van Israël:

“Jes.9:7:Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Toen Christus in de opperzaal profeteerde over Zijn eigen dood en het bloed van het Nieuwe Testament voor Israël, zei Hij:

“Matth.26:28: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Bedenk dat, ondanks Hij dit deed bij de maaltijd en Hij deze woorden sprak, zij het niet begrepen. Door geheel Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes was het kruis van Christus niet bekend. Ze geloofden zelfs niet dat Hij zou sterven, en na de opstanding, met al hun heen en weer gaan naar het graf, begrepen ze niet eerder dat Hij was opgestaan uit de doden totdat Hij aan hen begon te verschijnen. Let er op dat Hij zei dat Zijn bloed vergoten zou worden voor VELEN, niet voor ALLEN. VELEN is niet hetzelfde als ALLEN. Het feit dat Christus is gestorven voor alle zonden van alle mensen was niet geprofeteerd. Daar was nimmer over gesproken. Dat feit werd enkel geopenbaard aan Paulus:

“1Tim.2:6: Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

“1Tim.2:7: Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Maar WAT in Hem geloven? Geloof in Christus is de redding voor alle mensen. Zonder geloof in Christus is er geen redding. Maar geloof IN Christus is algemeen, voor zowel Israëls Koninkrijks heiligen als voor het lichaam van Christus. Maar vóór Paulus was er een ANDER begrip aangaande geloof IN Christus. Het evangelie van het koninkrijk was gericht op de PERSOON van Christus, de identiteit van Christus. Later, toen Paulus het evangelie van genade predikte, was het gericht op het KRUIS VAN CHRISTUS. Het evangelie van Johannes gaat over JEZUS: Jehovah-Redder. Het is geschreven om Christus te identificeren. Door het gehele boek van Johannes ziet u dat het is geschreven over Zijn identiteit:

“Joh.1:34: En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

“Joh.1:49: Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zoon Gods, Gij zijt de Koning Israels.

“Joh.3:18: Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

“Joh.3:36: Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

“Joh.5:23: Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.

“Joh.6:69: En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

“Joh.10:36: Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

“Joh.11:27: Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des Gods, Die in de wereld komen zou.

“Joh.18:37: Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.

“Joh.20:30: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;

“Joh.20:31: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon des Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Het gehele boek van Johannes laat zien dat het over de identificatie van Christus gaat. Het identificeert de Messias van Israël. Het vertelt wie hij is. Ze moesten in Hem geloven, in Zijn naam. Dat Hij is wie Hij zegt te zijn. Hij is de Messias van Israël. Hij is de Christus, de Zoon van God. Eeuwig leven was totaal ingekapseld in het geloven dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was, de Zoon van God:

“Joh.8:24: Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.

Paulus bevestigde de boodschap van het Koninkrijk als hij over Israël spreekt in het boek Romeinen:

“Rom.10:9: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Hetgeen voor de heiligen van het Koninkrijk nodig was, vóór het kruis, was het geloven IN DE NAAM van de eniggeboren Zoon van God. Na het kruis moesten ze geloven dat Hij was opgestaan uit de doden, opgevaren ten Hemel, en terug zou komen om de zonden van Israël uit te wissen. Dat was de boodschap van Petrus:

“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

“Hand.3:20: En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;

Vóór het kruis wisten ze niets van de dood van Christus aan het kruis voor hun zonden, want ze begrepen niet eens dat Hij zou gaan sterven zoals u dat kunt lezen in het evangelie van Lukas:

“Luk.18:31: En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.

“Luk.18:32: Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.

“Luk.18:33: En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.

“Luk.18:34: En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

Het evangelie van het Koninkrijk vereiste geloof. Alle redding is door **geloof**. Maar niet alle redding is **uit genade door geloof**. Die mensen moesten geloven in de NAAM van Christus, maar de waterdoop was ook vereist en dat is een werk, en het vereiste van die mensen het volharden tot het einde. Dat einde kon zijn het einde van hun leven of het einde van de verdrukking waarover de Heer hen leerde in Mattheüs 24, met daarop volgend de tweede komst van Christus:

“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

“Matth.24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Het was niet eerder dan bij Paulus dat redding “uit genade en door het geloof” werd gepredikt. Het was Paulus die ontving en predikte “niet door werken van rechtvaardigheid”. Volgens Paulus, in 1Tim.1:15 en 16, is hij de eerste en het voorbeeld van die redding. Toen Paulus was gered gaf hij zijn religie op:

“Fil.3:8: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

Johannes 3:16 verwijst naar geloof in Christus en dat degenen die in Christus geloven niet verderven:

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

De uitdrukking NIET VERDERVE is een verwijzing naar de hel. Eeuwige verdoemenis staat een ieder te wachten die Christus als Redder verwerpt. Maar het heeft te maken met de profetie door David in Psalm 16:

“Psalm 16:10: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.

Nadat de Heer was opgestaan uit de doden begrepen ze ten volle dat, ook al zouden ze als martelaar sterven, de Hel niet in staat zou zijn om hen vast te houden. De Heer daalde af in de Hel en kwam er weer uit, om de weg vrij te maken voor HEN, om op te staan uit de doden. We zien dus dat het een profetie is van de opstanding van Jezus Christus, en Petrus citeert daar uit als hij tot de Joden predikt in Handelingen 2:

“Hand.2:25: Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn rechter hand, opdat ik niet bewogen worde.

“Hand.22:26: Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in hope;

“Hand.2:27: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien.

In Mattheüs 16 vraagt de Heer aan de apostelen wat de mensen zeggen wie Hij is. Ook hier gaat het over DE NAAM. Petrus antwoordde:

“Matth.16:16: En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

“Matth.16:17: En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

“Matth.16:18: En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

U ziet hier de verwijzing naar de poorten der Hel. De Hel, in het hart van de aarde, heeft Poorten die gesloten kunnen worden. Maar ons vers zegt NIET VERDERVE, en daar gaat het hier om. De poorten van de Hel zullen die gemeente niet overweldigen. Dat wil zeggen, de Heer zou gekruisigd worden, hij zou begraven worden, en gedurende drie dagen en drie nachten zou hij in de Hel zijn, in het hart van de aarde. Maar omdat HIJ uit de doden is opgestaan, maakte Hij de weg voor HEN vrij om uit de doden op te staan, en was er voor hen geen angst voor de dood. Ze waren martelaren. Ze hadden hun leven niet lief, wetende, als ze zouden sterven, omdat Christus uit de doden is opgestaan, zij niet zouden verderven, de poorten der Hel zouden hen niet overweldigen, en ook zij zouden opstaan uit de doden om het Koninkrijk binnen te gaan. Dat is wedergeboorte. Geboren uit de Geest, OPNIEUW GEBOREN.

“Joh.3:16: Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Ze waren verzekerd, door de woorden van Christus, en door de opstanding van Christus, van eeuwig leven. En dat is niet alleen tijdsduur maar ook kwaliteit:

“Joh.10:10: De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Soms gaan we achteloos voorbij aan zulke passages, maar dat vertelt ons veel over het Koninkrijk der Hemelen op aarde, het duizendjarig Koninkrijk van Christus op de aarde.

“Lukas 18:28: En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.

“Lukas 18:29: En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg ulieden, dat er niemand is, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het Koninkrijk Gods;

“Lukas 18:30: Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en in de toekomstige eeuw het eeuwige leven.

Het eeuwige leven is dus wat ze erven in “de toekomstige eeuw”, in het tijdperk van het Koninkrijk. Jezus Christus, de erfgenaam van de troon van David, zal zitten op de troon Zijner heerlijkheid, in Jeruzalem, en de twaalf apostelen zullen op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. (Lukas 19:28). We zien dus dat het “binnengaan” van het eeuwige leven gelijk staat met het ingaan in het Koninkrijk en dat Koninkrijk behelst het glorieuze heersen van Christus volgens het Nieuwe Verbond, dat in werking gaat bij de tweede komst. Ze zullen alle daarmee gepaard gaande zegeningen ontvangen inclusief het uitwissen van AL hun zonden, het leven van Christus en de aanwezigheid van Christus.

“Ezechiël 36:24: Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.

“Ez.36:25: Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.

“Ez.36:26: En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vleses hart geven.

“Ez.36:27: En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

“Ez.36:28: En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

Als leden van het lichaam van Christus verwachten we niet om het land te erven en het aardse Koninkrijk. Wij hebben het profijt van ALLE geestelijke zegeningen op het moment dat we geloven. De rechtvaardigheid van God is ons aangerekend. Alle overtredingen zijn vergeven en we zijn volmaakt in Christus op het moment dat we geloven. Het “volharden tot het einde” is hetgeen Christus voor ons heeft gedaan.

“Ef.1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“Ef.1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

“Ef.1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.

“Ef.1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

“Ef.1:8: Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;

“Ef.1:9: Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

Nadat we dit alles hebben gezien is het voor ons belangrijk om te begrijpen dat, ondanks het feit dat Joh.3:16 een favoriete passage is in het religieuze systeem, het niet het WAAROM van het kruis bevat zoals dat later is geopenbaard aan Paulus. U kunt Joh.3:16 gebruiken als een “springplank” naar de waarheid van het evangelie, maar het evangelie voor de huidige bedeling wordt alleen gevonden in de brieven van de apostel Paulus, in Romeinen tot en met Filemon.