

De tekst over het hoofdschap (1Kor.11:3)

www.graceambassadors.com

De leer van Paulus over het hoofdschap is het duidelijkst te vinden in 1Kor 11:3.

“1Kor.11:3: Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

Dit vers wordt oppervlakkig beschreven en velen denken dat het alleen gaat over mannen en vrouwen. De uitleg gaat ongeveer als volgt: God is het ultieme hoofd; Christus is onder hem; dan mannen; en ten slotte vrouwen.

Het probleem met deze verklaring is dat de verhoudingen wel buiten de Bijbelse orde moeten zijn in de tekst; dat de Godheid in de war is; en dat de leer over de kerk in het vers volledig verloren is.

Als we goed lezen, kunnen we zien dat er drie afzonderlijke hoofdschappen in dit vers staan en dat er slechts één over de man en de vrouw gaat.

--Kerk: Het hoofd van ieder mens is Christus.

Het eerste hoofdschap betreft de kerk en ieder mens in de kerk. Dit zou duidelijk moeten zijn uit een vers zoals Kol 1:18:

“Kol.1:18: En Hij (Jezus Christus) is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente “ (het lichaam van Christus) , Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Christus is het hoofd, de kerk is het lichaam, en “ieder lid van het lichaam” omvat zowel mannen als vrouwen:

Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

Christus die het hoofd is van “ieder mens” is de kerk die werkt onder het leiderschap van Christus (Kol. 2:10, 19). Dientengevolge is het de verantwoordelijkheid van de kerk om de wil van God te doen en "alles te doen ter ere van God" (1 Kor 10:31).

“Kol.2:10 en 19: 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;.....19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.

“1Kor.10:31: Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods.

Is het dan waar dat Christus het directe hoofd is van elke man, maar alleen het indirecte hoofd van elke vrouw? **Nee natuurlijk niet.**

Huwelijk: Man en vrouw.

"Het hoofd van de vrouw is de man"

Het tweede hoofdschap heeft betrekking op het huwelijk en is, in de ogen van degenen die denken dat de genade-doctrine vrouwonvriendelijk is, zeer duidelijk.

De genadeleer is niet tegen vrouwen, of vóór beledigende echtgenoten, maar er is een duidelijke door God gegeven autoriteit in het partnerschap van het huwelijk. Het wordt aan de man gegeven om het huwelijk in stand te houden, en aan de vrouw om zich aan zijn hoofdschap te onderwerpen (Kol. 3:11-12).

“Kol.3:11-12: 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods (mannen en vrouwen), heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;

Man en vrouw kunnen niet verschillende wegen bewandelen (Amos 3:3). Als een huwelijk moet werken, moet er overeenstemming zijn over wie er stuurt. God heeft de man de verantwoordelijkheid gegeven om de juiste weg te gaan en wanneer dat nodig is, aanwijzingen te vragen.

“Amos 3:3: Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?

Godheid: Christus en God.

"het hoofd van Christus is God"

Dit is het meest verwaarloosde en verminkte deel van het vers.

Dit laatste hoofdschap betreft de Godheid zoals door Paulus in Filippenzen 2 in meer detail wordt uitgelegd. Het is waar dat de Godheid “persoonlijk” is, wat duidelijk is voor een ieder gezien vanuit de schepping van de wereld (Rom. 1:20).

“Rom.1:20: Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Het is ook waar dat de enige God bestaat uit drie personen waardoor dit soort leiding en onderwerping kan bestaan. Jezus zei in zijn aardse bediening aan Israël:

“Joh.6:38: Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.

God werd geopenbaard in het vlees in Jezus Christus, in wie al de volheid van de Godheid lichamenlijk woont (Kol. 2:9).

“Kol.2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk;

De persoon van Christus heeft geen enkele eigenschap van de godheid opzij geschoven toen hij werd gemaakt in de "gelijkenis van mensen"; maar Hij heeft zichzelf vernederd en gehoorzaamde de wil van de Vader (Fil. 2:7-8).

"Fil.2:7-8: 7 Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

Het Hoofd en het Lichaam

In elk van de drie relaties is er een duidelijk hoofd die de wilskracht heeft, maar ook een "lichaam" dat eer aan het "hoofd" moet brengen.

---De wil van Christus moet door de kerk gedaan worden en de kerk is tot de heerlijkheid van God (Ef. 1:6; Ef. 1:12; Ef. 3:21; Kol. 3:4).

"Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;

"Ef. 1:12: Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.

"Ef. 3:21: Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

"Kol.3:4: Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

---De vrouw onderwerpt zichzelf aan de wil van haar man, en de vrouw is de heerlijkheid van de man (1 Kor. 11:7).

"1Kor.11:7: Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.

---Gods wil wordt gedaan door Christus die eer aan God geeft (Rom. 16:27; Fil. 2:11).

"Rom.16:27: Den zelve alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

"Fil.2:11: En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Deze drie zijn één

Een andere overeenkomst tussen de drie relaties is dat in elk beide één zijn.

---In de kerk zijn we leden van zijn lichaam en één met elkaar (1 Kor 12:12-14; 1 Kor 12:27; Ef. 5:30).

"1Kor.12:12-14: 12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. 13 Want ook wij allen zijn door een

Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.

“1Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

“Efeze 5:30: Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.

---De man en vrouw worden één in het huwelijk (Genesis 2:24).

“Gen.2:24: Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.

---Christus en God zijn één (Johannes 10:30; 1 Johannes 5:7; 1 Tim 3:16).

“Joh.10:30: Ik en de Vader zijn één.

“1Joh.5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

De Verborgenheid van het Hoofdschap

Wat ook uniek is, is dat elk van deze relaties verband houdt met de verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard.

---De kerk met Christus als het hoofd is een nieuw schepsel dat bestaat uit Jood en Heiden (2 Kor. 5:17).

“2Kor.5:17: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

---De Verborgenheid van Christus wordt geïllustreerd in de werking van de man en vrouw in het huwelijk (Ef 5:32).

“Efeze 5:32: Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

---Dat God in het vlees werd gemanifesteerd, staat in de verborgenheid van de godsvrucht van 1 Tim 3:16.

“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Christus het thema

Bij nadere beschouwing kunnen we ook zien dat Christus het thema is in het hele vers. Zonder Christus zou geen van deze hoofd-schappen werken.

---Als Christus de verantwoordelijkheid niet had genomen om voor de kerk te sterven, zou de kerk niet bestaan (Rom. 5:8).

“Rom.5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

---Als Christus zich niet had overgegeven aan de dood van het kruis, zou er in alle dingen geen eer aan God de Vader zijn (Fil. 2: 8-11).

“Fil.2:8-11: 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

---Als Christus niet het hoofd is van elke man en vrouw in het huwelijk, mislukken huwelijken.

Conclusie

De relatie tussen God, zijn kerk en het huwelijk in passages zoals 1 Cor. 11:3, Fil. 2, Ef. 5 en Kol. 2 beloven een grote winst van geestelijk inzicht en praktisch advies.

Helaas gaat het meeste hiervan verloren voor diegenen die zich uitsluitend richten op de vleselijke veldslagen van "wie is de baas", egalitair vs. complementair (“gelijkheid nastrevend” versus “aanvullend”), en autoriteit in het huwelijk. Wanneer alle drie de hoofd-schappen in 1 Cor. 11: 3 de nodige nadruk krijgen, kunnen we zien dat sommige van onze, meer tijdelijke, zorgen wegebben.