

De context van Romeinen 9-11

Door: Justin Johnson

www.graceambassadors.com

Er liggen lijken liggen verspreid door de hoofdstukken 9-11, van de brief aan de Romeinen, alwaar mensen hun nek breken om te proberen uit te vinden of de passage van toepassing is op de kerk, het lichaam van Christus.

Het is mogelijk om deze hoofdstukken levend te verlaten, maar u moet de context van de passage onthouden. Stel de volgende vragen om de context te bepalen:

--Wie spreekt er? (auteurschap)

--Tot wie wordt gesproken? (toehoorders)

--Waar hebben ze het over? (inhoud)

Als "Israël" het antwoord is op één van deze vragen, dan is de passage niet leerstellig van toepassing op de kerk van vandaag.

Zoveel te meer verzen aaneensluitend met "Israël" in de context, maakt ieder enkel vers in de passage waarschijnlijker dat het over Israël spreekt.

HOOFDSTUK 9

Romeinen 9:1:5: Paulus zijn droefheid over het falen van Israël. (betreft Israël).

"Rom.9:1-5: 1 Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest), 2 Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. 3 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees; 4 Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen; 5 Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Romeinen 9: 6 : Er is een echt (gelovig) en onecht (ongelovig) Israël. (betreft Israël).

“Rom.9:6: Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn.

Romeinen 9: 7-8: Abrahams zaad van belofte identificeren. (betreft Israël).

“Rom.9:7-8: 7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden. 8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der belofte worden voor het zaad gerekend.

Romeinen 9: 9: Het woord der belofte is een profetie over Izaak. (betreft Israël).

“Rom.9:9: Want dit is het woord der belofte: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben.

Romeinen 9:10-12: Het woord van de belofte is ook een profetie over Jacob (de profetie was niet gebaseerd op Jacob zijn werken). (betreft Israël).

“Rom.9:10-12: 10 En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader. 11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende; 12 Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.

Romeinen 9:13: Citaat uit Maleachi. 1:2-3 over Gods bewaring van Israël vanwege de belofte aan Jakob. (betreft Israël).

“Rom.9:13: Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

“Mal. 1:2-3: 2 Ik heb u liefgehad, zegt de Heere; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de Heere; nochtans heb Ik Jakob liefgehad. 3 En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn.

Romeinen 9:14: Is God onrechtvaardig omdat Israël niet geloofde? Nee. (Zie ook Rom. 3:3-6). (betreft Israël).

“Rom.9:14: Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.

“Rom.3:3-6: 3 Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen? 4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt. 5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens). 6 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen?

Romeinen 9:15: Paulus citeert wat God Mozes vertelde betreffende de wil van God. (betreft Israël).

“Rom.9:15: Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.

Romeinen 9:16: Paulus zijn uitleg van Exodus 33:19. God toont genade aan wie hij wil. (betreft Israël).

“Rom.9:16: Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.

Romeinen 9:17: Citaat uit Exodus 9:16 waar God de Farao gebruikt voor zijn aardse doel om Israël bekend te maken. (betreft Israël).

“Rom.9:17: Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.

Romeinen 9:18: Om zijn belofte aan Israël te vervullen, toonde God aan sommigen genade, en aan anderen een harde hand. (betreft Israël).

“Rom.9:18: Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

Romeinen 9:19: een herhaling van Rom. 3:5-7, het ter sprake brengen van Gods gezag om Israël te beoordelen. (betreft Israël).

“Rom.9:19: Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan?

“Rom.3:5-7: 5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) 6 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? 7 Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld?

Romeinen 9:20: Een citaat uit Jes. 29:16 over de rechtvaardigheid van God om zijn eigen schepping (Israël) te beoordelen. (betreft Israël).

“Rom.9:20: Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?

“Jes.29:16: Ulieder omkeren is, alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt; en het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: Hij verstaat het niet.

Romeinen 9:21: Een verwijzing naar Jeremia 18:1-12 over twee vaten van Israël: getrouw en ongehoorzaam. (betreft Israël).

“Rom.9:21: Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?

“Jeremia 18:1-12: 1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den Heere, zeggende: 2 Maak u op, en ga af in het huis des pottenbakkers, en aldaar zal Ik u Mijn woorden doen horen. 3 Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers; en ziet, hij maakte een werk op de schijven. 4 En het vat, dat hij maakte, werd verdorven, als leem, in de hand des pottenbakkers; toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. 5 Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: 6 Zal Ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis Israels? spreekt de Heere; ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gijlieden in Mijn hand, o huis Israels! 7 In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en afbreken, en verdoen; 8 Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik hetzelfde gedacht te doen. 9 Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk,

dat Ik het zal bouwen en planten; 10 Maar indien het doet, dat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn stem niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, met hetwelk Ik gezegd had hetzelfde te zullen weldoen. 11 Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de Heere: Ziet, Ik formeer een kwaad tegen ulieden, en denk tegen ulieden een gedachte; zo bekeert u nu, een iegelijk van zijn bozen weg, en maakt uw wegen en uw handelingen goed. 12 Doch zij zeggen: Het is buiten hoop; maar wij zullen naar onze gedachten wandelen, en wij zullen doen, een iegelijk het goeddunken van zijn boos hart.

Romeinen 9: 22-23: Paulus zijn uitleg over hoe God reageerde op de vaten van Israël. (betreft Israël).

“Rom.9:22-23: 22 En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid; 23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?

Romeinen 9:24: Joden en heidenen zouden beiden in Gods vat van genade kunnen zijn. Het eerst genoemde vers vermeldt het woord “heiden”, en het is in de context van wat God had voorbereid sinds de wereld begon. Dit is Gods doel met de aarde door Israël.

“Rom.9:24: Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

Romeinen 9:25: Citaat uit Hosea 2:23 over Gods genade jegens Israël. (betreft Israël).

“Rom.9:25: Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.

“Hosea 2:23: En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!

Romeinen 9:26: Citaat uit Hosea 1:9-11 over het herstel van het getrouwe Israël. (betreft Israël).

“Rom.9:26: En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

“Hosea 1:9-11: 9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn. 10 Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods. 11 En de kinderen van Juda, en de kinderen Israels zullen samenvergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreel zal groot zijn.

Romeinen 9:27: Citaat uit Jesaja 10:20-22 over het feit dat Israël slechts een overblijfsel is. (betreft Israël).

“Rom.9:27: En Jesaja roept over Israel: Al ware het getal der kinderen Israels gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

“Jesaja 10:20-22: 20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israel, en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze geslagen heeft; maar zij zullen steunen op den Heere, den Heilige Israels, oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israel! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.

Romeinen 9:28: Verwijzing naar Jesaja 10:23 en Jesaja 30:12-14 over God die de takken van Israël afhakte en verbrandde. (betreft Israël).

“Rom.9:28: Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.

“Jesaja 10:23: Want een verdelging, die vastelijk besloten is, zal de Heere HEERE der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands.

“Jesaja 30:12-14: 12 Daarom, zo zegt de Heilige Israels: Omdat gijlieden dit woord verwerpt, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid, en steunt daarop: 13 Daarom zal ulieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hogen muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik

komen zal. 14 Ja, Hij zal ze verbreken, gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt; in het brijzelen zal Hij niet verschonen; also dat van haar verbrijzeling niet een scherf zal gevonden worden, om vuur uit den haard te nemen, of om water te scheppen uit een gracht.

Romeinen 9:29: Profetie uit Jesaja 1:9 over God die een overblijfsel in Israël over laat. (betreft Israël).

“Rom.9:29: En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.

“Jesaja 1:9: Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden.

Romeinen 9:30-31: Wat is er gebeurd? Heidenen ontvingen gerechtigheid, maar Israël niet. Heidenen in de tijd dat Israël niet geloofde (denk aan Lucas 7: 9).

“Rom.9:30-31: 30 Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. 31 Maar Israel, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.

“Lukas 7:9: En Jezus, dit horende, verwonderde Zich over hem(de hoofdman); en Zich omkerende, zeide tot de schare, die Hem volgde: Ik zeg ulieden: Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israel niet gevonden.

Romeinen 9:32: Waarom? Omdat Israël geen geloof had toen de steen des aanstoots kwam. (betreft Israël).

“Rom.9:32: Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;

Romeinen 9:33: Citaat uit Jesaja 28:16 en Psalm 31:17. (betreft Israël).

Rom.9:33: Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

“Jesaja 28:16: Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.

“Psalm 31:17: HEERE! laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf.

HOOFDSTUK 10

Romeinen 10:1: Paulus zijn hart is voor de redding van Israël. (betreft Israël).

“Rom.10:1: Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israel doe, is tot hun zaligheid.

Romeinen 10:2: de onwetende ijver van Israël voor God. (betreft Israël).

“Rom.10:2: Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.

Romeinen 10:3: Israëls falen om zich te onderwerpen aan God's gerechtigheid. (betreft Israël).

“Rom.10:3: Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.

Romeinen 10:4: Geloof in Christus maakt een einde aan Deut. 6:25. (betreft Israël) (zie Johannes 20:31)

“Rom.10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.

“Deut.6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.

“Joh.20:31: Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Romeinen 10:5: Wat Mozes over de wet zei in Lev 18:5. (betreft Israël).

“Rom.10:5: Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

“Lev.18:5: Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE!

Romeinen 10:6: Citaat uit Deut. 30:11-12 over wat in het hart van Israëel was. (betreft Israëel).

“Rom.10:6: Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.

“Deut.30:11-12: 11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. 12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?

Romeinen 10:7: Citaat uit Deut. 30:13 over wat er in het hart van Israëel was. (betreft Israëel).

“Rom.10:7: Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.

“Deut.30:13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen?

Romeinen 10:8: Citaat uit Deut. 30:14 over het geloof in de mond en het hart van Israëel dat hun doen zou vergezellen. (betreft Israëel).

“Rom.10:8: Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

“Deut.30:14: Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.

Romeinen 10:9: Wat Israëel nodig had in hun hart en in hun mond om gered te worden door Jezus zijn bediening en met Petrus zijn bediening. (betreft Israëel).

“Rom.10:9: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Romeinen 10:10: Wat in het hart en de mond tot zaligheid leidt (Matth. 10:32) (betreft Israël).

“Rom.10:10: Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

“Matth.10:32: Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Romeinen 10:11: Paulus citeert profetische geschriften over de behoefte aan geloof. (betreft Israël).

“Rom.10:11: Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Romeinen 10:12: Citaat uit Psalm 145:9 en Psalm 145:18 over het koninkrijk van Israël, waar God genade zou tonen aan allen die Hem aanroepen. (betreft Israël).

“Rom.10:12: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

“Psalm 145:9: De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.

“Psalm 145:18: De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.

Romeinen 10:13: Citaat van Joël 2:32 over het koninkrijk van Israël, waar verlossing komt voor iedereen die hem aanroept. (betreft Israël).

“Rom.10:13: Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

“Joël 2:32: En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming

zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Romeinen 10:14: De behoefte van Israël om boodschappers te hebben zodat ze kunnen horen en geloven. (betreft Israël).

“Rom.10:14: Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?”

Romeinen 10:15: Een citaat uit Jesaja 52:7 over de boodschapper die naar Jeruzalem (de Messias) wordt gestuurd. (betreft Israël).

“Rom.10:15: En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!”

“Jesaja 52:7: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschap, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

Romeinen 10:16: Een citaat uit Jesaja 53:1 over de afwijzing, door Israël, van de gezonden boodschapper (de Messias). (betreft Israël).

“Rom.10:16: Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?”

“Jesaja 53:1: Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?”

Romeinen 10:17: Ze konden door de Schriften over het geloof horen. (betreft Israël).

“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Romeinen 10:18: Citaat uit Psalm 19:4 en Psalm 98:3 over het woord aan Israël dat door de wereld is gehoord. Zij hadden het gehoord. (betreft Israël).

Rom.10:18: Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.

“Psalm 19:4: Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.

“Psalm 98:3: Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.

Romeinen 10:19: Mozes vertelde hen in Deut. 32:18-21, dat als zij geen geloof hadden en de Rots verwierpen, God hen zou straffen. (betreft Israël).

“Rom.10:19: Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken.

“Deut.32:18-21: 18 Den Rotssteen, Die u gegeneerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in vergetenis gesteld den God, Die u gebaard heeft. 19 Als het de HEERE zag, zo versmaadde Hij hen, uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. 20 En Hij zeide: Ik zal Mijn aangezicht van hen verbergen; Ik zal zien, welk hunlieder einde zal wezen; want zij zijn een gans verkeerd geslacht, kinderen, in welke geen trouw is. 21 Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken.

Romeinen 10:20: Jesaja vertelde hen in Jesaja 65 dat een overblijfsel hem zou vinden in de plaats van hen die hem niet zochten. (betreft Israël).

“Rom.10:20: En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden.

“Jesaja. 65:1: Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.

Romeinen 10:21: Citaat uit Jesaja 65:2 over Gods lankmoedigheid jegens het ongehoorzame volk Israël. (betreft Israël).

“Rom.10:21: Maar tegen Israel zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

“Jesaja 65:2: Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten.

HOOFDSTUK 11

Romeinen 11:1: God heeft Israël niet voor altijd verstoten. Paulus is een Jood. (betreft Israël).

“Rom.11:1: Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israeliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.

Romeinen 11:2-4: De Schrift toont een overblijfsel van Israël in 1 Koningen 19: 14-18. (betreft Israël).

“Rom.11:2-4: 2 God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israel, zeggende: 3 Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. 4 Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben.

“1Kon.19:14-18: 14 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den Heere, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen. 15 En de Heere zeide tot hem: Ga, keer weder op uwe weg, naar de woestijn van Damaskus; en ga daar in, en zalf Hazael ten koning over Syrie. 16 Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israel; en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. 17 En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal; en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. 18 Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft.

Romeinen 11:5-6: Er is een overblijfsel in Israël dat geloofde in plaats van hun werken aan te bieden voor gerechtigheid. (betreft Israël).

“Rom.11:5-6: 5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade. 6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Romeinen 11:7: Het overblijfsel verkreeg gerechtigheid, maar de rest van Israël kreeg dat niet. (betreft Israël).

“Rom.11:7: Wat dan? Hetgeen Israel zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

Romeinen 11:8: Citaat uit Jesaja 29:10 en Jesaja 6:9 over de verblinding van het ontrouwe Israël. (betreft Israël).

“Rom.11:8: (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

“Jesaja 29:10: Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.

“Jesaja 6:9: Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.

Romeinen 11:9: Citaat uit Psalm 69:22 over het verstrikt raken van hen die in ongeloof Christus kruisigden. (betreft Israël).

“Rom.11:9: En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen.

“Psalm 69:22: Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding tot een valstrik.

Romeinen 11:10: Citaat uit Psalm 69:23 over de blindheid van Israël. (betreft Israël).

“Rom.11:10: Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.

“Psalm 69:23: Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien; en doe hun lenden gedurig waggelen.

Romeinen 11:11: Israëel struikelde niet om te worden vernietigd, maar zelfs door hun val kregen ze de gelegenheid om zich te bekeren. (betreft Israëel).

“Rom.11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Romeinen 11:12: Israëls herstel zal groter zijn dan hun val. (betreft Israëel).

“Rom.11:12: En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Romeinen 11:13: Paulus spreekt tot de Heidenen over Israëel. Heidenen die geloofden toen Israëel dat niet deed (denk aan Matt. 15:28).

“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

“Matth.15:28: Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Romeinen 11:14: Paulus wil sommigen van Israëel redden. (betreft Israëel).

“Rom.11:14: Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.

Romeinen 11:15: De profetieën over het verwerpen van Israëel zijn waar, dan zal hun herstel glorieuzer zijn. (betreft Israëel).

“Rom.11:15: Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?

Romeinen 11:16: Een verwijzing naar de wet van eerstelingen toegepast op de vervulling van Israëls beloften. (betreft Israëel).

“Rom.11:16: En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.

Romeinen 11:17: Ongelovig Israël is afgebroken. Het getrouwe overblijfsel ingeënt. Het overblijfsel van Israël (bestaande uit Jood en heiden, beschouw Handelingen 10).

“Rom.11:17: En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,

Romeinen 11:18: Verhef u niet boven Israël alsof u iets hebt verdiend wat zij niet hadden verdiend. (betreft Israël).

“Rom.11:18: Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.

Romeinen 11:19-20: Ongelovig Israël struikelde over het geloof in Christus, het overblijfsel struikelde niet, maar vrees. Overblijfsel van Israël.

“Rom.11:19-20: 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.

Romeinen 11:21: God heeft het ontrouwe Israël afgesneden, hij zal ook het ontrouwe overblijfsel afsnijden. Overblijfsel van Israël

“Rom.11:21: Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

Romeinen 11:22: Als het overblijfsel niet volhard, zullen zij ook worden afgesneden (denk aan Markus 13:13 en Heb. 10:38). Overblijfsel van Israël

“Rom.11:22: Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

“Markus 13:13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

“Hebr.10:38: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.

Romeinen 11:23-24: Israël kan terugkeren als zij geloven. (betreft Israël)

“Rom.11:23-24: 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. 24 Want indien gij afgehouden zijt uit den olijfbroom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfbroom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfbroom geent worden?”

Romeinen 11:25: Israël is blind tot de volheid van de Heidenen ingaat. (betreft Israël).

“Rom.11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelfen), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Romeinen 11:26: Citaat uit Jesaja 59:20 over Israëls zaligheid vanuit Sion (betreft Israël).

“Rom.11:26: En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

“Jesaja 59:20: En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.

Romeinen 11:27: Citaat uit Jeremia 31:34 over het nieuwe testament van Israël dat wordt vervuld in het koninkrijk. (betreft Israël).

“Rom.11:27: En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

“Jeremia 31:34: En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE;

Romeinen 11:28: Het zijn vijanden omdat ze geen geloof hebben, maar God heeft een belofte die gereserveerd is voor Israël. (betreft Israël).

“Rom.11:28: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

Romeinen 11:29: God houdt zich aan zijn beloften. (betreft Israël).

“Rom.11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.

Romeinen 11:30-31: De Heidenen ontvingen genade door het ongeloof van Israël. Israël kan genade ontvangen door diegenen die nu geloven. (betreft Israël).

“Rom.11:30-31: 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen.

Romeinen 11:32: Israël is nu in ongeloof, zodat we hen kunnen dienen, niet om hen te negeren. (betreft Israël).

“Rom.11:32: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Romeinen 11:33-36: Zelfs in hun falen toont God genade. God is wijs en verdient alle glorie. (betreft Israël).

“Rom.11:33-36: 33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergouden worden? 36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

In Romeinen 9-11 spreekt Paulus, tot het overblijfsel van Israël, over Gods trouw om zijn beloften aan hen te houden. Dit was nodig omdat de Heidenen, die geloofden tijdens de bedieningen van Jezus en Petrus, zich beroemden over het vervangen van Israël, omdat Israël faalde in ongeloof.

Paulus moest eerst uitleggen waarom dit zo was (Romeinen 9), waar Israël faalde (Romeinen 10), en ten slotte, waarom die Heidenen niet tegen Israël konden roemen (Romeinen 11), omdat God trouw zal zijn om hun beloften aan hen te houden.

Wanneer Paulus in Romeinen 9-11 over Israël begint te praten, komt de kerk der verborgenheid, het lichaam van Christus, niet meer terug in de context tot Romeinen 12:3-5.

“Rom.12:3-5: 3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. 4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; 5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

We moeten zelfs de brieven van Paulus recht snijden.