

## De apostolische geloofsbelijdenis

Door: Justin Johnson ([www.graceambassadors.com](http://www.graceambassadors.com))

Hetgeen ontbreekt in de Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde  
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer  
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria  
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven  
Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden  
Die opgevaren is tegen hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader  
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden  
Ik geloof in de Heilige Geest  
Ik geloof in de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen  
De vergeving van zonden  
Ik geloof in de opstanding van het lichaam  
En het eeuwig leven  
Amen

### Welk Evangelie

De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt algemeen aanvaard als het de oudste credo in de kerk en de eenvoudigste vorm van wat de vroege apostelen leerden, maar kan iemand gered worden door het te lezen?

Het antwoord hangt af van wat het evangelie is.

**Als** het evangelie dat redt wordt gevonden in Mattheüs - Johannes en gepredikt werd door de twaalf apostelen in hun bediening in Jeruzalem, dan is de Apostolische Geloofsbelijdenis juist.

De Twaalf apostelen in Lukas 18:34 begrepen het kruis van Christus niet en zij predikten niet de heerlijkheid en het volbrachte werk van het kruis op Pinksteren (Handelingen 2:23), en dat doet ook de Apostolische Geloofsbelijdenis niet.

### Welke Apostelen

De Geloofsbelijdenis omvat niet het belangrijke feit dat Christus gestorven is voor onze zonden, noch enig verzoenend verband tussen de dood van Christus en de genade die het schenkt aan allen die geloven.

Dit heeft ertoe geleid dat sommigen denken dat leringen zoals plaatsvervangende verzoening, rechtvaardiging zonder werken, en vrije genade later in de geschiedenis werden ontwikkeld omdat ze afwezig zijn in deze veronderstelde vroege credo van de kerk.

Het probleem van de geloofsbelijdenis van de Apostelen is opgelost wanneer u de noodzaak begrijpt om recht te snijden tussen de twaalf apostelen en hun “verbondsbediening” van Christus en de apostel Paulus zijn “genadebediening” van Christus.

Het evangelie der genade Gods was verborgen totdat Christus het heeft geopenbaard aan en door de apostel Paulus die speciaal werd belast met het bekend maken van het geheim van het evangelie (Efeziërs 6:19; 1 Kor. 9:17).

Omdat een groot deel van de informatie van de Apostolische Geloofsbelijdenis overeenkomt met het apostolische gebed en leer in Handelingen 4:24-30, zou het beter genoemd kunnen worden de geloofsbelijdenis van de Twaalf Apostelen omdat het de informatie, vermeld in de apostel Paulus zijn evangelie der verborgenheid, uitsluit.

### De ontbrekende belijdenis van het evangelie

Zoals historici hebben verondersteld, door het lezen van de Handelingen 4 en gebaseerd op de Apostolische Geloofsbelijdenis, waren er leringen over redding (behoudenis) die later werden geopenbaard. Ze zitten fout met de veronderstelling dat ze eeuwen later door de kerk werden ontwikkeld.

In plaats daarvan werden ze geopenbaard in de Bijbel door Christus zelf. De Bijbel noemt dit de bedeling der genade Gods (Ef.3:2), of de openbaring van de verborgenheid en het werd aan de apostel Paulus geopenbaard.

Christus openbaarde aan Paulus het evangelie van verlossing voor vandaag de dag. Terwijl wij nog zondaars waren stierf Christus voor onze zonden en stond op uit de dood om te verkondigen vergeving, toegerekende gerechtigheid en het eeuwige leven door het geloof in zijn volbrachte werk van genade: zijn dood, bloed, begrafenis en opstanding (Rom. 3:23-26; Rom. 4:24-25; 1 Kor. 15:1-4).

Niets van dit alles is in Handelingen 4, en niets van dit alles is in de geloofsbelijdenis van de Twaalf Apostelen.

Alles in de Apostolische Geloofsbelijdenis is waar, maar wat ontbreekt maakt het verschil met betrekking tot het evangelie. Het evangelie der genade Gods, waardoor de mensen vandaag de dag worden gered, is afwezig.

### De plaats voor geloofsbelijdenissen

Niemand kan vandaag de dag gered worden door het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zij hebben behoefte aan meer informatie die te vinden is in de brieven van Paulus. **Te beginnen met de brief aan de Romeinen.**

Als u wilt weten wie Christus **was** dan moet u de apostolische geloofsbelijdenis lezen. Als u wilt weten wat Christus **deed** om u te redden dan moet u Paulus zijn brieven lezen.

Historische geloofsbelijdenissen mogen gelijk hebben over wat ze zeggen, maar ze zijn niet uitputtend, noch hebben ze meer gezag dan de Bijbel "recht gesneden". We moeten vertrouwd zijn met de historische geloofsbelijdenissen en de context van waaruit ze zijn geschreven, maar als de historische geloofsbelijdenissen gezag wordt gegeven over de Bijbel, recht gesneden, dan voert de kerk Israëls koninkrijkbediening uit en verwaarloost de openbaring van de verborgenheid van Christus en onderdrukt het het evangelie der genade Gods.

Dat verklaart eigenlijk veel van de geschiedenis.