

DOPEN

www.trustingthelord.com

Paulus verwijst naar een ZEVENVOUDIGE eenheid, in het lichaam van Christus, in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk vier:

“Ef.4:3: U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

Met andere woorden, er is een EENHEID.....de Geest heeft een BAND gemaakt....den band des vredes. En ons wordt gezegd om die band te BEWAREN, niet om die band te maken want die is alreeds gemaakt.

In deze passage wordt ons niet verteld “laten we proberen om allen op één lijn te krijgen” met het idee om compromissen te sluiten opdat religie in eenheid tot elkaar komt. Als u dat doet dan is alles wat u heeft een EENHEID DIE BESTAAT DOOR HET SLUITEN VAN COMPROMISSEN.

Het sluiten van compromissen brengt nimmer eenheid. Alles wat het doet is een eenheid vormen die tot stand is gekomen door het sluiten van compromissen. Een religieuze eenheid waar de leer wordt veronachtzaamt. Als religieuze mensen samenkomen in eenheid dan moeten ze, om dat te kunnen doen, compromissen sluiten aangaande de leer. De gelovigen wordt dus verteld om de EENHEID TE BEWAREN van de Geest, niet trachten zelf een soort eenheid te vormen.

Maar hij gaat verder door te zeggen:

“Ef.4:4: Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

Het ene lichaam is DE gemeente, HET lichaam van Christus, een lichaam van gelovigen gevormd in deze eeuw, bestaande uit ALLE gelovigen die Jezus Christus vertrouwen als hun Redder, die geloven dat Hij is gestorven voor onze zonden, is begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden.

De ENE Geest is de HEILIGE Geest, en Paulus vertelde de Efeziërs dat ze, nadat ze hadden geloofd, VERZEGELD werden met de Heilige Geest der belofte, tot de dag van verlossing.

Het geroepen zijn tot ÉÉN hoop IS de dag der verlossing. Het is het eeuwige leven. Het is de verlossing van ons lichaam, het opgenomen worden om met de Heer te zijn in een verheerlijkt lichaam gelijk aan het verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus Christus.

En dan komen we tot vers vijf:

“Ef.4:5: Eén Heere, één geloof, één doop,

De ENE Heer is de Heere Jezus Christus, Het ENE geloof is het geloof van Christus.....maar dan de laatste: ÉÉN doop. En DAT is het waar de meesten in de religie door gefrustreerd raken.

Paulus zegt dat er ÉÉN Heere is, ÉÉN geloof en ÉÉN doop. Welke “ÉÉN doop” is dat? Er zijn er verscheidene, in totaal wordt in het zogenoemde Nieuwe Testament verwezen naar ZEVEN dopen. Laten we dus wat tijd nemen om naar elke doop te kijken.

De eerste doop die u tegenkomt is de doop van Johannes. En er wordt naar verwezen als “de doop der bekering”. Zie:

“Mark.1:1: Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God.

“Mark.1:2: Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.

“Mark.1:3: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht.

“Mark.1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

Zie ook in Lukas:

“Lukas 3:3: En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

De doop van Johannes was dus “den doop der bekering tot vergeving der zonden” Als we nu naar het boek Handelingen gaan dan zien we dat Petrus in wezen hetzelfde predikt:

“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Er is hier, in hetgeen Petrus zegt, nieuwe informatie. Hij predikt exact hetzelfde als dat Johannes predikte, echter voegt hij dan toe: “en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”.

Maar de doop der bekering was een WATER-doop. Zie:

“Mark.1:5: En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden.

We zien hier dus dat de doop van Johannes een WATER-doop was en dat het voor GEHEEL ISRAËL was. In Handelingen twee predikt Petrus die doop. De enige hier aanwezige mensen zijn Israëlieten. In Handelingen acht daalt Filippus af naar Samaria en predikt tot de Samaritanen. De Samaritanen zijn Israëlieten....en ze laten zich dopen:

“Hand.8:12: Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk Gods, en van den Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.

Dus alles wat we tot dusver hebben gezien is WATER-doop. En nu komen we tot de TWEEDE doop die we in de bijbel vinden, en het is eveneens een waterdoop. Maar de reden,

dat het een op zichzelf staande doop is, is omdat het een EENMALIGE DOOP is en NIEMAND kan die volgen of praktiseren want deze doop was voor ÉÉN PERSOON...en dat was Jezus Christus.

In het evangelie van Johannes zonden de Farizeeërs Priesters en Levieten naar Johannes. Zie:

“Joh.1:24: En de afgezonden waren uit de Farizeen;

“Joh.1:25: En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elias, noch de profeet?

“Joh.1:26: Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;

Let nu op:

“Joh.1:29: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

Johannes de Doper wijst dus naar Christus als het LAM VAN GOD. Waar wordt nu een lam mee verbonden? Het LAM is verbonden met DES HEEREN PACHA. Zie in:

“Ex.12:1: De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende:

“Ex.12:2: Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.

“Ex.12:3: Spreekt tot de ganse vergadering van Israel, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.

De Israëlieten moesten dus een LAM nemen en dan, op de veertiende dag van de maand:

“Ex.12:6: En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israel zal het slachten tussen twee avonden.

Ze moesten HET DODEN in de avond van de veertiende van de eerste maand. Het PAASLAM is een type van Jezus Christus. En gedurende 1500 jaar had Israël het Pascha. Merk nu op dat het Pascha wordt genoemd wordt DES HEEREN PASCHA:

*“Ex.12:11: Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is **des HEEREN pascha**.*

En in Johannes één wijst Johannes de Doper op Jezus Christus als het LAM VAN GOD:

“Joh.1:29: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

“Joh.1:30: Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

“Joh.1:31: En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israel zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, depende met het water.

Het LAM VAN GOD werd dus GEOPENBAARD aan Israël, en Johannes zei: *“DAAROM ben ik gekomen, depende met het water”*. De doop van Jezus Christus was dus voor het OPENBAAR WORDEN AAN ISRAËL.

De mensen zeggen nu: *“Ik geloof in het volgen van de Heer in de waterdooop”*. Maar dat kunt u helemaal niet. U bent niet het Lam van God en u heeft niets te openbaren aan Israël. HIJ DEED DAT. De bijbel zegt: *“Hij is gekomen tot het Zijne”* in Joh.1:11. Hij kwam tot Israël. Zijn bediening op aarde was enkel en alleen gericht tot Israël. (zie Rom.15:8). De waterdooop van de Heer was dus ENIG IN ZIJN SOORT die niemand kan volgen.

“Joh.1:32: En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

Dit gebeurde zeker niet op iemand, die u kent, toen ze met water werden gedoopt.

“Joh.1:33: En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

“Joh.1:34: En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Hier zien we dus een verwijzing naar de DERDE doop in het Nieuwe Testament. De doop MET de Heilige Geest. Van wie wordt er gezegd dat hij zal dopen MET de Heilige Geest? Het is DEGENE waarop Johannes de GEEST zag nederdalen. Met andere woorden, Jezus Christus zal “iemand” dopen MET de Heilige Geest. We gaan nu naar het boek Handelingen. De context is NA de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus en ze zijn op de Olijfberg:

“Hand.1:4: En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.

“Hand.1:5: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

We zien hier dus twee dopen, de ene is MET water en de andere MET de Heilige Geest. Johannes is degene die doopte MET water, en Jezus Christus is degene die op de Pinksterdag de 12 Apostelen doopte MET de Heilige Geest. Let op wat Petrus zegt:

“Hand.2:32: Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.

“Hand.2:33: Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.

Jezus Christus heeft dus EXACT gedaan wat hij had gezegd dat hij zou doen. Hij heeft de Heilige Geest UITGESTORT en doopte 12 mannen, 12 Apostelen. Hij stortte die doop uit. Merk op dat nergens in de bijbel gezegd wordt dat dit “de doop VAN de Heilige Geest” is.

Zo'n uitdrukking is in de bijbel niet te vinden. Dit was de doop MET de Heilige Geest en de dooper was Jezus Christus zelf.

In Mattheüs drie vinden we niet één, geen twee, maar DRIE dopen in één vers. Eén is met water en de andere twee zijn iets anders. Luister naar de woorden van Johannes de Doper:

“Matth.3:10: En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

“Matth.3:11: Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

We zien dus de waterdoop van Johannes, en we zien de doop DOOR Jezus Christus MET de Heilige Geest. BEIDE dopen zien we in de prediking van Petrus in Handelingen twee:

“Hand.2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Er is daar dus WATER en de HEILIGE GEEST. Maar er is daar geen VUUR. Op de Pinksterdag doopte Jezus Christus deze 12 mannen MET de Heilige Geest, precies zoals hij had gezegd dat hij zou doen...maar er is geen doop met vuur...het maakte er geen deel van uit. Zie:

“Matth.3:12: Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

Ziet u wat de doop met vuur is? Het is een ONUITBLUSBAAR vuur. Het is het VUUR waarover Paulus schrijft:

“2Thess.1:7: En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;

“2Thess.1:8: Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

“2Thess.1:9: Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,

Iedereen met een juiste instelling zal dat vuur niet willen. Maar in de passage in Mattheüs 3:11 worden DRIE dopen genoemd en slechts ÉÉN daarvan is met WATER.

Het punt hier is het woord DOOP. Mensen blijken altijd het woord “dopen” te willen verbinden met WATER. Er zijn mensen die, iedere keer als ze het woord dopen zien staan in de bijbel, automatisch water in de passage invoegen, maar dat is niet het geval.

Hier is een andere doop, het is een DROGE doop:

“1Kor.10:1: En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgedaan zijn;

“1Kor.10:2: En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;

Paulus zegt dus dat ze ALLEN werden gedoopt in Mozes. Werden ze nat? Nee....de Israëlieten wandelden door de Rode Zee over droog land, zie:

“Exodes 14:21: Toen Mozes zijn hand uitstreckte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekleefd.

“Exodes 14:29: Maar de kinderen Israels gingen op het droge, in het midden der zee; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter hand en aan hun linkerhand.

Het is dus niet verstandig om iedere keer te trachten water in te voegen als u het woord DOPEN tegen komt. Feitelijk is dopen een woord dat de bijbelvertalers nimmer hebben vertaald.

In feite hebben ze het overgebracht in andere lettertekens. Met andere woorden, ze namen het Griekse woord en gaven het een andere schrijfwijze en uitspraak en zeggen wij “DOPEN”.

Maar het woord heeft nimmer WATER betekent. De ware betekenis van het woord is IDENTIFICATIE. In de passage die we zojuist hebben gelezen wandelden de Israëlieten over droog land door de Rode Zee, maar ze werden allen GEDOOPT... dat is te zeggen...ze werden allen GEÏDENTIFICEERT met Mozes, in de wolk en in de zee.

Opmerking van de vertaler: Identificatie betekent, onder andere, volgens het woordenboek:

--Vereenzelviging.

--Het zich vereenzelvigen met een vreemde persoonlijkheid

Laat ons nu kijken naar een ANDERE doop....en u kunt duidelijk zien dat er GEEN WATER bij is betrokken:

“Lukas 12:49: Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is?

“Lukas 12:50; Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij!

De Heer zegt dit lang nadat hij door Johannes is gedoopt in de rivier de Jordaan. Hij was alreeds gedoopt met water, maar hij zegt: *“Ik moet met een doop gedoopt worden”*. Wat voor doop was dat? Het was de doop in de DOOD.

“Mark.10:35: En tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester! wij wilden wel, dat Gij ons deedt, zo wat wij begeren zullen.

“Mark.10:36: En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doe?

“Mark.10:37: En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten, de een aan Uw rechter-, en de ander aan Uw linker hand in Uw heerlijkheid.

“Mark.10:38; Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word?”

Hij spreekt over zijn DOOD, en hij noemt het een DOOP. Daar was niet één druppel water aan het kruis. Deze doop was dus NIET met water, het was een doop in de dood. Maar dopen is een identificatie....en DAT is zeer belangrijk voorzover het u en mij betreft. Hierover zullen we straks verder spreken.

Tot zover hebben we naar ZES dopen gekeken die we vinden in het zogenoemde Nieuwe Testament. Daar is de doop van Johannes, een waterdoop. Daar is de doop van Jezus Christus DOOR Johannes, dat was een waterdoop, enig in zijn soort. Het was om de Messias aan Israël te openbaren.

Daarna zagen we de Israëlieten... gedoopt in Mozes. Dat was een DROGE doop. De Israëlieten werden niet nat...het waren de Egyptenaren die nat werden en verdronken in de Rode Zee.

Op de Pinksterdag, in Handelingen twee zagen 12 Joodse mannen, de 12 Apostelen, die gedoopt werden MET de Heilige Geest. Dat was een doop die werd uitgevoerd door de Heere Jezus Christus.

En we hebben gelezen van een toekomstige doop met VUUR. Het is het vuur van vergelding. Het is VLAMMEND VUUR en het is toekomstig, het is gereserveerd voor hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus NIET gehoorzamen. Tot nog toe is er nog niemand met dat VUUR GEDOOPT.

Toen zagen we de doop in de DOOD, de dood van Jezus Christus aan het kruis. De discipelen in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes wisten niet en begrepen niet dat Christus ging sterven. Ze geloofden het niet, en Petrus vermaande zelfs de Heer en zei: *“Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden” (Matth.16:21-23).*

Opmerking: Zie eveneens Lukas 18:31-34 en Joh.20:9.

Maar Christus stierf aan het kruis, ZE WISTEN NIET WAAROM, hij werd begraven en drie dagen en drie nachten later stond hij op uit de doden. De 12 Apostelen gingen voort met de bediening die de Heer hen had gegeven, maar in Handelingen negen verschijnt de Heer aan Saulus van Tarsen, en ZOND HEM om de Apostel der Heidenen te worden....en het was Paulus die schreef:

“Rom.6:3: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?”

En DAT is de doop die telt. Dat is de WARE doop. En dat is de “ÉÉN doop” van de brief aan de Efeziërs:

“Ef.4:5: Eén Heere, één geloof, één doop,

Ofschoon er dus vele dopen zijn in de bijbel...vandaag de dag is er slechts ÉÉN. En als u DIE doop niet heeft..... dan is het enige waar u naar uit kunt zien het VLAMMENDE VUUR, en een eeuwig verderf.

De ene doop van Efeze vier is GEEN water, het is GEEN vuur en het is NIET de doop MET de Heilige Geest van Handelingen twee. Het is de DOOP IN CHRISTUS.

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

Water zal u NIET dopen IN CHRISTUS. Water kan uw goedkeuring van de religie verkrijgen zodat u wordt geaccepteerd in de één of andere religieuze organisatie maar WATER zal u niet dopen IN CHRISTUS. Alleen de Heilige Geest kan dat doen:

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

De Heilige Geest DOOPT u dus in de dood van Christus. Zie opnieuw naar de volgende tekst:

“Rom.6:3:Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

U bent met Christus GEÏDENTIFICEERD (vereenzelvigd) in zijn DOOP in ZIJN DOOD. God ziet zijn dood als UW dood. Vandaar dat Paulus zegt:

“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Op het MOMENT dat u het evangelie hoort, het gelooft en uw VERTROUWEN stelt in Jezus Christus, en gelooft dat hij voor uw zonden is gestorven en opgewekt is voor uw rechtvaardigmaking.... op dat MOMENT wordt u door de Heilige Geest gedoopt en VERZEGELD tot de dag der verlossing.

“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;

“Ef.1:14: Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

Als u dus uw vertrouwen stelt in Jezus Christus als uw Heer en Verlosser dan bent u geïdentificeerd (vereenzelvigd) in Christus. GEÏDENTIFICEERT (vereenzelvigd) in zijn dood, begraving en opstanding. God ziet u als zijnde gekruisigd met Christus, begraven met Christus, opgestaan met Christus, opgevaren met Christus en nu GEZETEN met Christus ver boven alle hemelen aan de rechterhand van God de Vader. Zie:

“Ef.2:5: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

“Ef.2:6: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Nu....de ene doop is NIET, zoals men zegt, de “doop VAN de Heilige Geest”, met als bewijs het spreken in tongen. Er is in de bijbel geen uitdrukking als “de doop VAN de Heilige Geest”.

In Handelingen twee was Jezus Christus de doper, en HIJ doopte daar 12 mannen MET de Heilige Geest. Niet VAN maar MET. Johannes doopte MET water en de Heere Jezus Christus doopte MET de Heilige Geest.

Dat gebeurt vandaag de dag NIET. Vandaag de dag doopt Jezus Christus NIEMAND. De DOPER is vandaag de dag de HEILIGE GEEST....niet Jezus Christus.

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

De Heilige Geest DOOPT dus en de Heilige Geest VERZEGELD. Er is vandaag de dag slechts ÉÉN doop en die wordt GEDAAN DOOR de Heilige Geest.

Er is vandaag de dag één Heer, Jezus Christus, er is één geloof, het geloof VAN Christus, en er is één doop, de doop DOOR de Geest in het LICHAAM van Christus. Alle gelovigen hebben dit REEDS, uit geloof. Het is reeds een gedane zaak en er is niets anders te zoeken of voor te bidden of trachten te doen.

De waterdoop mag dan mensen behagen maar het behaagt vandaag de dag God niet. De zogenaamde “zalvingen” en een tweede of derde doop behaagt vandaag de dag mensen maar ze behagen God niet.

“Ef.4:5: Eén Heere, één geloof, één doop,

Er is één Heere, één geloof en ÉÉN doop.