

Spreekwoord/uitdrukking	Betekenis
Aan iemands lippen hangen.	Vol aandacht naar iemand luisteren.
Achter de wolken schijnt de zon.	In iets negatiefs valt ook weer iets positiefs te vinden.
Alle wegen leiden naar Rome.	Er zijn vele oplossingen om je doel te bereiken.
Appels met peren vergelijken.	Dingen vergelijken die totaal niets met elkaar te maken hebben.
Blaffende honden bijten niet.	Van dreigementen moet je je niets aantrekken.
Dat is ver van mijn bed.	Het is niet belangrijk genoeg om van wakker te liggen.
Dat staat als een paal boven water.	Dat is heel zeker.
De aanhouder wint.	Door vol te houden, bereik je je doel.
De draad kwijt zijn.	Niet weten hoe je je verhaal verder moet vertellen.
De klant is koning.	De klant moet op zijn wenken worden bediend.
Door de zure appel heen bijten.	Volhouden tot het onplezierige voorbij is.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.	Een ongeluk kan iemand heel onverwacht treffen.
Een slag om de arm houden.	Niet direct een toezegging doen.
Een speld in een hooiberg zoeken.	Iets zoeken wat bijna onmogelijk te vinden is.
Er geen speld tussen kunnen krijgen.	Er niets tegenin kunnen brengen.
Er is altijd baas boven baas.	Er is altijd wel iemand die het beter dan een ander doet.
Er is geen vuiltje aan de lucht.	Er is niets aan de hand.
Het achterste van je tong laten zien.	Alles volledig vertellen, niets verzwijgen.
Het hoofd boven water houden.	Je redt het, maar wel met moeite.
Het water loopt hem in de mond.	Hij heeft er trek in.
Hij ziet ze vliegen.	Hij is gek.
Iemand de les lezen.	Iemand een standje geven.
Iemand met de neus op de feiten drukken.	Iemand met onaangename feiten confronteren.
Iemand op de kast jagen.	Iemand boos maken.
Iets in de groep gooien.	Iets met anderen overleggen.
Iets met een korreltje zout nemen.	Iets niet serieus nemen.
Iets onder de knie krijgen.	Leren iets goed te beheersen.
Iets zwart op wit hebben.	Het is opgeschreven.
Kleine potjes hebben grote oren.	Je moet opletten met wat je zegt als er kinderen bij zijn.



Leven in de brouwerij brengen.	Wat drukte en plezier in de gewone rust brengen.
Met de hakken over de sloot.	Op het nippertje, nog maar net.
Met de rug tegen de muur staan.	Geen kant meer op kunnen.
Met een schone lei beginnen.	Opnieuw beginnen, oude fouten vergeten.
Met je hoofd in de wolken lopen.	Heel gelukkig zijn.
Met je neus in de boter vallen.	Onverwacht geluk hebben.
Met zijn mond vol tanden staan.	Niet weten wat te zeggen.
Praatjes vullen geen gaatjes.	Met alleen maar praten wordt het werk niet gedaan.
Schitteren door afwezigheid.	Het valt op dat iemand er niet is.
Uit de lucht komen vallen.	Plotseling verschijnen, onaangekondigd.
Uit het oog, uit het hart.	Als je iemand niet meer ziet, denk je ook niet meer aan hem of haar.
Van een koude kermis thuiskomen.	Teleurgesteld, zonder resultaat terugkomen.
Van een mug een olifant maken.	Van iets onbelangrijks een groot probleem maken.
Van het kastje naar de muur gestuurd worden.	Van de één naar de ander gestuurd worden zonder dat je geholpen wordt.
Vele handen maken licht werk.	Als je samenwerkt, ben je snel klaar.
Voet bij stuk houden.	Zijn standpunt handhaven.
Voor een appel en een ei.	Bijna voor niets, heel goedkoop.
Voor iemand door het vuur gaan.	Heel veel voor iemand over hebben.
Water bij de wijn doen.	Een beetje toegeven.
Wie a zegt moet ook b zeggen.	Als je ergens aan begint, moet je het ook afmaken.

