

## Twee mannen vermoord bij de Stenen Man bij Harlingen ?

in: Balthasar Bekker, *Betoverde Wereld* (1691)

### HARLINGEN - Klaas Klaaszn uit Franeker denkt dat hij, door de duivel bezeten, twee mannen bij de Stenen Man op de Westerzeedijk bij Harlingen heeft vermoord.

In *Betoverde Wereld* beschrijft Balthasar Bekker in Boek 4, hoofdstuk 9, pagina 68, paragraaf 9 en paragraaf 11 de casus van Klaas Klaaszn uit Franeker. Balthasar Bekker en Klaas Klaaszn wandelen op een zomerdag via de Noorderpoort van Franeker via Wijnaldum langs de dijk tot aan Harlingen en dan langs de trekweg weer naar de westkant van Franeker weer naar huis terug. Klaas vertelt aan Balthasar Bekker hoe de duivel hem in de buurt van de Stenen Man op de zeedijk bij Harlingen had gevoerd, en hoe hij (de duivel) hem (Klaas) op de weg twee mannen had laten doorsteken met een degen die de duivel hem daartoe in handen had gegeven. Balthasar Bekker zei dat het een wonder was hoe zoiets gebeurd kon zijn, omdat er niets bekend was van een moord of enige dode daar gevonden was. Maar Klaas verzekerde desalniettemin dat hij het echt gedaan had.



Balthasar Bekker, *Betoverde Wereld* (1691), Boek 4, hoofdstuk 9, pagina 68, paragraaf 9:

[...] Ik [Balthasar Bekker] leidde hem [Klaas Klaaszn] de noorder poort uit by somerdagh en ganschelik het dorp Wynaldum door tot aan de Zee: en voorts den dijk langs tot aan Harlingen en so den trekwegh om na Franeker het westeinde in en t'huis. Doe heb ik 't meeste met hem uitgeright en sal derhalven hier verhalen wat ik niet alleenlik doe maar ook tot andere tijden voor en na met hem gesproken hebbe. Daar by daarna dan vergeleken 't gene t'huijs is voorgevallen; so sal d'histoire daar mede dan ten einde zijn.

[...] paragraaf 11. [...] Eens had hij [de duivel] hem na den zeedijk een weinig voorby Harlingen ontrent den steenen man, (so noemtmen dien gedenkpijlar die ter gedachtenis van Kasper Robles daar staat opgerecht) gevoerd; en op den wegh twee mannen doen doorsteken met enen degen dien hy hem daar toe in handen gaf. Ik seide dat het wonder was hoe sulks geschied kon zijn, nadien dat van geen moord in lange was gehoord noch enig dode of verslagene ontrent of rond om heen gevonde was: doch hy versekerde des niet te min dat hy het waarlik had gedaan.

(Balthasar Bekker, *Betoverde Wereld*, 1691 (ex Universiteitsbibliotheek Gent:

[http://books.google.nl/books?id=AV9DAAAACAAJ&printsec=frontcover&dq="Balthasar+Bekker"&hl=nl&ei=rAKqTavYHYzqObKd1fAJ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false](http://books.google.nl/books?id=AV9DAAAACAAJ&printsec=frontcover&dq=))

*Laatste wijziging: 18-10-2012*