

22 januari 1660 Wiete Ringers geboren in Harlingen

Door Jeanine Otten

Wiete (op zijn Latijn: Vitus) Ringers werd op 22 januari 1660 geboren in Harlingen als zoon van de Harlinger gerechtsbode Hendrik Pieters Ringers en Stintje Enema, en op 29 januari 1660 gedoopt in de Grote Kerk. Hij overleed op 23 februari 1725 te Ried.

Zijn vader Hendrik Pieters Ringers kocht in januari 1660 4/5de van een huis met een plaats en een tuintje aan de zuidzijde van de Schritsen. Het is goed mogelijk dat Vitus Ringers in dit huis opgroeide. In Harlingen bezocht hij de school van rector Aelbrichs. Op vijftienjarige leeftijd vertrok hij met een goed getuigschrift naar de Franeker Universiteit. Hier studeerde hij vanaf 1 maart 1675 filosofie en theologie. Om zijn studie mede te bekostigen gaf hij les aan de kinderen van grietman Sicco van Goslinga van Franekeradeel. Hiervoor liep hij enkele malen per week naar Goslinga State in Dongjum. In 1682, pas 22 jaar oud, sloot hij zijn theologiestudie af en werd daarna tot dominee in Britsum benoemd. Uit het trouwboek van Franeker blijkt dat Vitus Ringers op 6 augustus van datzelfde jaar getrouwd is met Catharina Johanna Bart Meijer.

Na twee jaar in Britsum gestaan te hebben werd Vitus Ringers in 1684 beroepen te Ried, waar hij tot zijn overlijden predikant zou zijn. Hij vond het gebruik van het Fries in de kerk belangrijk. Hij schreef een liedboekje *Stichtelijk Zang-Prieel, of 't Hooglied Salomons en andere heilige Gezangen*, uitgegeven in Franeker in 1680 in octavo-formaat. Hierin pleitte hij onder andere voor het Fries als kerkelijke taal en nam hij van drie Nederlandse psalmen ook de Friese vertaling op.



Ned. Herv. kerk te Ried in 1925 (www.oudried.nl)

Verder had Ringers zitting in verscheidene commissies en ging hij in 1690 als correspondent van de Friese kerk naar de synode in Zuid-Holland. Voor de rest is er niet veel bekend over de veertig jaar dat hij in Ried heeft gestaan, hooguit dat hij de armen wel eens hielp en de verdreven Hongaarse dominees steunde.

In januari 1693 verkocht Vitus Ringers een huis met een hof erachter aan de zuidzijde van de Schritsen in Harlingen. Kopers waren meester ledenzetter Jurjen Harmens en zijn vrouw Trijntje Foppe Stapert, ouders van schilder en kapitein ter Admiraliteit Fokke Stapert (1683-1736) van wie er in het Hannemahuis zo'n prachtig geschilderde doktersvisite hangt!

In 1703 overleed Trijntje Johanna Bart Meijer, ze werd begraven in de Martinikerk te Franeker. Vitus Ringers hertrouwde met Grietje Reneman, dochter van Daniël Reneman, te Harlingen. Na zijn overlijden in 1725 legateerde zijn tweede vrouw op 3 juni 1728 aan de diaconie te Ried 200 gulden om daarvoor een zilveren Avondsmaalschotel te kopen.



In Ried werd in 1968 een straat naar Vitus Ringers genoemd.

Literatuur: Klaes Dykstra en Bouke Oldenhof '3. It Midfryske tiidrek', in: *Lyts hânboek fan de Fryske literatuer* (1997)

Lees hier meer over Vitus Ringers: <http://www.oudried.nl/Sauer/Vitus.htm>

Laatste wijziging: 2012-01-08 20.42u