

Drechtje spreekt:

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

27 JUNI 2015



informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

... in haast...

... want de koffers worden gepakt, de Duivendrechtters lopen wel op 't Dorpsplein maar hebben de vakantie duidelijk al in het hoofd. Helemaal nu het lijkt of de zomer er ECHT aan komt.

Drechtje bekijkt dit tafereel. Volgende week de laatste schoolweek. Ze zag hoe de meesters en juffen met de kinderen rondwandelden door het dorp. Heerlijk met de groep naar buiten. Een klas was zelfs geheel verplaatst naar het schoolplein met de stoeltjes en tafeltjes onder de parasols. Gezellig muziekje erbij, kortom een

zomerse gezelligheid bij school. Ondanks alle haast die de boodschappende voorbijgangers hebben om de rest van de zaterdag vrij te hebben om te genieten van het mooie weer, stopt 'n mevrouw met zo'n trekkarretje even bij *Drechtje*.

'Weet je wat ik net hoor', roept ze richting *Drechtje* 'Er komt een nieuwe groenteman, want die meneer die vandaag uitverkoop houdt, gaat terug als bladenman, net als vroeger.' Ze knikt ter begroeting naar boven, daar waar *Drechtje* met haar Mona Lisa-glimlach uitkijkt over het plein. 'O ja, *Drechtje*, de laatste

keer voor het reces toch?' hoort *Drechtje* achter zich roepen. Een mevrouw met een fiets aan de hand wil duidelijk wat kwijt. 'Veel mensen in Duivendrecht weten het niet', gaat ze vrolijk verder, 'maar er is een fietsreparatiepunt in ons dorp. Daar was duidelijk behoefte aan. Het is de FIETSSCHUUR. Een busje op Telstarweg ter hoogte van de Plus die er elke maandag, woensdag en vrijdag staat, rond de klok van half negen/negen uur.' 'O ja, 'mengt zich een jongeman in het gesprek 'Dat is belangrijk nieuws. Het is zo lastig als je fiets stuk is, om die

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Steunt u ons nog steeds?

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590 in Duivendrecht



Stichting
Vrienden
van
Duiwendrecht

Drechtje spreekt verder:

naar Ouderkerk of Diemen te moeten brengen.' 'Zie je wel', herneemt de mevrouw het woord, 'dat dacht ik al, dat moet ik melden bij *Drechtje*.

Weet je, de initiatiefnemer van de Fietsschuur woonde vroeger in Duivendrecht maar heeft zijn winkel nu in Ouderkerk. Hij vergeet ons niet gelukkig en daarom kun je op 1 van die drie ochtenden je fiets brengen waarna de fiets er de dag erna weer is. Makkelijk toch. En goed gerepareerd hoor!' De Fietsschuur was even het onderwerp van gesprek. Het bewijst maar weer, dacht *Drechtje*, dat mond op mond reclame toch maar het beste is.

Een zomers geklede meneer kwam een beetje bedroefd bij *Drechtje* staan. 'Kijk eens,

zo jammer. Er staan geen plantjes meer in het perkje, het bordje is weg. De mevrouw van de bloemenwinkel helpt altijd om bij wijze van sponsoring het perkje op te vrolijken. Maar als dat nu vernield wordt door van die rondlummelende figuren, is dat zo jammer voor het aanzien van het plein. Er is besloten er maar niets meer te planten want als het zo moet. Kijk', zo ging hij verder, 'ik begrijp dat jongeren lekker rondhangen op het plein met dit weer. Een kletsje hier en een drankje daar maar als ze uit verveling het een en ander kapot maken wat met liefde ingericht is, dan is dat best treurig.'. 'Ja,' zei een aardige oudere dame: 'die jeugd van tegenwoordig, altijd het zelfde, hoorde je vroeger toch ook'.



Brandnetels in Zonnehofpark op de open plekken, kwestie van beter onderhouden



Drechtje spreekt verder:



Een jonge moeder voegt zich ook bij het *Drechtje* gezelschap. Mag ik ook wat zeggen *Drechtje*? Weet u waar IK mij nu aan erger? Aan de vuilcontainers. Die zijn zo vreselijk goor, dat ik zelfs wegwerp handschoentjes heb gekocht om mijn vuilniszak er in te gooien. Je wil niet weten wat mensen er in gooien. Etenresten, kattengrind (met poep) en andere viezigheid. Stinken dat het doet! Helemaal met dit warme weer. Ik hoorde dat bij de eengezinswoningen bewoners soms zelf de tuinslang op de containers zetten, maar bij de flats is dat niet te doen. Kan de gemeente alle containers

niet wat vaker reinigen? Uit oogpunt van hygiëne geen overbodige luxe!

De hofdames van *Drechtje* keken rond maar iedereen had opeens haast om leuke dingen te doen. 'Zomer zotheid', zei de één, 'heerlijk toch!' zei de ander, 'even aantal weken niets. Ergens augustus zijn we er weer. 'En . . . dan gaan ze in september de hele inrichting van het plein opknappen. Hoe we dan verder gaan met *Drechtje* als ze even weg is, ja, dat is een verrassing!! maar we houden *Drechtje* en haar kwartiertje op of nabij het plein. Altijd, iedere zaterdag om 11.00 uur. Let maar op de berichten!

Z

