

Drechtje spreekt:

GROEN EN KLEINSCHALIG

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

28 APRIL 2014



informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Oranje Boven, in geuren en kleuren!

Rondom Drechtje op het Dorpsplein veel Oranje-kanten, ook al hebben ze geen Blauw bloed.

Alle bezoekers weten het anders zo Kleurloze plein een Kleurtje te geven en de Rode draad vandaag: het koningsfeest en de Kleurcode: **Oranje**.

De Driekleur wappert uitbundig en door het hele dorp: meer dan vijftig tinten **Oranje**.

Voor mensen met Groene vingers een uitgelezen moment tuinplantjes aan te schaffen. Normaal ergeren de Duivendrechtters zich Groen en Geel aan de té trage voortgang

van de renovatie en aan de vage beloftes over de invulling van het Dorps-huis. Bestuurders beken-nen geen Kleur: om Grije haren van te krijgen! Deze zaterdag bakken de Dui-vendrechtters het minder Bruin en bekijken de 'ern-stighe saecken' door een Gekleurde bril.



Een dame uit Ouderkerk schaft op de vrijmarkt een Kleurdoos aan. Dat komt altijd goed van pas!

Een mevrouw met een lief Rood-Wit-Blauw vlaggetje op haar wang smult van haar Oranjetompouce en wijst op de mensen die druk met de verkoop bezig zijn: 'Heerlijk Zwart werken op de "vrijmarkt"'. Zij haalt een Wit voetje door de omstanders attent te maken op de boekenmarkt bij De Kleine Kerk. 'Scoor een boek, want van vrijdag 2 mei tot en met woensdag 7 mei is de bibliotheek gesloten om alle boeken en andere materialen te kunnen verhuizen. Vanaf donderdag 8 mei is de bieb weer open aan de Satelliet-baan'.

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Steunt u ons nog steeds?

Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Ons ING bankrekeningnummer is 4983590 in Duivendrecht



Stichting
Vrienden
van
Duivendrecht

Drechtje spreekt verder:

Drechtje loopt langzaam Rood aan trekt dan wat Witjes weg: 'Nu, is het zo fantastisch en gezellig op het plein, al die Kleurrijke mensen om mij heen... Duivendrechtters willen dit echt vaker... wat zal het stil worden de komende weken... geen bieb en geen PLUS!'



Er is troost voor *Drechtje*: een stel veertigers hangen *Drechtje* een Kleurig-tekstbord om: 'Don't Worry, Be Happy'

Drechtje neemt die wijze raad op deze Oranjedag ter harte!

'Dat is nog 'ns een goeie naam: **Oranjedag!**' merkt een jongeman op 'een mooie mix van oude folklore en nieuwe stijl op de verjaardag van koning Willem! Die houden wij er in...'

Het **Oranjezonnnetje** heeft de hele dag zijn best gedaan en met een gezonde Kleur genieten jong & oud op het terras met een glaasje na.

Alleen de leden van de Blauwe knoop laten het Oranjabittertje staan...



Drechtze kijkt en geniet verder:

